

Bloemschikking

Biddag woensdag 12 maart 2025





**Thema Veertigdagentijd:
Heilig je leven**

In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om 'als nieuw' te leven en te onderscheiden waar het op aankomt.



Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving.



Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig? En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die we hebben en het leven van genade?



12 maart 2025

Biddag

Lucas 11: 1-13

Kerntekst: 'Heer, leer ons bidden', Lucas 11: 1

Kernwoorden: vragen, vriend/vader, Geest

De tulpen bij de schikking staan symbool voor het gebed. Rood verwijst naar de heilige Geest, die ons bijstaat en de weg wijst. In de aarde zijn rode bessen gestoken.



Woorden bij de schikking
Tulpen als gevouwen handen in gebed
om te leven vanuit de heilige Geest