

Protestantse Gemeente Westkapelle

Orde van dienst voor de Dankdag

op woensdag 27 november 2024 in de Moriakerk
Aanvang: 19.00 uur



Predikant: **Ds. Peter van Bruggen**

Organist: **Jack de Munck**

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): Lied 718: 1, 2 en 4 *God, die leven hebt gegeven*

Stil Gebed (staande)

Votum en Groet (staande)

Geloofsbelijdenis (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan
van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtige Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in den heilige Geest,
Ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen,
amen.

Zingen: *Psalms* 65: 1 en 9 (Berijming 1773)

De lofzang klimt uit Sions zalen

Gebed

Schriftlezing: *Jesaja* 38: 1 t/m 8 (NBV21)

Hizkia's ziekte en genezing

¹ Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: 'Dit zegt de HEER: Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden.'² Hizkia

draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: ³ 'HEER, ik smeeek U, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.' Daarbij stortte hij bittere tranen. ⁴ Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: ⁵ 'Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: "Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, ⁶ en Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. ⁷ De HEER geeft je het volgende teken dat Hij zijn belofte zal nakomen: ⁸ Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.'" En de schaduw ging tien graden achteruit.



Deze Bijbeltekst is ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021

Preek

Zingen: Lied 245: 1 en 2 *'k Wil U, o God, mijn dank betalen*

Dankgebed en Voorbede

Zingen (staande) : Lied 248 *De dag, door uwe gunst ontvangen*

Zegen (staande)

Orgelspel

Collecte

De **1^o collecte** tijdens de dienst is bestemd voor: **Kerk en Diaconie.**

Rekeningnr.: NL 02 RABO 0314400958

De **2^o collecte** bij deze dienst is bestemd voor: **Voedselbank Walcheren**

Rekeningnr.: NL 02 RABO 0314413588

Wilt u bij de gift vermelden: **Collecte 27 november 2024**

Hartelijk dank voor uw bijdrage.