

Orde van dienst voor de Zondag

27 oktober 2024 om 9:30 uur  
vanuit de Moriakerk



Predikant : **Ds. Peter van Bruggen**

Orgel : **Jack de Munck**

## Orgelspel

## Welkom en mededelingen

**Zingen** (staande): Lied 984: 1, 4 en 5

*Gezegend die de wereld schept*

**Stil Gebed** (staande)

**Votum en Groet** (staande)

**Zingen:** Lied/*Psalm* 99: 1, 2 en 8 **God is koning**

## Leefregels

**Zingen:** Lied/*Psalm* 85: 3

*Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant*

**Kindermoment en Kinderlied:** *Parel in Gods hand*

**Kinderen gaan naar de nevendienst**

## Gebed

**Schriftlezing:** **2 Koningen 2:** 19 t/m 25 (NBV21)

### Eerste optreden van Elisa

<sup>19</sup> De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: 'De ligging van de stad is goed, zoals u ziet, maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorten.' <sup>20</sup> Elisa zei: 'Breng me een nieuwe schaal, met wat zout erop.' Ze brachten hem een schaal, <sup>21</sup> en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in terwijl hij zei: 'Dit zegt de HEER: Hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken.' <sup>22</sup> En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd.

<sup>23</sup> Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoogliep, rende een troep jongens op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: 'Zet 'm op, kaalkop! Zet 'm op, kaalkop!' <sup>24</sup> Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden. <sup>25</sup> Vanuit Betel trok Elisa naar de Karmel, en van daar keerde hij naar Samaria terug.



De Bijbeltekst is ontleend aan de NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021

**Zingen:** Lied 974: 1, 4 en 5

*Maak ons uw liefde, God, tot opmaat*

## Preek

**Zingen** (staande): Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon,  
onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan  
van de doden,  
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtige Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in den heilige Geest,  
Ik geloof een heilige, algemene,  
christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vlees  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen,  
amen.

**Kinderen komen terug van de nevendienst**

## Dankgebed en Voorbede

**Zingen** (staande): Lied 966: 1 en 5

*Het heil des hemels werd ons deel*

**Zegen** (staande), gevolgd door het gezongen **Amen** (3x)

## Orgelspel

## Collecte

De **1<sup>e</sup> collecte** tijdens de dienst is bestemd voor: **Kerk en Diaconie**.

De **2<sup>e</sup> collecte** bij deze dienst is bestemd voor: **Kerkverwarming**

Rekeningnr.: NL 02 RABO 0314400958

Wilt u bij de gift vermelden: **Collecte 27 oktober 2024**

Hartelijk dank voor uw bijdrage.