

'HET BAKEN'

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle



**27^e jaargang nr. 9
oktober 2024**

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en Kerkenraad voorzitter	: ds. L.P.J. van Bruggen Bellinkstraat 1, 4361 DG dspetervanbruggen@gmail.com	0118-855607
Scriba Waarnemend	: N.W. Reijnierse-Wouters Torenstraat 33, 4361 CT scribawestkap@outlook.com	0118-571844
Diaconie	: Voorzitter: J. Gabriëlse Beatrixstraat 40 4361 EG Secretaris: I. Maljaars-de Buck Torenstraat 32, 4361 CV	06-51617129 gabberj@zeelandnet.nl 0118-572048 jmaljaars1956@delta.nl
College van Kerkrentmeesters	: Voorzitter J.W. Reijnierse Torenstraat 33, 4361 CT secr. J. van Breda Kon. Wilhelminastraat 12 4361 ED	0118-571844 06-10571441
Ledenadministratie	: C.J. van Breda Molenweg 5, 4361 BV	0118-572550 cjvanbreda@zeelandnet.nl
Boekhouder	: A. Houmes Kloosterstraat 11, 4361 AL	0118-572528
1^e contactpersoon kosters	: J.W. Reijnierse westcape@zeelandnet.nl	0118-571844
2e contactpersoon kosters	: Jos van Breda josvanb@icloud.com	06 10 57 14 41
Beheerder gebouw "Bij de koster"	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909 info@bijdekoster.nl
Collectebonnen	: Mirjam en Jan Joziasse Jan Campertstraat 18 4361 DE	jmjziasse@gmail.com of briefje in de bus
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwens- personen	: ds. Jaap Lukasse mw. Anneloes Steglich-Lentz	jaap.lukasse@gmail.com altsteglich@gmail.com
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	
Redactie	: email-adres: hetbaken@zeelandnet.nl	
1 Marisca Kasse	Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



Lezen Marcus 6: 1-6

“Hij is toch die timmerman...”

De Nederlandse overheid maakt indringend duidelijk dat de schoolkeuze van onze jongeren eenzijdig is. Veel jonge mensen kiezen voor een opleiding in de ICT (computertechnologie), exacte vakken en academische studie. Daardoor ontstaat in onze samenleving een steeds groter groeiend tekort aan arbeidslieden en zorgmedewerkers. Bij een gemiddeld onderhoud aan een woning of een bedrijfspand merk je dat, net als in de zorg. Arbeidsmigranten in deze sectoren verdienen een goede boterham en voorzien in een groter wordende vraag.

Wat is er mis met een timmerman; zo zou je vragen bij de reactie op het optreden van Jezus. Hij is geschoold in de houtbewerking en helpt zijn vader in het timmerbedrijf. Hij heeft geen noemenswaardige opleiding of achtergrond als Zijn LinkedIn door de toeschouwers wordt besproken. De dorpsgenoten reageren minachtend en spottend: “Is Hij niet die timmerman?” Dat is de minachting voor Zijn persoon als timmerman en Zijn werk, dat is de arbeid van Zijn handen en het resultaat van Zijn dienst.

Maar door deze houding doet de samenleving zichzelf te kort. Zeker op lange termijn. De vraag naar timmerwerk zal toenemen en het aanbod neemt af. Timmerlieden zijn schaars, vakmensen moet je met een lampje zoeken en mocht je er één hebben, laat hem/haar dan niet meer los. De minachtende opmerking over het beroep en het vakmanschap van Jezus is onterecht. Als timmerman komt Hem een respectabele en gewaardeerde plaats toe in onze samenleving. Met Zijn opleiding en deskundigheid is Hij van belang in het bouwen en onderhouden ofwel verzorgen van alles wat ons dierbaar is en waar wijzelf ter zake onkundig en onbekwaam zijn. In plaats van belachelijk maken zouden de dorpsgenoten Hem beter prijzen om wat en wie Hij is en waarin Hij ons dienstbaar is met alles wat Hij te bieden heeft.

Kennelijk vertrouwen zij in Nazareth eerder de gestudeerde, invloedrijke en befaamde mensen die boven hen staan als de medemens

die naast hen staat en één van hen is. Kennelijk dwingt studie, ingewikkeld taalgebruik en een erudiete houding tot ontzag en daarom geniet de arbeider slechts weinig waardering. Dat bepaalt de ambitie van onze jongeren als ook zij - begrijpelijkerwijs - vragen om waardering en respect. Is dat waaraan het hen ontbreekt? Dat zij zich minder gewaardeerd en gerespecteerd voelen? Kan het zijn dat onze maatschappij zo is ingericht dat we meer onder de indruk zijn van wat de wijzen afleveren dan wat de handwerkers verrichten? En schatten wij handigheid in als zonder wijsheid? Hoe volkomen onterecht is de visie op het timmerwerk van Jezus!

Er zijn niet veel plaatsen in de bijbel waar over een timmerman wordt gesproken. Maar Jesaja verwoordt het fraai als hij zegt: "De timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met de draad, maakt het effen met de schaven en hanteert de passer en maakt naar de schoonheid van een mens." Het is die vakman/vakvrouw die in het hoofd een plaatje heeft van hoe en wat het worden moet. Hij/zij zal vakkundig, geduldig en bekwaam zo werken dat de schoonheid van wat in gedachten was zichtbaar wordt voor de mensen. Dat is wat een timmerman doet; daarom doet Jezus dat. De goede timmerman bezit de gave om gestalte te geven aan zijn geloof als het product van zijn timmermans inzicht. Wij allen worden opgeroepen als een vakbekwame timmerman vorm te geven aan wat wij in ons hoofd en hart met ons meedragen en ons van God gegeven is. Dat doen we toegewijd en trouw, met liefde en wijsheid en met gebruik van het gereedschap dat ons ter beschikking staat. Dan worden wij arbeidslieden in de werken van liefde en barmhartigheid. Geen eezamer beroep dan die timmerman/timmervrouw.

Veel van onze jongeren zijn begonnen aan een beroepsopleiding of vervolgstudie. We hopen en bidden hen toe dat zij voldoening en waardering zullen ervaren en vreugde ondervinden in wat zij leren en trots in wat zij kunnen.

Ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/ bijzonderheden	Extra collecte
06-10	09.30	Ds. Spaans Israëlzondag	KiA werelddiaconaat Israël
13-10	09.30	Ds. Van Bruggen, Startzondag, koffiedrinken na de dienst	Delta voor Colombia
20-10	10.00	Ds. Van Bruggen	KiA werelddiaconaat Indonesië
27-10	09.30	Ds. Van Bruggen	Kerkverwarming
03-11	09.30	Ds. Ruitenburg, Zendingsdienst m.m.v. koor Nova Melodica, koffiedrinken na de dienst	KiA zending Ghana

Elke zondagmorgen is er crèche en kindernevendienst.

Agenda



Datum	Tijd	Wat	Waar
03-10	14.00	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij Activiteiten	Wozoco de Kreek
04-10	19.30	Knutselclub, Zie info bij Activiteiten	Bij de Koster
09-10	11.30	Lunch voor senioren; Zie info bij Activiteiten	Bij de Koster
14-10	19.45	Gemeente Groei Groep	Torenstraat 33
14-10	19.30	Film "The Father"; Zie Vorming & Toerusting 2024/2025	Dorpskerk, Oostkapelle
16-10	10.00- 17.00-	Herfstfair; Zie info bij Activiteiten	Wozoco De Kreek
16-10	19.30	Kerkenraadsvergadering	Bij de Koster
24-10	20.00	Film "De acht bergen"; Zie Info bij Activiteiten	Dorpskerk Aagtekerke
31-10	19.30	Bijbelkring; Zie info bij 'Uit de Pastorie'	Bij de Koster
04-11	19.30	P.T. vergadering	Consistorie
07-11	11.30	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij Activiteiten	Wozoco de Kreek
07-11	19.45	Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren; Zie info bij Activiteiten	Odulphuskerk, Meliskerke
08-11	19.30	Knutselclub, Zie info bij Activiteiten	Bij de Koster



Bedankjes

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij een felicitatie stuurde voor mijn verjaardag.

J. de Pagter-Roelse
Torenstraat 64

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en attenties die we kregen voor onze 70-jarige trouwdag.
Hartelijk dank daarvoor.

Kees en Pietje Lievense- Verhage

In memoriam Janny Gabriëlse

Op 10 september 2024 overleed ons gemeentelid Janny Gabriëlse op de leeftijd van 87 jaar. Ze was de derde uit een gezin van zes kinderen.

Na de lagere school ging Janny naar de kweekschool om kleuterleidster te worden. Haar eerste werkplek was de kleuterschool in Westkapelle. In haar vrije tijd haalde ze haar hoofdakte en deed ze een studie kleuterpedagogiek aan de VU in Amsterdam. Ze werd hoofd van een kleuterschool in Strijen. Ondertussen leerde ze verder voor het bijzonder onderwijs in Utrecht. Ze ging werken bij Effatha, een christelijk instituut voor doven en slechthorenden. Dat heeft ze tot aan haar pensionering gedaan.

Janny had een passie voor reizen (per trein of bus), voor fotograferen en muziek. Ook deed ze kerkenwerk. Maar bovenal was ze graag in gezelschap van vrienden en familie. Haar neefjes en nichtje en later achterneefjes en achternichtjes hebben heel mooie herinneringen aan de logeerpartijtjes bij haar thuis in Rotterdam of Zoetermeer. Janny was de spil van de familie.

Na haar pensionering bleef Janny in eerste instantie in Zoetermeer wonen. Ze verveelde zich daar niet en had een uitgebreide vrienden- en kennissenkring. Ook deed ze vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij de voedselbank. En ze gaf taalles aan nieuwkomers en deed bezoekwerk voor de kerk. Het geloof speelde een belangrijke rol in haar leven.

Op latere leeftijd verhuisde Janny terug naar Westkapelle, in een appartement aan het Krekepad. Geleidelijk aan liet haar geheugen haar meer en meer in de steek en werd ze minder mobiel. Ze veranderde van iemand die veel zorg aan anderen had gegeven in iemand die zelf steeds meer zorg nodig had. Dat vond ze niet altijd makkelijk.

De laatste jaren woonde Janny in de groepswooning aan Krekepad 1. Daar is ze heel liefdevol verzorgd en uiteindelijk in alle rust overleden.

Op maandag 16 september was er een afscheidsbijeenkomst in de Moriakerk. De schriftlezing was uit Psalm 23 "De Heer is mijn Herder". Vanuit dat vertrouwen heeft Janny geleefd. Daarna is ze begraven op de begraafplaats bij de vuurtoren.

We wensen de familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe in het gemis van Janny.

Kees de Pagter



Onze zieken

Enkele van onze gemeenteleden zijn bij het schrijven van het kerkblad ernstig ziek en uitbehandeld. Dan volgt het zoeken en vragen om berusting en acceptatie. Dat kan een moeizaam proces zijn van stap-voor-stap loslaten en uit handen geven. Soms is dat een lange weg maar het kan ook haastig zijn en onverwacht. We wensen zegen en nabijheid waar een levenseinde in zicht is gekomen en goede en liefdevolle momenten samen.

Extra dankbaar en verwonderd kan een mens dan zijn als genezing en herstel tot stand komt, als doktoren slagen in hun behandeling. Dit mochten gelukkig ook enkele gemeenteleden ervaren; we zien hen weer vrolijk in de kerk en zijn dankbaar om wat weer mogelijk werd. En zelfs waar de weg naar de kerk (te) moeizaam is kan volop worden meegekeken en geluisterd met de KerkTV.

Voor allen die op deze wijze elke zondag meekijken, bidden we om goede diensten op afstand en verbondenheid door de Geest. De meekijkers en luisteraars zijn samen een flinke groep geworden en het is goed om ons daarvan bewust te zijn op zondagmorgen.

Toenemend geweld in ons dorp

Het past in de recente ontwikkelingen in onze samenleving; overvallen, inbraken en gewapende incidenten. Westkapelle zal dan zo'n beetje het voeteneind zijn van Walcheren, het ontgaat ons niet. De overval op Minderhoud volgt op een reeks van inbraken en zal niet de laatste zijn. Dat vraagt om ontzuivering en acceptatie. Heldhaftig was de strijdkreet geen knieval te doen voor toenemende criminaliteit in ons dorp. Toch komt het niet aan op symptoombestrijding. Deze vormen van criminaliteit en bandeloosheid zijn het schrijnende gevolg van de keuzes en het beleid dat jarenlang werd toegepast in de maatschappij. Met andere woorden: Het overkomt ons niet, maar we hebben er ook zelf onze gedeelde verantwoordelijkheid in. Steeds meer zullen we geconfronteerd worden met de onwenselijkheid van bepaalde

ontwikkelingen, die weliswaar vanuit Den Haag met grote gebaren zullen worden bestreden, maar veel te complex zijn om met populistisch taalgebruik te lijf te gaan. Ondertussen raken onze mensen beschadigd, teleurgesteld en kampen met gevoelens van onveiligheid.

De kracht van ons dorp kenmerkt zich door meeleven, saamhorigheid en gezamenlijke strijdbaarheid. Daarin verbinden wij ons over kerkmuren heen en sluiten niet uit op basis van geloof of levensvisie. Het is het gezamenlijke besef van wat recht is en dient tot welzijn van allen die in Westkapelle wonen.

Ook als kerk hebben we daarin een rol en verantwoordelijkheid. We juichen het toe dat we dit streven ook vorm kunnen geven in een gezamenlijk platform van Stichting Welzijn Veere, Ouderenzorg, Kerk, Dorpsraad, School, Polderhuis en tal van andere grotere of kleinere belangenorganisaties. Recentelijk is vanuit Veere daarin initiatief ondernomen en ook als PG Moriakerk maken we deel uit van dat overleg.

Bijbelkring

De brief van Jacobus; deze had zeker niet de prioriteit van Luther of Calvijn. De eerste noemde de brief “strooien brief”, omdat hij twijfels had of Jacobus wel voldoende het Sola Fide benadrukte. Het is ook de brief van ziekenzalving, het venijn van de tong en Sub Conditione Jacobi. Allemaal interessante thema's om een avondje gezellig over in gesprek te zijn.

Doe je mee, welkom in Bij de Koster. Elke laatste donderdag van de maand.

Donderdag 31 oktober aanvang 19.30 uur, afronding om 21.00 uur!

Memo Catechisatie

Woensdag 16 oktober om 19.30 uur samenkomst alle leeftijden (uitnodiging via app en voor de nieuwelingen schriftelijk) dan verdelen we de groepen.

Daarna telkens de woensdagavond behoudens schoolvakantie.

Papa's en mama's, kijken jullie ook mee?

Gesprekskring

Een groep enthousiaste en gemiddeld jonge mensen (altijd leuk als je met 50+ vanwege een groot aantal jonge mensen gemiddeld toch in die categorie past) komt maandelijks bij elkaar om samen in gesprek te zijn rondom een bijbels actueel (geloofs) thema. Kort ingeleid door de predikant en aangevuld door verhalen en ervaringen vanuit de groep. De nieuw belijdende leden worden zeker uitgenodigd en verder iedereen die belangstelling heeft.

Voor info contact opnemen met Daisy de Pagter en Karlien Hoogesteger (karlienhoogesteger@hotmail.com en daisypagter@zeelandnet.nl)

Ds. Peter van Bruggen



Giften ontvangen voor de kerk

In de periode 17/08/2024 t/m 17/09/2024 heeft de kerk een gift van € 50,-- ontvangen.

Tijdens de kerkopenstelling op 02/08/2024 is er een gift van € 7,-- ontvangen.

De kerkrentmeesters danken de gevers hartelijk voor hun gift.

Tijdelijk waarnemen werkzaamheden scriba

Onze scriba, Ria Willemse-Kaland, heeft aangegeven met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden tijdelijk neer te leggen vanwege ziekte van haar man Ton.

U begrijpt dat het haar zwaar valt om dit besluit te moeten nemen.

In overleg met haar hebben Nella van Sluijs en Nelleke Reijnierse haar werkzaamheden overgenomen. De werkverdeling is als volgt:

Nelleke: Beheer post, mail, contacten, mededelingen enz.

Nella: Vergaderingen en verslaglegging.

De kerkenraad

Kerkdienstgemist tijdelijk niet meer via de Delta app beschikbaar op TV

Dit bericht is alleen voor kijkers die via een kastje van Delta naar kerkdienstgemist kijken.

Delta/Caiway (inmiddels alleen Delta) stopt per **1 oktober** met ondersteuning van apps op hun huidige settopbox. Dat treft helaas ook onze app en betekent dat het volgen van diensten via de app op de settopbox van Delta dan niet meer mogelijk is.

App beschikbaar op nieuwe settopbox

Delta komt met een nieuwe settopbox en hier komt ook een nieuwe

Kerkdienstgemist app op te staan. Er zal echter een gat zitten in de tijd dat de app niet meer beschikbaar is en de nieuwe settopbox beschikbaar is. De exacte datum van uitgave van de nieuwe settopbox is niet bekend. Voor verdere informatie over de nieuwe settopbox verwijzen wij u dan ook naar Delta.

Android TV app

Voor Android TV is er nu een app die nog in de testfase zit en daardoor mogelijk nog kleine foutjes bevat, maar we hopen hier veel gebruikers blij mee te maken.

De app werkt vanaf Android 9 (uitgekomen in 2018) en is te vinden onder de naam “Kerkdienstgemist TV”.

Met de app kunnen publieke live-uitzendingen en opnames (terug) gekeken worden. Er kan één kerk als favoriete ‘mijn kerk’ worden opgeslagen. Deze is bij het openen van de app meteen zichtbaar.

Kijkt u nog op een andere manier naar kerkdienstgemist b.v. met een kastje van de kerk op uw TV, een computer, iPad of telefoon dan blijft alles zoals het was.

Roll of Honour in Moriakerk Westkapelle

Roll of Honour monument ter ere van het 41e Royal Marine Commando dat 1 november 1944 Westkapelle bevrijdde.

De Britten waren de eerste bevrijders van Westkapelle en werden tijdens de gevechten aldaar afgelost door Noorse en Belgische commando's.

Het 'Monument voor de Britse Commando's' is een bruine 'roll of honour' van het 41e Royal Marine Commando.

Deze roll of honour met 4-talige toelichting is te bezichtigen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Jan Willem Reijnierse westcape@zeelandnet.nl
0118-571844 of 06-22519719

Herinnering betaling abonnement van de Kerkbode Noord- en West-Walcheren

Als u een abonnement op de Kerkbode Noord- en West-Walcheren heeft, vragen we u om de kosten voor het **jaarabonnement van 2024** te voldoen. De kosten voor het jaar 2024 bedragen € 20,00. Wij zien uw betaling graag tegemoet **vóór 28 oktober 2024**.

Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL57 RABO 0314 4009 58 ten name van de ‘Protestantse Gemeente Westkapelle’ met in de omschrijving **“Kerkbode 2024 en uw adres”**.

Kerkbode Noord- en West-Walcheren
 Maandelijkse tijdschrift voor de protestantse parochies onder toezicht van de pastoraal werkgroep
 194 jaargang n. 4. Jaarabonnement €10,-
 Redactie: De Kerkbode, Postbus 100, 4380 AA Westkapelle
 Abonnement: Postbus 100, 4380 AA Westkapelle

VERZENDINGSTREKTOEGE
Ik wens maakt en julle kloeden mij
 (Text of the article follows)

Verzekering kerkbode
 (Text of the article follows)

Kerkdiensten in advenst de Kerst
 (Text of the article follows)

Hiermee is Niccolò Sanndorff
 (Text of the article follows)

Herinnering Betaling kosten van Het Baken voor lezers die geen lid zijn van de Protestantse Gemeente Westkapelle

Het Baken is **gratis** voor leden van de Protestantse Gemeente Westkapelle. Als u geen lid bent van onze gemeente en u ontvangt Het Baken, dan vragen we u de kosten daarvoor te voldoen. De **kosten voor het jaar 2024 bedragen € 10,00**. Wij zien uw betaling graag tegemoet **vóór 28 oktober 2024**.

Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening NL57 RABO 0314 4009 58 ten name van de ‘Protestantse Gemeente Westkapelle’ met in de omschrijving **“Baken 2024 en uw adres”**.

HET BAKEN
 KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle

28 oktober n. 4. Jaarabonnement €10,-

Bij voorbaat onze dank.
 Namens de kerkrentmeesters,
 Jan Willem Reijnierse
 Tel. 0118571844; email: westcape@zeelandnet.nl

Startzondag

Een startzondag voor jong en oud, is het begin van het winterwerk in de kerk. Ook dit jaar maken we er met elkaar weer een mooie, verbindende ochtend van.

Thema: Wat is jouw talent?

Datum: 13 oktober

Aanvang: 9.30 uur espressodienst (korte compacte dienst)



- **Koffie na de dienst**
- **Wat is je talent?**

Kijk mee naar presentaties van spannende, interessante activiteiten.

- **Afsluiting samen eten.**

Voor soep en broodjes wordt gezorgd



Verantwoording collecten augustus 2024

1^e collecte, voor de Kerk en Diaconie

Deze bracht in augustus op:	€ 1.018,15
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie	€ 339,38
En is daarnaar overgemaakt.	

Niet Diaconale 2^e collecten augustus 2024

4 augustus	Het Baken	€ 267,00
18 augustus	Nederlands Bijbelgenootschap	€ 212,40
25 augustus	Onderhoud gebouwen (incl. nagekomen giften voor collectes in juli t.b.v. de eigen kerk)	€ 281,45
	Nagekomen gift voor collecte 7/7 PKN Pastoraat	€ 15,00

Diaconale collecten augustus 2024

11 augustus	Kia Pakistan	€ 340,00
18 augustus	Avondmaal collecte hulp Soedan	€ 263,65

De diaconie heeft € 111,00 aan giften ontvangen.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!

Collectedoelen in oktober 2024

De eerste collecte tijdens de kerkdiensten is altijd bestemd voor Kerk en Diaconie. Als u hiervoor via uw bank een bedrag wilt storten dan graag op rekening NL 57 RABO 0314400958 van de Protestantse Gemeente te Westkapelle met vermelding van de zondag(en).

De tweede collecten en eventuele 3^e collecte van deze maand

Als u voor één of meerdere doelen via uw bank (een) bedrag(en) wilt storten dan graag op rekening NL 02 RABO 0314413588 van de Protestantse Gemeente te Westkapelle (diaconie) met vermelding van de zondag(en).

- 6 oktober Israelzondag Kerk in Actie Werelddiaconaat

Israël - Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/gesprekisrael

- 13 oktober PKN Missionair Werk

Nederland - Online platform voor zinzoekers

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video's, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt.

De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

- 20 oktober Kerk in Actie Werelddiaconaat Indonesië

Indonesië - Kerk versterkt werk en positie van boeren

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra.

Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden.

Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/boerenindonesie

- 27 oktober Kerkverwarming
- 3 november Kerk In Actie Zending Ghana, Zendingszondag

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Hieronder vindt u meer informatie over deze collecte en de Zendingszondag.

Najaarszendingsweek 2024 (eerste week van november)

Bericht van de ZWO - commissie

De zendingscollecte is dit jaar voor het project:

Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek

In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en jeugdleiders voor kleine dorpskerken op om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kunnen niet lezen en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal.

Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Ghana of doneer online.

Hartelijk dank voor uw gift!

Lees meer op: kerkinactie.nl/kerknoordghana

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Novemberattenties

Deze maand worden weer de zgn. ‘novemberattenties’ van de diaconie bezorgd bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder, die dat wensen, door de vele vrijwilligers.

De bezorgers en ontvangers wensen wij een goede ontmoeting toe!

De diaconie



Seniorenbijeenkomst WOZOCO 'De Kreek'

Op donderdagmiddag 3 oktober en 7 november is er de Seniorenbijeenkomst in het Wozoco, Krekepad 37 te Westkapelle. Inloop is vanaf 14.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 16.00 uur.

Wilt U opgehaald /thuisgebracht worden, bel naar Marja 06 30173436. Iedereen is van harte welkom, bewoners uit Westkapelle maar ook uit de omliggende dorpen.

Lunch voor senioren

Op woensdag 9 oktober is er weer een maaltijd voor senioren. Deze begint om 11.30 uur en is Bij de Koster, Markt 65. De lunch duurt tot ongeveer 13.30 uur en de kosten zijn € 10,- per persoon inclusief koffie/thee/water.

De volgende data waarop u welkom bent zijn 13 november en 11 december.

Wilt u weer deelnemen?

Meldt u dan uiterlijk 1 week voor de betreffende datum aan bij:

Wilma Hoogesteger, tel. 06-42827537

Joost Gabriëlse, tel. 06-51617129

Ineke Maljaars, tel. 06-20682923

Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl

Knutselclub

Op de vrijdagavonden 4 oktober en 8 november is er een knutselclub Bij de Koster.

We beginnen om 19.30 uur en 21.30 uur is het afgelopen.

Kom eens gezellig meeknutselen op zo'n avond.

Leiding knutselclub

Herfstfair Wozoco

Op woensdag 16 oktober is er een Herfstfair in het Wozoco, Krekepad 37 te Westkapelle.

Er zijn allerlei kraampjes, waaronder een kraam met eigengemaakte advocaat, cake, koekjes, bloemstukjes en vele andere dingen.

Er is soep, wafels, smouters, koffie/thee te koop. Ook is er een verlotingstafel met heel veel mooie kado's.

Voor de kinderen is er een grabbelton.

Het begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

De gehele opbrengst van die dag gaat naar de bewoners van zorgwoning 1 & 3 van De Kreek voor leuke activiteiten of lekkere dingen waar ze altijd van genieten.

Iedereen is van harte welkom, entree is gratis.

Film: De acht bergen

In de film *De acht bergen*, naar het bekroonde boek van Paolo Cognetti, zie je prachtige beelden van Valle d'Aosta, terwijl je meeleeft met de vriendschap van Pietro en Bruno, twee boezemvrienden die elkaar leren kennen als ze 12 jaar zijn in een dorpje in de Italiaanse Alpen. Pietro is een piekerende stadsjongen en Bruno een nuchter kind van de bergen. Hun vriendschap zal een leven lang duren, levens met onderweg veel pieken en dalen. 'De acht bergen' is een prachtig Italiaanse geschiedenis over eenzaamheid, familierelaties, en vriendschap. Over de ultieme onkenbaarheid en onbereikbaarheid van de eigen ziel en die van de ander. Over de eeuwenoude tegenstelling tussen reizigers en achterblijvers.

Een film uit 2022 bedachtzaam en ingetogen geregisseerd door het Vlaamse filmersechtpaar Felix van Groeningen (van *De helaasheid der dingen*) en Charlotte Vandermeersch.

*Donderdag 24 oktober,
Dorpskerk Aagtekerke, (dus niet in Domburg zoals vermeld in V&T)
20.00 uur, Inloop 19.30 uur*



Uitnodiging Ring Walcheren

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren

Donderdag 7 november

In de Odulphuskerk

Torenstraat 8 Meliskerke (ingang achterzijde kerk)

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Deze bijeenkomst is voor kerkenraadsleden en andere gemeenteleden.

Het programma is als volgt:

19.15 uur Inloop met koffie en thee

19.45 uur Welkom door Janny de Visser vz. van Ring Walcheren

19.50 uur Introductie/opening door de PKN Biggekerke/Meliskerke

20.05 uur Inleiding door Theo van Teijlingen

20.40 uur PAUZE (10 minuten)

21.20 uur Sluiting door Janny de Visser

Na de sluiting informeel samenzijn met een drankje.

Inleiding door Theo van Teijlingen

Theo van Teijlingen speelt, zingt en vertelt zijn verhalen op onze ringavond.

Het thema is: Laten we ons nog raken?

Wat raakt ons nog? We zijn 80 jaar geleden bevrijd, maar zijn wij werkelijk vrije mensen? Of bouwen we nog steeds muren, om onszelf en ons kerkenwerk?

Laten we onszelf nog raken...door de ander, de Ander?

Theo zal als troubadour op zijn eigen manier ons meenemen door deze vragen. Met beeld, liedjes, teksten en verhalen zal hij ons in ieder geval proberen te raken. Ook zullen we zelf aan het woord komen, pratend en zingend. En soms adembenemend in de stilte...

We nodigen u van harte uit.

Met vriendelijke groet, namens de ringleiding.

Jan Wisse



Kopje-onder

Naäman is een machtige en sterke man. Hij is de baas van het leger van het land Aram. Hij kan goed vechten en wint vaak de oorlog. De koning is heel blij met hem. Maar Naäman heeft ook een geheim. Een jeukend en kriebelend geheim. Zijn hele lichaam zit onder de witte vlekken. Het worden er steeds meer en daarom zit hij nu in zijn wagen, op weg naar Israël: niet om te vechten, maar om hulp te vragen.

Dat komt allemaal door het dienstmeisje van zijn vrouw. Hij heeft haar als slavin meegenomen uit Israël tijdens een van zijn oorlogen. Het meisje zegt dat er in Israël een profeet van God woont, die hem beter kan maken: de profeet Elisa. 'In galop! Harder!' roept Naäman tegen zijn knecht. Zijn knecht spoort de paarden aan en daar gaan ze. Steeds harder. Ze zijn er nu bijna. Naäman heeft zijn hele wagen volgeladen met mooie kleren, zilver en goud. Dat wil hij allemaal aan die profeet Elisa cadeau geven. Dan móét hij Naäman wel helpen!

'Halt!' Daar is het huis van de profeet. Naäman klimt van zijn wagen, maar dan komt er al iemand naar buiten: 'De profeet Elisa zegt dat u zeven keer

kopje-onder moet gaan in de rivier de Jordaan. Dan wordt u weer beter.' Wat?! Naäman wordt kwaad. Hij heeft dit hele stuk hierheen gereden en nu komt die profeet niet eens zijn huis uit. En hij stuurt hem ook nog eens de Jordaan in. Dat modderstroompje? In zijn eigen land zijn veel mooiere rivieren. Daar kan hij zich toch ook in wassen? Hij is zo kwaad. Hij gaat weg! Maar zijn knechten komen achter hem aan en zeggen: 'U kunt het toch proberen? Het is een beetje gek, maar u bent hier nu toch al?

Alstublieft?'

Even later staat Naäman dan toch in het water van de rivier. Nog een beetje mopperig, maar hij staat er: in zijn hemd. Je kunt alle witte vlekken op zijn huid nu goed zien. Naäman haalt diep adem en. kopje-onder! Dat was één! Naäman kijkt naar de vlekken op zijn armen.

Ze zitten er nog steeds. Nog een keer onder water en twee! De vlekken zijn niet verdwenen. 'Zie je, dit werkt niet! Ik sta voor gek!' roept Naäman naar zijn knechten. Maar die gebaren naar hem: kom op, doorgaan! Naäman gaat weer onder water: drie. Zijn armen zitten nog steeds vol met vlekken.

Vier. Nóg niks veranderd. Vijf. Worden de vlekken nu iets minder? Of lijkt het maar zo? Verbaasd kijkt Naäman naar zijn armen. Nog een keer dan maar: zes! Ja, ze worden echt minder. Kijk, je ziet ze haast niet meer! Op de kant juichen de knechten van Naäman: 'Nog één keer!' Naäman neemt een diepe teug adem en: plons!. voor de laatste keer gaat hij onder water. Als hij weer boven komt schreeuwt hij van geluk. Het is gelukt! Alle vlekken zijn weg en de jeuk is ook verdwenen. Naäman voelt zich als nieuw als hij de rivier uit klimt. Het dienstmeisje had toch gelijk. Die God van Israël is echt de sterkste God van de hele wereld. Bij die God wil Naäman nu ook horen!



Toen ging Naäman toch naar de Jordaan. Hij ging zeven keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd had. Zijn huid werd weer gezond en zo glad als de huid van een kind.

Naäman was genezen.

2 Koningen 5: 14

Werkblad Elisa en Naäman

Naäman wil zich niet gaan wassen in de Jordaan. De dienaren van Naäman zeggen tegen hem dat als het een moeilijke opdracht zou zijn geweest, hij het vast wel had gedaan. Dan gaat Naäman toch naar de rivier. Hij geneest en weet dan zeker dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is.

Aan de slag:

- De letters in hieronder staan door elkaar. Maak er een woord of een naam van uit het bijbelverhaal.
- Schrijf de letters in de rondjes onderaan. Je leest wie de gezonde Naäman nu alleen nog maar offers wil brengen.

zogend ○ □ □ □ □ □

jandaro □ ○ □ □ □ □ □

hudi □ □ □ ○

kezi □ ○ □ □

jesmie □ □ □ ○ □ □

toepref □ ○ □ □ □ □ □

manaan □ ○ □ □ □ □

vezen □ □ □ ○ □

salie □ ○ □ □ □

Oplossing



Zie voor de juiste oplossing de volgende pagina.

Oplossing werkblad vorige pagina

De woorden zijn:
gezond, Jordaan, huid, ziek, meisje, profeet, Naäman, zeven, Elisa.
De oplossing luidt:
Naäman wil alleen nog maar offers brengen aan de God van Israël.

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT	Axel
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Vierer	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen	Wielingenlaan 2	4535 PA	Terneuzen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veere
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredeshoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Verpleeghuis Scheldehof	Peperdijk 263	4381 EN	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

