

'HET BAKEN'

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle



**27^e jaargang nr. 4
april 2024**

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en Kerkenraad voorzitter	: ds. L.P.J. van Bruggen Bellinkstraat 1, 4361 DG dspetervanbruggen@gmail.com	0118-855607
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland J. Campertstraat 9, 4361 DD scribawestkap@outlook.com	0118-571552
Diaconie	: Voorzitter: J. Gabriëlse Beatrixstraat 40 4361 EG Secretaris: I. Maljaars-de Buck Torenstraat 32, 4361 CV	06-51617129 gabberj@zeelandnet.nl 0118-572048 jmaljaars1956@delta.nl
College van Kerkrentmeesters	: Voorzitter J.W. Reijnierse Torenstraat 33, 4361 CT secr. J. van Breda Kon. Wilhelminastraat 12 4361 ED	0118-571844 06-10571441
Ledenadministratie	: C.J. van Breda Molenweg 5, 4361 BV	0118-572550 cjvanbreda@zeelandnet.nl
Boekhouder	: A. Houmes Kloosterstraat 11, 4361 AL	0118-572528
1^e contactpersoon koster	: J.W. Reijnierse westcape@zeelandnet.nl	0118-571844
2e contactpersoon koster	: Jos van Breda josvanb@icloud.com	06 10 57 14 41
Beheerder gebouw "Bij de koster"	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909 info@bijdekoster.nl
Collectebonnen	: Mirjam en Jan Joziasse Jan Campertstraat 18 4361 DE	jmjoziasse@gmail.com of briefje in de bus
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwenspersonen	: ds. Jaap Lukasse mw. Anneloes Steglich-Lentz	jaap.lukasse@gmail.com altsteglich@gmail.com
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	
Redactie	: email-adres: hetbaken@zeelandnet.nl	
1 Marisca Kasse	Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



“Wat gebeurt er met hem?”

Lezen Johannes 21: 20-23

Petrus keek achterom... Meestal is dat niet een goed teken. Ben je wat verloren of kwijtgeraakt. Of kleef je nog erg aan het verleden. Of voel je jezelf onzeker over wie of wat je volgt en voelt iemand zich opgejaagd. In elk geval voelt Petrus zich niet comfortabel bij wat achter hem ligt. Bij het volgen van rijlessen leert de instructeur dat je in bepaalde mate je hoofd draait bij het achterom kijken, maar je gaat beter niet achterstevoren in de auto zitten. Immers wie achterom kijkt ziet niet wat voor is. Dat leidt tot onveilige situaties! Onveilig was het ook waar Petrus vooroploopt, zich omdraait en uitvoerig gaat overwegen wat hij aan moet met wat achter hem ligt. De meeste files op de autowegen ontstaan door dit soort gedrag. Als weggebruikers meer gaan letten op de ander dan op zichzelf. Dat we drukker bezig zijn met iemand anders dan met onszelf. Meer te zeggen hebben en te vragen hebben over anderen dan over onszelf. Dat kan een afleidingsmanoeuvre zijn of verlegenheid omdat we niet goed weten wat we met de toekomst aan moeten. Misschien is Petrus ook wel gewoon bang om vooruit te kijken en kijkt hij daarom terug.



“Wat gebeurt er met hem?” Dat kan hartelijke betrokkenheid zijn met onze naaste. Liefde voor wat de ander beweegt en hoe het met de ander is. Maar het kan ook onzekerheid zijn over hoe het er met jezelf voorstaat. Jezus is stellig en fel: “Het gaat jou niets aan, volg Mij!” Dat is ook een machtswoord van Jezus, zoals alleen Hij dat zeggen kan als Opgestane Heer. Zoals Hij ook tot ons spreekt als wij ons druk maken over alles om ons heen en in de wereld, maar zo weinig over onszelf en onze toekomst. Jezus richt ons op de dingen die er werkelijk toe doen en direct binnen ons bereik vallen. Jezus heeft het over ons persoonlijk leven, onze

vrienden en familie. Hoe is het met jou en zij die direct aan jou verbonden zijn?

Petrus mag het dus loslaten, zijn zorgen en gedachten over andere mensen. Jezus vraagt hem afstand te nemen van de dingen die hem belasten en bezwaren. Dat kan het gevoel geven dat je iemand in de steek laat of aan de kant zet. Maar juist het tegenovergestelde is waar; Jezus vraagt ons het in Zijn handen te leggen. Waar is het beter dan bij Hem? Dat leren loslaten en vooruit kijken is een lastig proces van vallen en opstaan. Iemand kan zich bevrijd voelen als zorgen uit handen worden genomen. Maar op zwakke momenten zoeken we het toch weer op en trekken het weer naar ons toe. Dan maken we het toch weer onze zaak. Maar het is nog maar net Pasen geweest en we hebben een mooi vooruitzicht want weldra wordt het Pinksteren. Hij zal de Heilige Geest zenden en Die zal het ons leren met geduld en liefde, elke dag opnieuw. Om vooruit te kijken!

*Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt.
Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.*

Ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/ bijzonderheden	Extra collecte
07-04	09.30	Theo van Teijlingen koffie-, thee- en limonade- drinken na de dienst	Kerkverwarming
14-04	09.30	Ds. Van Waardenberg	KiA Zending Rwanda
21-04	09.30	Ds. Van Bruggen	Attenties, fruit en bloemen
28-04	09.30	Ds. Van Bruggen	Het Bakken
05-05	09.30	Mw. Datema, koffie-, thee- en limonade- drinken na de dienst	KiA noodhulp Oekraïne
09-05	09.30	Ds. Van Bruggen, Hemelvaartsdag	Evangelisatie in eigen dorp
12-05	09.30	Ds. Van Bruggen	KiA Binnenlands Diaconaat

Elke zondagmorgen is er crèche en kindernevendienst.

Agenda



Datum	Tijd	Wat	Waar
04-04	14.00	Seniorenbijeenkomst; Viering Heilig Avondmaal Zie info bij Activiteiten	Wozoco de Kreek
08-04	19.30	Filmavond "The Old Oak" NB Deze film wordt vertoond ipv de film 'Utama', deze film kan niet getoond worden ivm niet beschikbaar zijn van Nederlandse ondertitels.	Protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 Oostkapelle
10-04	11.30	Seniorenlunch; Zie info bij Activiteiten	Bij de Koster
12-04	19.30	Knutselclub	Bij de Koster
19-04	20.00	Theatervoorstelling 'In Gods naam'; Zie info bij Activiteiten	Schouwburg Middelburg
02-05	14.00	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij Activiteiten	Wozoco de Kreek





Bedankje

Hartelijk dank voor de vele mooie kaarten, felicitaties en attenties die wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk.

Martin en Wannie Reijnhoudt-Toutenhoofd



Onze zieken

Op enkele adressen in Westkapelle wordt grote zorg gedeeld. We leven mee met hen die heftige afwegingen moeten maken en met elkaar in gesprek zullen gaan over ingrijpende behandelingen, kans van slagen en scenario's als goede resultaten uitblijven. Natuurlijk hopen en bidden we voor het beste maar gedachten dwalen wel eens af en moed laat het afweten. Daarom wensen we onze zieken in behandeling, chemo of bestraling sterkte. We leven mee met omstanders en familieleden in zorgelijke tijd. Naast geloof en hoop is nabijheid, liefde en troost belangrijk. We wensen die nabijheid toe aan allen in zorgen en tegenslag.

Reisje Mülheim

De deelname is boven verwachting. Met veel enthousiasme worden we weer verwacht in onze partnergemeente en zal voor ons een mooi en comfortabel verblijf in orde worden gebracht.

Achter in de kerk liggen info- en deelnameformulieren. Info bij ds.

Catechese

We hebben een goed en leuk seizoen achter ons. Met trouwe en betrokken jonge mensen hadden we telkens goede ontmoetingen en interessante gesprekken. Dank jullie wel voor het vertrouwen en de vrolijkheid waarmee jullie telkens weer aanwezig waren en wilden delen in persoonlijke ervaringen en gedachten.

De Here God heeft onze jeugd op het oog en het is een feest om met elkaar te mogen optrekken. Het seizoen sluiten we af met een bowlingavond in Middelburg en bij het uitkomen van Het Bakken ligt dat al weer achter ons.

Belijdenisdienst

Onze gemeente kreeg het voorrecht om in dankbaarheid en met vreugde 3 nieuwe lidmaten te verwelkomen. Drie mooie en ervaren mensen die elk hun eigen ontwikkeling meemaakten, zorgen en tegenslag hebben ervaren maar toch het oprechte verlangen hebben gehad in gesprek te gaan over geloof. We deelden goede gesprekken en er was ruimte voor het persoonlijke verhaal. In een mooie en persoonlijke dienst worden we meegenomen in Gods liefde waarmee Hij omziet naar mensen. Velen hebben dat als bemoedigend ervaren.

Na de belijdenis werden de lidmaten hartelijk toegesproken door de Ouderling van Dienst Ina Brassier die met een persoonlijk woord de belijdenisherinnering overhandigde. Daarna volgde een gezellige ontmoeting Bij de Koster die mogelijk gemaakt werd door onze vrijwilligers.

De volgende teksten kregen zij mee:

Christel Verhage

“Ik vergeet jou nooit; Ik heb je in Mijn handpalmen gegrift.” Jes. 49: 16

Marco van Belzen

“Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar hun veilige haven.” Psalm 107: 30

Ruben Roelse

“Zoals zich een vader ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Here over die Hem vrezen.” Psalm 103: 13

Zondag 14 april

Zondagmorgen 14 april treft u mijn oud-collega mevrouw ds. Van Waardenberg uit Goes op de kansel. We kennen elkaar vanuit Curaçao waar ik dienst deed als wijkpredikant van de Fortkerk en ds. Van Waardenberg actief was als jeugd- en jongerenpredikant voor de VPG. Inmiddels is ds. Van Waardenberg weer actief in Nederland en is woonachtig in Goes.

De vervanging op het rooster maakte het mij mogelijk om een weekje elders te vertoeven (waar het hopelijk aanzienlijk warmer is). Heb een goede dienst samen!

Gedenkdagen

Vanwege enkele memorabele dagen ontvingen we uit de kerkenraad naast een niet kleine hoeveelheid advocaat, een grote bos bloemen en een uitnodiging koffie te drinken bij de Alpaca's bij Hoeve Larenburg in Koudekerke. Daar werden we hartelijk ontvangen en werden we voorgesteld aan de 4 fluffie viervoeters, kregen ze van ons eten en lieten ze ons uitwandelen.

Inmiddels is mijn verjaardag achter de rug en kijken we weer vooruit; dankbaar om het goede dat gegeven werd en dat in uw midden te hebben mogen delen. Hartelijk dank voor alle attenties, kaarten en bezoeken.



Groeten,
Familie Van Bruggen



Grote schoonmaak

Het is alweer even geleden maar op dinsdag 23 april willen we de kerk een grote schoonmaakbeurt geven. We zoeken vrijwilligers voor het dagdeel van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.00 uur.

Wat gaan we doen: de kroonluchters afstoffen, de ramen reinigen, het houtwerk van het orgel en preekstoel oliën, het avondmaalservies poetsen enz.

Je kunt je hiervoor opgeven bij Berra de Witte berra@zeelandnet.nl (0118) 57 19 28

of Jan Willem Reijnierse westcape@zeelandnet.nl (0118) 57 18 44

De kerkrentmeesters

Giften ontvangen voor de kerk

In de periode 23-02 t/m 22-03 zijn er voor de kerk geen giften ontvangen.

De kerkrentmeesters

Verjaardagsbusjes

De organisatie van het verjaardagsbusje was altijd in handen van Sien van Marion. Sien heeft dat al heel lang verzorgd en is nu blij dat er een opvolger voor haar is gevonden. We willen allereerst Sien van harte danken voor al die jaren dat ze dit heeft mogen doen.

We zijn dankbaar dat Ineke Maljaars het van haar overneemt.

Corrie Gabriëlse-Poppe wil haar wijk overdragen aan een opvolger/ster.

Het gaat om de volgende straten: Koestraat, Koudorpstraat en Benaresweg.

Wil iemand dat van haar overnemen?

Je kunt dan contact opnemen met Ineke Maljaars-de Buck.

Mail: jmaljaars1956@delta.nl

Telefoon: 06 20 68 29 23

De Paaskaars 2024

Op 1^e Paasdag staat een nieuwe Paaskaars op de standaard in de kerk. Het wasreliëf op de kaars is een Levensboom. De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.

Eindopbrengst huis-aan-huiscollecte van 2023

Door 475 coördinatoren, 6.239 collectanten en 568 online collectanten is landelijk het prachtige bedrag van € 652.481,98 opgehaald voor de kinderen in Oekraïne!

Alle medewerkers heel hartelijk dank! Zonder onze gezamenlijke inzet was dit niet mogelijk geweest.

Daphne

Diaconie



Verantwoording collecten februari 2024

1^e collecte, voor de Kerk en Diaconie

Deze bracht in februari op:	€	968,45
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie en is daarnaar overgemaakt.	€	322,82

Niet Diaconale 2^e collecten februari 2024

25 februari	Kerkverwarming	€	263,65
-------------	----------------	---	--------

Diaconale collectes februari 2024

4 februari	Kia Bangladesh	€ 212,85
11 februari	Kia noodhulp Griekenland	€ 225,20
18 februari	Kia binnenlands diaconaat	€ 161,70
18 februari	Avondmaalcollecte	
	Slachtoffers Gaza en Israël	€ 256,55
26 februari	Maaltijd voor Delta voor Colombia	€ 1.000,00

Diverse giften € 41,00
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!

Collectedoelen in april 2024

De eerste collecte tijdens de kerkdiensten is altijd bestemd voor Kerk en Diaconie. Als u hiervoor via uw bank een bedrag wilt storten dan graag op rekening NL 57 RABO 0314400958 van de Protestantse Gemeente te Westkapelle.

De tweede collecten en eventuele 3^e collecte van deze maand

Als u voor één of meerdere doelen via uw bank (een) bedrag(en) wilt storten dan graag op rekening NL 02 RABO 0314413588 van de Protestantse Gemeente te Westkapelle (diaconie) met vermelding van de zondag(en).

- 7 april Kerkverwarming
- 14 april Kerk in Actie Zending Rwanda

Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. *Meer lezen:* www.kerkinactie.nl/kerkrwanda

- 21 april Attenties, fruit en bloemen
- 28 april Het Baken

- 5 mei Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne

Oekraïne - Steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/oekraïne

Opbrengst Colombiaanse maaltijd

Op maandag 26 februari organiseerden de ZWO-commissie en diaconie een Colombiaanse maaltijd.

We waren blij verrast dat zoveel mensen kwamen eten en dat we zoveel complimenten kregen over de maaltijd die we hadden bereid.

We kijken terug op een zeer geslaagde actie waarvan de opbrengst maar liefst € 1.000,- bedraagt. Dit bedrag is overgemaakt naar het project Delta voor Colombia.

Namens de mensen die door dit project ondersteund worden hartelijk dank.

Leden ZWO-commissie en Diaconie



Lunch voor senioren

Op woensdag 10 april wordt er weer een maaltijd voor senioren georganiseerd. Deze begint om 11.30 uur en is Bij de Koster, Markt 65. De lunch duurt tot ongeveer 13.30 uur en zijn de kosten zijn € 10,- per persoon inclusief koffie/thee/water.

Wilt u weer deelnemen?

Meldt u dan uiterlijk 1 week voor deze datum aan bij

Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537

Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129

Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923

Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl

Seniorenbijeenkomst WOZOCO 'De Kreek'

Op donderdagmiddag 4 april is er weer Seniorenbijeenkomst in het Wozoco, Krekepad 37 te Westkapelle. Die middag zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Inloop is vanaf 14.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 16.00 uur.

Wilt U opgehaald /thuisgebracht worden, bel naar Marja 06 30173436.

Iedereen is van harte welkom, bewoners uit Westkapelle maar ook uit de omliggende dorpen.

De volgende Seniorenbijeenkomst is op 2 mei.

Theatervoorstelling 'In Gods naam' (zie pag. 16)

De voorstelling wordt gehouden in heel Nederland en op **vrijdag 19 april** in de Stadsschouwburg te Middelburg, aanvang 20.00 uur.

Kaarten kosten normaal € 25,-. Omdat we als Protestantse Gemeente Westkapelle deelnemen in de organisatie ervan, kunnen we een beperkt aantal kaarten aanbieden voor de prijs van € 15,-. Dit is een koopje voor een theatervoorstelling van dit formaat, dus wees er snel bij.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Joost Gabriëlse, Beatrixstraat 40;

tel.: 06-51617129, email: gabberj@zeelandnet.nl.

Theatervoorstelling 'In Gods naam' met Bastiaan Ragas

Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal.

Bastiaan, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bastiaan er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

In een avondvullende voorstelling gaat hij kris kras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. De gekozen verhalen hebben voor hem allemaal op hun eigen manier iets te maken met de vraag: 'Waar ben je bang voor?' Bastiaan deelt hoe deze verhalen en deze vragen raken aan zijn eigen persoonlijke leven, door hierover te vertellen en dit te bezingen. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangeliën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oereert met Spreuken.

Tegenspeler Yvonne van den Eerenbeemt neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd'. Soms speelt de acteur God, een (stille) getuige of een figurant. Een multi-instrumentalist, Martijn Beekers, geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar.

Info

Cast: Bastiaan Ragas, Yvonne van den Eerenbeemt

Muziek: Martijn Beekers

Regie: Anne Christine Girardot

Script: John Gruter en Bastiaan Ragas

Productie: Monique van den Boogaard

Producent: Casper van Dorp

Productiehuis: Nachtzon Media





David en Goliat

De soldaten van Israël moeten vechten met de Filistijnen, maar ze durven niet: ze zijn bang! Dat komt allemaal door Goliat.

Kijk, daar komt Goliat aan. Wat is hij groot! Wel 3 meter lang! Hij lijkt wel een reus. Hij heeft een bronzen helm op zijn hoofd. En zijn harnas weegt wel 50 kilo. Dat is zwaar! Goliats speer is zo dik als een paal en er hangt een groot bronzen zwaard op zijn rug.

‘Soldaten van Israël,’ roept Goliat. ‘Niemand is de baas over mij! Wie durft er tegen mij te vechten?’

De soldaten rennen bang weg. Niemand durft. Maar één jongen rent tussen de soldaten door. Het is David. Zijn grote broers zijn soldaten in het leger van Israël, en David komt ze eten brengen. Hij wil alles weten over die reus.

‘Wat krijg je als je wint van Goliat? Hij denkt toch niet dat hij sterker is dan onze soldaten? God is bij ons en die is veel sterker dan die reus!’

‘David,’ bromt zijn broer Eliab ‘Wat kom jij hier doen? Je hoort hier niet. Ga terug naar je schapen! Wees niet zo brutaal!’ ‘Ik stel alleen maar een vraag,’ zegt David en hij rent weer verder, langs alle soldaten. Hij vraagt ze allemaal naar Goliat.

Koning Saul is in zijn tent. Hij is ook bang voor Goliat. Wat moet hij nu doen? Die reus is veel te sterk. Dan komt er een soldaat zijn tent binnen. ‘Er is hier een jongen en die stelt allemaal vragen over Goliat.’

‘Breng hem hier,’ zegt koning Saul. David komt de tent binnen. ‘Niet bang zijn, koning Saul,’ zegt hij. ‘Ik wil tegen Goliat vechten.’

Verbaasd kijkt Saul naar David. ‘Maar dat kun jij helemaal niet. Je bent nog maar een jongen. En Goliat is al zijn hele leven soldaat. Hij is heel goed in vechten.’

Maar David is niet bang. ‘Ik kan ook vechten, koning Saul! Ik zorg voor de schapen van mijn vader. Als er een beer of een leeuw komt, dan val ik die aan. God helpt me als ik vecht tegen beren en leeuwen, Hij zal me ook helpen als ik vecht tegen Goliat!’ Koning Saul geeft David een helm, een echt harnas en een zwaard. Nu lijkt David een echte soldaat. Maar David

vindt het niet lekker zitten. Hij wil naar Goliat in zijn eigen kleren. Hij neemt alleen zijn slinger mee en vijf gladde stenen. Daar staat David, tegenover de grote reus. 'Hahaha!' lacht Goliat. 'Denk jij dat jij van mij kunt winnen? Kom maar hier als je durft!' 'Jij vertrouwt op je wapens,' zegt David, 'maar ik vertrouw op God! Hij zorgt ervoor dat ik van jou ga winnen!' David doet snel een steen in zijn slinger. Hij slingert de steen naar Goliat en... ZOEF! De steen vliegt tegen het voorhoofd van Goliat. Goliat wankelt en hij valt: BOEM! Voorover op de grond. Hij kan de Israëlieten nooit meer kwaad doen. Hoera! David heeft gewonnen van Goliat! En God heeft hem geholpen.



David zei: 'Jij vertrouwt op je wapens. Maar ik vertrouw op de machtige Heer, de God die het leger van Israël helpt.'

1 Samuel 17:45

Zoek op de volgende pagina de verschillen tussen David en Goliat



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT	Axel
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Viever	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen	Wielingenlaan 2	4535 PA	Terneuzen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veere
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredenhoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Verpleeghuis Scheldehof	Peperdijk 263	4381 EN	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

