

Schikking

2e zondag 40-dagentijd 25 februari 2024



Thema Veertigdagentijd: Ga mee!

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

De lezingen komen uit de bijbelboeken Prediker en Jeremia. Het boek Prediker is toegeschreven aan koning Salomo. Het boek behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven. Het boek Jeremia is toegeschreven aan de profeet Jeremia.

Het verhaalt vooral over de val van Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk. Jeremia was een door God geroepen profeet die de boodschap van God verkondigde aan het volk van Israël. Hij was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Het bijbelboek vertelt hoe het volk de boodschap voor een betere toekomst negeerde.



De boodschap van waarschuwing en oordeel werd vaak niet goed ontvangen, en Jeremia werd bespot en afgewezen. Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing van het volk Israël. Donker en licht in één boodschap.

25 februari 2024 2e zondag (zondag Reminiscere)

Lezen Jeremia 18:1-12; 19:1-2 en 10-13

‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’
(Jeremia 18:6)

De pottenbakker die niet opgeeft

Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt.



Maar vergis je niet.
Alle aandacht valt op de
mislukkingen.
De pottenbakker doet zijn best,
er rest maar één ding:
de potten stukbreken
en opnieuw beginnen.



De mensen in Jeruzalem voelen
de profetische kritiek haarfijn aan.
Ze worden boos, alsof zij een
mislukte pot zijn, en zetten Jeremia
gevangen. Hun boosheid zit hun zo
in de weg dat ze nauwelijks oor hebben
pottenbakker die nooit opgeeft. Hij gaat net zo lang
door tot de pot mooi is, tot Gods eer!



Meditatieve tekst

Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

