

Deze projecten in Colombia steunt de Delta

Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken

In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, groeien veel kinderen op in achterstandswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd onderwijs te volgen. De medewerkers helpen kinderen te begrijpen wat hun rechten zijn en ondersteunen hen bij het nemen van de juiste beslissingen om een goede toekomst op te kunnen bouwen, zonder criminaliteit en geweld.

Ook volgen 45 jongeren er een kookopleiding waar ze leren koken met gezonde, Colombiaanse producten en begeleiding krijgen bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van FPT worden kruiden en groenten gekweekt. “Dit dakterras is bovendien een oase van rust te midden van alle stadsdrukke”, vertelt Veronica, leerling van de kookopleiding. Bij FPT leren kinderen en jongeren trots te zijn op wie ze zijn en vertrouwen in zichzelf te hebben.



Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. De theologische universiteit in Cali rust toekomstige predikanten toe om in deze context van armoede en geweld om te zien naar mensen in nood. Jeannet Bierman is door Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan deze universiteit. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in de samenleving én in de kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Alex Yela is één van haar oud-studenten. “Ik besloot theologie te gaan studeren omdat ik meer over de Bijbel wilde weten, maar ik heb zoveel meer geleerd! Ik vond in de Bijbel inspiratie om me in te zetten voor mensen om mij heen en run nu een gaarkeuken waar dagelijks ruim 50 mensen komen. We bieden een maaltijd, maar proberen ook in gesprek te komen om te kijken hoe we mensen verder kunnen helpen.”



Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen en de samenleving op te bouwen.



Voor meer informatie zie site kerk in actie:

<https://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actieland-colombia>