

'HET BAKEN'

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle



25^e jaargang nr. 8
september 2022

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en Kerkenraad voorzitter	: ds. L.P.J. van Bruggen Bellinkstraat 1, 4361 DG dspetervanbruggen@gmail.com	0118-855607
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland J. Campertstraat 9, 4361 DD scribawestkap@outlook.com	0118-571552
Diaconie	: Voorzitter: J. Gabriëlse Beatrixstraat 40 4361 EG Secretaris: I. Maljaars-de Buck Torenstraat 32, 4361 CV	0118-572083 gabberj@zeelandnet.nl 0118-572048 jmaljaars1956@delta.nl
College van Kerkrentmeesters	: Voorzitter J.W. Reijnierse Torenstraat 33, 4361 CT secr. J. van Breda Kon. Wilhelminastraat 12 4361 ED wnd. secr. P. de Visser Koestraat 102, 4361 BJ	0118-571844 06-10571441 0118-572369
Ledenadministratie	: C.J. van Breda Molenweg 5, 4361 BV	0118-572550 cjvanbreda@zeelandnet.nl
Boekhouder	: A.J. Minderhoud Beatrixstraat 19, 4361 EG	
1^e contactpersoon koster	: J.W. Reijnierse westcape@zeelandnet.nl	0118-571844
2^e contactpersoon koster	: Piet de Visser danielle1devisser@gmail.com	0118-572369
Beheerder gebouw "Bij de koster"	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909 info@bijdekoster.nl
Collectebonnen	: J.L. van Sighem-Peene d' Arke 9, 4361 AW	0118-571504 apsighem@zeelandnet.nl
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwenspersonen	: ds. Jaap Lukasse mw. Anneloes Steglich-Lentz	06-14732625 06-29073657
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	
Redactie	: email-adres: hetbaken@zeelandnet.nl	
1 Marisca Kasse	Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



Lezen Deuteronomium 24;19

“Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdeling, weduwen en wezen.”

(*Schoof=bundel samengebonden geogste graanplanten.)

Met schrikbarende cijfers wordt ons de aankomende (en reeds bestaande) armoedecrisis aangekondigd. Kennelijk voor de regering (nog) geen reden om vroegtijdig in te grijpen. Liever wordt vertrouwd op de veerkracht, matigheid en solidariteit van de bevolking. Maar waarop is dat vertrouwen gebaseerd? Vraagt de overheid haar bevolking om solidariteit, terwijl ze daarin zelf in gebreke blijft?

Armoede en schaarste is een begrip zo oud als de mensheid zelf. In verschillende tijden en culturen wordt daarop geanticipeerd. Telkens vinden mensen een weg om te overleven. Maar de bereidheid tot aanpassing en lotsverbondenheid komt niet uit de lucht vallen!

Mozes schrijft in de Thora dat de producent (dus niet alleen de boer), dienstverlener of werknemer het resultaat van zijn/haar werk en inspanning niet uitsluitend voor zichzelf moet houden. Het beginsel van solidariteit laat zich echter niet vangen in strikt voorgeschreven regels maar Mozes geeft ruimte voor spontaniteit en gelegenheid. Bij het binnenhalen van uw verdiensten – zou - u iets kunnen vergeten dat achterblijft. In dat geval keert u niet terug om het te halen maar laat u het voor de naasten in nood. Mozes schrijft dus geen wet waaruit blijkt hoe de boer moet omgaan met zijn bedrijfsproductie. Maar hij doet een beroep op de gegeven omstandigheden waarbinnen de gelegenheid kan ontstaan voor jou en mij om ruimhartig te zijn. Met andere woorden: Indien de werker stipt, nauwgezet, accuraat en onberispelijk wil zijn dan zal het waarschijnlijk niet gebeuren dat iets vergeten wordt en achterblijft. Maar wanneer de menselijke maat wordt gehanteerd kan het bij geval best wel eens voorkomen dat er voor de minderbedeelden een meevaller voordoet. Mozes bedoelt dan te zeggen dat de werker zichzelf niet te kort doet om de vergeten schoof achter te laten. Het

misstaat hem deze kasmeevaller of dit begrotingsoverschot inhalig en vrekking te onthouden aan hen die God in liefde op het oog heeft. De landbouwer is in dit geval de overheid die de menselijke maat is kwijtgeraakt en tegen elk besef van solidariteit in met een lange arm de vergeten schoof gretig en nietsontziend naar binnen harkt en de vreemdeling, de weduwen en de wezen verbijsterd en ontdaan achterlaat. En nee, de weduwe had geen recht op de schoof krachtens de Thora. Maar wel had zij recht op de lotsverbondenheid. Zo heeft de Heer dat geboden.

Deuteronomium laat solidariteit in straffe tijden niet als een kadoetje uit de lucht vallen. Het vraagt om reflectie en barmhartigheid in alle geledingen van de maatschappij. Het schrijft geen wetten van Meden en Perzen voor maar doet een beroep op ons geweten en ons hart. Diverse bevolkingsgroepen en sectoren in onze samenleving verkeren in zwaar weer. De eenzijdige kijk op de boerenbedrijven en de selectieve blik op zware industrie, Schiphol en transport vertroebelen onze meningsvorming. Ondertussen verarmt in hoog tempo onze maatschappij, niet slechts in financieel opzicht met alle ellende van dien voor de kwetsbaren, de kinderen en de minima. Verarming vindt ook plaats in ethisch opzicht!

De oogstmaanden zijn aangebroken, dorsmachines gaan over het Walcherse land en Grimme of De Wulf rooien de aardappelen uit de grond. Mozes ziet daarin de samenleving, dat zijn wij gezamenlijk “jij en ik”, en hij zegt ons van Godswege solidair te zijn. Hij roept ons op niet de pretentie te hebben om alles te beheersen, regisseren en controleren. Maar ruimte te laten voor de menselijke maat. Dat is gunnend en mild het resultaat van de verdiensten rechtvaardig en met compassie daar terecht te laten komen waar nodig, zonder de ander of jezelf te kort te doen. Dat betekent ook de doelen en kaders van beleid niet dogmatisch af te dwingen.

Mozes voegt er nog een belofte aan toe: “De Heer zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt.” Onze beleidsmakers en bestuurders hebben helaas nog maar weinig affiniteit met deze belofte. Zij zien resultaat liever in concrete cijfertjes, rapporten en peilingen. Niettemin wordt een samenleving gezegend als niet de wet regeert maar de liefde en dat is nu net wat de wetgever in dit wetboek bedoelt. Of zoals Paulus het zegt: “... had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of

een schelle cimbaal.” En dreunende gongen en schelle cimbalen leveren niet bepaald een symfonie (σύν-φωνή=grieks, “Samenklank”) maar een jammerlijke wanboel waar weinig goeds van te verwachten is. Hopelijk zijn we in staat in het aanstaande najaar wat meer samen muziek te maken. Dat is omwille van de naaste - met de woorden van Mozes - “een schoofje vergeten.”

Ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/ bijzonderheden	Extra collecte
04-09	09.30	Ds. Van Bruggen, afscheid kindernevendienst , koffiedrinken na de dienst	KiA Werelddiaconaat Myanmar
11-09	09.30	Ds. Van Bruggen, Heilig Avondmaal	Jong Protestant; 3e coll. Rwanda, opvang en scholing van kwetsbare kinderen
18-09	09.30	Dhr. De Visser	KiA Werelddiaconaat Syrië
25-09	09.30	Ds. Van Bruggen	KiA Werelddiaconaat Colombia
25-09	15.00	Ds. Van Bruggen Kerkdienst voor mensen met een beperking	
02-10	09.30	Ds. Van Bruggen, Israëlzondag	Kerk en Israël

Agenda



Datum	Tijd	Wat	Waar
04-09	09.30	Afscheid kinderen kindernevendienst	Moriakerk
07-09	11.30	Seniorenlunch; Zie info bij Activiteiten	Bij de Koster
10-09	10.00- 17.00	Open monumentendag; Kerkbezoichtiging	Moriakerk
21-09	15.00	Moderamenvergadering	Bij de Koster
22-09	17.30	Happen en Trappen; Zie info bij Activiteiten	div. locaties clusterdorpen
25-09	15.00	Kerkdienst voor mensen met een beperking; Zie info bij Activiteiten	Moriakerk
28-09	19.30	Kerkenraadsvergadering	Bij de Koster
03-10	19.45	Gemeente Groei Groep	Torenstraat 33
05-10	11.30	Seniorenlunch; Zie info bij Activiteiten	Bij de Koster
06-10	14.30	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij Activiteiten	Wozoco





Bedankjes

Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling na mijn operatie en verblijf in het ziekenhuis. De vele kaarten, telefoontjes, bezoeken en attenties hebben me goed gedaan. Het is fijn om te merken dat zoveel mensen met je meeleven. Ik ben inmiddels weer helemaal hersteld. Nogmaals hartelijk dank, ook namens Rina en een hartelijke groet van Adri Kleinepier

Op 20 juli mocht ik 85 jaar worden. Vele gemeenteleden stuurden mij een felicitatiekaart. Daar was ik heel dankbaar voor, maar u mag natuurlijk ook bij mij langskomen.

Corrie Lievense,
Benoordenhoutseweg 13



In memoriam Jacobus Duvekot

Op donderdag 30 juni 2022 is op 79-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid Jacobus Duvekot. Ko werd geboren in Yerseke op 30 december 1942.

Ko trouwde met zijn eerste vrouw Willy Kühn. Uit dit huwelijk werden zoon Paul en dochter Ellen geboren. Helaas werd Ko al vroeg weduwnaar. Het was dan ook fijn dat hij Janneke ontmoette met wie hij later trouwde. Ze kregen samen twee zoons, Pieter en Gerard. Vol liefde en toewijding hebben ze samen hun vier kinderen opgevoed. Het was een hecht gezin en het was niet altijd gemakkelijk voor Ko en Janneke om de vier kinderen groot te brengen. Bij de opvoeding en in zijn leven nam het christelijk geloof een grote plaats in. Ondanks tegenslagen in zijn leven ging hij niet bij de pakken neer zitten, het geloof gaf hem de kracht om als reiziger voort te gaan in zijn leven.

Toen Ko in 1984 werk kreeg bij de gemeente Westkapelle als chef Sociale zaken, verhuisde het gezin naar Westkapelle en kwam te wonen aan de Margrietstraat. Na twee jaar verhuisde het gezin naar Koestraat 92. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 kwam Ko bij de gemeente Veere te werken, kort hierna krijg hij de mogelijkheid om vervroegd uit dienst te treden. Na lang twijfelen heeft hij uiteindelijk hiervoor gekozen. Een beslissing waar hij achteraf nooit spijt van heeft gehad. Pas toen realiseerde hij zich hoeveel beslag werk op je leven legt. Naast zijn werk had Ko veel hobby's. Hij reisde graag en genoot ervan om kennis te maken met andere culturen. Ook was Ko maatschappelijk betrokken. Zo was hij kerkenraadslid en kwam hij in het bestuur van o.a. de PCOB en het christelijk gemengd koor "Looft den Heere". Samen met Janneke was hij jarenlang koorlid en genoten ze beiden van het zingen en de optredens. Na zijn werkzame leven heeft hij veel maatschappelijk vrijwilligerswerk gedaan zoals bezoek aan asielzoekers (via het COA) en zeelieden (Mission to Seafarers).

Eén voor één verlieten de kinderen het ouderlijk gezin en werd het rustiger in huize Duvekot. Toen Ko in 2012 een herseninfarct kreeg werd hij opgenomen in ziekenhuis en verpleeghuizen. Toch kwam hij na twee jaar revalidatie weer thuis wonen en nam Janneke samen met de thuiszorg veel zorg op zich. In 2016 werd Ko opgenomen in Simnia en enkele jaren later volgde Janneke die door dementie niet meer alleen kon blijven wonen. Samen hebben ze nog mooie jaren in Simnia beleefd.

Na weer een herseninfarct in december 2021 verslechterde zijn gezondheid en overleed hij een half jaar later. De afscheidsdienst werd gehouden op 7 juli in de Moriakerk o.l.v. ds. E. Quaak-Kloet uit Aagtekerke. Er werd stilgestaan bij de hun trouwtekst “Het goede onthoudt Hij niet aan hen, die onberispelijk wandelen” uit Psalm 84, waarna hij werd begraven op de begraafplaats bij de toren. Wij wensen de kinderen Paul, Ellen, Pieter en Ramona met hun gezin en Gerard Gods kracht en bijstand toe.

Nelleke Reijnierse

In memoriam Pieter Gabriëlse

Op zaterdag 13 augustus 2022 is overleden Pieter Gabriëlse, hij was belijdend lid van onze gemeente. Piet is geboren op 16 juni 1935 en woonde op Beatrixstraat 67. Hij is op 21 december 1962 getrouwd met Pieterella de Pagter. Zij is overleden op 10 september 2019. Samen kregen ze 2 dochters, Johanna en Corina en later 4 kleinkinderen. Piet ging na de lagere school naar de ambachtsschool waar hij voor timmerman leerde en daarna nog naar de avondschool. Hij heeft altijd als timmerman gewerkt en was heel handig. Zijn vrouw zei vaak: “Wat zijn ogen zien maken zijn handen.” Hij heeft zelf veel gemaakt aan zijn huis aan het Europaplein waar ze eerst woonden en later ook aan het huis in de Beatrixstraat. Piet had ook een houtdraaibank waar hij veel mooie dingen mee heeft gemaakt zoals fruitschalen, kandelaars enz. Ook bakte hij graag en hield veel van muziek, zelf speelde hij mondharmonica en gitaar en was lid van “de Krekels”. Samen met zijn vrouw Pieternel maakte hij mooie reizen. De laatste 3 jaar van zijn leven werd zijn gezondheid steeds slechter, de auto werd verruild voor een scootmobiel en na zijn 87^{ste} verjaardag kon hij niet meer thuis blijven en verhuisde hij naar Ter Reede in Vlissingen. Daar is hij op 13 augustus overleden. De afscheidsbijeenkomst is gehouden op donderdag 18 augustus “Bij de Koster” o.l.v. Ds. P. van Bruggen, waarna hij in familiekring is gecremeerd. Wij wensen Johanna en Corina met hun gezinnen Gods kracht en bijstand toe nu ze hun vader moeten missen.

Adri Kleinepier



Onze zieken

Bij de seniorenbijeenkomsten werd pijnlijk duidelijk dat we vanwege ziekte en overlijden enkele trouwe bezoekers moesten missen. In verbondenheid en nagedachtenis wordt gebeden en zingen we een lied! Dat geeft kracht en troost in het besef dat onze ouderen in Wozoco en op het dorp kwetsbaar zijn maar niet vergeten. We bidden voor hen die eenzaam zijn, hun krachten verliezen en voor wie in de dagelijkse dingen telkens meer hinder en beperking gaan ervaren. Na enkele zorgelijke weken van toe- en afnemende gezondheid en herstel in ziekenhuis of zorginstelling mocht ook weer huiswaarts gegaan worden. Toch zal bij thuiskomst dan weer duidelijk worden dat nog een lange weg te gaan is. Gelukkig zijn dan partner en kinderen nabij en voelt het goed om weer in de vertrouwde omgeving te zijn. Fijn dat er dan ook weer genieten is... al was het maar van de zon of een kopje koffie bij De Koster.

Toch is herstel geen vanzelfsprekendheid. We denken ook aan de gemeenteleden die voor langere tijd met zorgen en zwakte aan huis gebonden zijn. Vooral als daarin weinig hoopvol vooruitzicht gegeven is. Dan kunnen negatieve gedachten en somberheid toeslaan. Naast lichamelijke nood ontstaat dan ook geestelijke nood. Dat laatste is helaas veel minder makkelijk bespreekbaar. Al is het soms lastig jezelf als dorpsgenoot een houding te geven in ontmoeting met iemand in geestelijke nood, laten we elkaar niet vergeten en meeleven met een kaartje of een groet.

Helaas beperkt zich het meeleven met zieken en bezorgden niet tot gemeenteleden en dorpsgenoten op leeftijd. Nog erg onduidelijk en betrekkelijk vaag bereikte ons het bericht dat in ons dorp ook onder jonge mensen de wanhoop ernstig kan toeslaan en gevoelens van somberheid en uitzichtloosheid het denken bepalen. Dat laat ons niet onberoerd als ouders en jongeren, vrienden en bekenden. Het welzijn van onze jonge generatie is geen vanzelfsprekendheid; laten we omzien naar elkaar over de kerkmuren heen en als christenen hen in onze gebeden gedenken.

Kerkbezoekers

Op deze plaats enkele woorden van waardering en dank voor de vrijwilligers en organisten die gedurende de openstelling van de kerk op vrijdagen bereid waren/zijn hun medewerking te verlenen. We konden op deze manier als christelijke gemeenschap onszelf presenteren en een goed gerucht rond laten gaan onder gasten en vakantiegangers. Bovendien was het ook gewoon gezellig om even aan te lopen en in de bank te zitten voor een moment van inkeer en bezinning. We zijn bevoorrecht met een mooie kerk in het centrum van ons dorp en we hebben dat tijdens de openstelling gezamenlijk en optimaal benut.

Te gast

Gedurende de zomervakantie was ik regelmatig hier en daar actief als gastpredikant en kwam ik op vreemde en nieuwe plaatsen. Bij deze ontmoetingen op zondagmorgen kunnen kerkganger en gastvoorganger zich wel eens afvragen: “Wat doe ik hier?” Soms lijkt een boodschap helemaal niet te passen en voelt het oncomfortabel zowel op als onder de kansel. Zo was ik laatst in Antwerpen waar een kleine Indonesische afdeling van de Nederlandse Protestantse Indonesische Kerk haar samenkomsten hield in een grote Roomsche Kerk. Daar stond ik naast Moeder Maria en onder het toezien van Jezus op het hoogaltaar. Een klein rood lichtje in een koperen hanglampje (Godslamp) boven het altaar trok mijn aandacht en ik vroeg mij af of de kwispel in de hoek van het koor ook van mij nog enige actie verwachten zou. Nu heb ik op gekkere plaatsen gestaan onder palmbomen van exotische stranden en voorbij de rosse buurt van Amsterdam, dus een vriendelijk ogende Maria maakte mij niet zenuwachtig. Toch vraagt de prediker zich dan af of alle omstandigheden ten goede meewerken en de hoorder tot zegen zijn. In mijn geval viel dat reuze mee. Na de dienst hebben we lekker gegeten (Indische hapjes) en samen nog enkele mooie opwekkingsliederen gezongen. De preek kwam goed over en mijn inmiddels gebrekkige beheersing van de Indonesische taal werd alom geprezen. Het gaat er natuurlijk om dat je niet let op de uiterlijkheden, maar in staat bent om de Blijde Boodschap te herkennen als je het van vorm en traditie ontdaan hebt. Soms gaat dat eenvoudig en soms heb je er heel wat moeite voor nodig. Toch mag u ervan verzekerd zijn dat - bij mijn weten

- elke prediker niets dan Christus wil verkondigen. Dat de ene daar beter in slaagt dan de ander vraagt van u geduld, maar misschien wel het meest van de Here God. "O Heer wees nog geduldig met de predikheren en predikdames en laat hen Uw naam groot maken."

Terug van vakantie

... en studiereis. Vooral dat laatste ga ik in september onder uw aandacht brengen. In overleg zal ik een avond plannen om een presentatie te geven met veel foto's, filmpjes en een impressie van mijn belevenissen in Rwanda. Daar sprak ik met collega's, diakenen, jeugd- en jongerenleiders, beleidsmakers en gewone gemeenteleden.

We bezochten projecten en activiteiten die mede vanuit Nederland werden ondersteund. Ik bezocht kerkdiensten waarvan ik dacht: "Mijn Hemel, waar is de nooduitgang.", maar waar ik tegelijk diepe bewondering voor kreeg. Ik was deel van tradities en vormen die niet de mijne waren maar waar ik veel van leerde.

Bent u benieuwd dan nodig ik u hartelijk uit voor een gezellige en leerzame avond in De Koster. Datum en tijd wordt nader bericht.

Ds. Peter van Bruggen



Jaarrekening kerk en diaconie

De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie zijn weer goedgekeurd door het Classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). Hieraan voorafgaand vindt er een heel traject plaats waarbij diverse vrijwilligers betrokken zijn. Dat zijn de boekhouders voor de kerk en diaconie en de personen die de controle uitoefenen.

In het bijzonder noem ik Adrie Minderhoud die de boekhouding voor de kerk al 35 jaar doet. Ook noem ik Ron Kodde die al 15 jaar de controle van de boekhouding verzorgt.

Namens de beide colleges danken we jullie allen hartelijk voor jullie bijdrage aan dit belangrijke onderdeel van het kerkenwerk.

Schoonmaken Moriakerk

In het vorige Baken stond een oproep voor een vrijwilliger voor het schoonmaken van de kerk. Vrij kort na deze oproep werd ik blij verrast door het aanbod van Marco van Belzen om deze taak op zich te nemen. Hij zal in het vervolg ongeveer elke twee weken in de kerk niet alleen de vloer stofzuigen maar ook het andere schoonmaakwerk op zich nemen.

De kerkrentmeesters danken Marco hartelijk dat hij dit op zich heeft genomen.

V & T 2022-2023 boekje

Met het Baken van september wordt het Vorming en Toerustingsboekje 2022-2023 met daarin de activiteiten van de kerkelijke gemeenten uit het cluster bezorgd. Het is een gezamenlijk boekje waarin staat wat de vier gemeenten Domburg-Aagtekerke, Grijskerke, Oostkapelle en Westkapelle voor u organiseren.

Betaling kosten van het Baken voor lezers die geen lid zijn van de Protestantse Gemeente Westkapelle

Als u geen lid bent van onze gemeente en u ontvangt Het Baken, dan vragen we u de kosten daarvoor te voldoen.

De kosten voor het jaar 2022 bedragen € 8,00.

Wilt u bij de betaling van uw bijdrage het volgende vermelden: 'Baken 2022' en uw adres zodat we kunnen nagaan of de betaling is gedaan.

Wij zien uw betaling graag tegemoet vóór 30 september 2022.

Het bedrag kunt u overmaken op bankreknr. : NL57 RABO 0314 4009 58 ten name van de 'Protestantse Gemeente Westkapelle' met in de omschrijving "Baken 2022 en uw adres".

Bij voorbaat onze dank.

Namens de kerkrentmeesters,

Jan Willem Reijnierse

0118571844; westcape@zeelandnet.nl

Het Baken is voor leden van de Protestantse Gemeente Westkapelle gratis. Elk jaar weer blijkt dat een aantal gemeenteleden toch een bijdrage wenst te geven. De onkosten bedragen per jaar € 8,00.

Als u een bijdrage voor het Baken doet, wilt u dit dan in de omschrijving van uw betaling vermelden?

Giften voor de kerk

In de periode 24-06 t/m 20-08 ontvingen we voor de kerk geen giften.

De kerkrentmeesters



Startdienst zondag 9 oktober

Op deze startzondag aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen willen we weer een startdienst organiseren, dit jaar rondom het thema 'Aan tafel'.

De kerkdienst begint zoals altijd om 9.30 uur en de voorganger is onze eigen predikant ds. L.P.J. van Bruggen.

Na twee jaar met beperkende maatregelen vanwege corona willen we nu weer een gezamenlijke activiteit organiseren na de dienst. Het is de bedoeling om bij en rondom 'Bij de Koster' leuke spelletjes te doen die voor iedereen, jong en oud, geschikt zijn.

Tussen de spelen door gaan we gezellig met elkaar aan tafel! Iedereen is uitgenodigd, wie doet er mee?

Opgeven hiervoor, graag vóór 3 oktober a.s. in verband met de voorbereidingen, kan door onderstaand strookje.

Wij/ik doe(n) mee met de activiteiten na de startdienst op 9 oktober:

Naam:

Aantal personen:

Strookje kan ingeleverd worden bij Nella van Sluijs, Krekelstraat 15 of Maja Peene, Beatrixstraat 62. Aanmelden kan ook per e-mail: **nellavansluijs@kpnmail.nl** of **mpeenejr@zeelandnet.nl**.

De startdienstcommissie (Wilma Dronkers, Margreet de Pagter, Maja Peene en Nella van Sluijs) hoopt op veel deelnemers!

Verantwoording collecten juni 2022

1^e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in juni op:	€ 530,10
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie en is daarnaar overgemaakt.	€ 176,70

Collecten voor de Kerk

19 juni	Het Baken	€ 112,50
---------	-----------	----------

Diaconale collectes

5 juni	Zending Zuid-Afrika	€ 261,15
12 juni	Delta voor Indonesië	€ 228,75
12 juni	Avondmaal collecte, Vluchtelingen Griekenland	€ 298,50
26 juni	Binnenlands diaconaat	€ 167,80

Giften van € 50,00 en € 10,00

Verantwoording collecten juli 2022

1^e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in juli op:	€ 928,96
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie en is daarnaar overgemaakt.	€ 309,65

Niet Diaconale 2^e collecten (uitgang)

17 juli	Onderhoud orgel	€ 135,10
31 juli	Onderhoud gebouwen	€ 156,25

Diaconale collectes

3 juli	Kia werelddiaconaat India	€ 200,20
10 juli	Delta voor Indonesië	€ 219,15
24 juli	Fruit en bloemen	€ 197,60
Gift van € 10,00		
Huwelijksdienst Daphne en Koen		€ 117,00

Hartelijk dank voor alle gevers!

Collectedoelen in september 2022

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

- 4 september KIA Werelddiaconaat Myanmar

Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

- 11 september Jong Protestant

De kerk: een thuis voor jongeren

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardige stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.

- 18 september KIA Werelddiaconaat Syrië

Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

- 25 september Zending Colombia

Colombia: Vrouwen als vredestichters

Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

- 2 oktober Israëlzondag Kerk en Israël

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

Jaarrekening 2021 diaconie

Er zijn na de in juni gepubliceerde jaarrekening nog enkele wijzigingen gekomen. Hieronder staat de gecorrigeerde versie.

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

	Begroting 2022	Rekening 2021	Rekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	0	25	2
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	0	0	303
Bijdragen van leden en anderen	4.200	4.270	5.366
Door te zenden collecten en giften	11.200	10.403	13.323
Totaal baten A	15.400	14.698	18.994
Uitgaven en Kosten			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	400	797	770
Kosten beheer, administratie en archief	100	385	456
Rentelasten/bankkosten	225	213	238
Diaconaal werk plaatselijk	1.700	2.100	2.300
Diaconaal werk regionaal/landelijk	-	-	0
Diaconaal werk wereldwijd	-	-	0
Afdrachten door te zenden collecten en giften	10.050	13.713	13.668
Totaal lasten A	12.475	17.208	17.432
Operationeel resultaat (A)	2.925	-2.510	1.562
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	500	1.667	65
Incidentele lasten	-500	-	-7.463
Incidentele baten en lasten (B)	0	1.667	-7.398
Resultaat verslagjaar (A+B)	2.925	-843	-5.836
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	2.925	-843	-5.836

Novemberattenties van de Diaconie

Voor de ontvangers van 80 jaar en ouder van de novemberattenties

In november willen we met een heleboel vrijwilligers weer de jaarlijkse novemberattentie bij u allen komen bezorgen.

Maar, mocht u, als ontvanger, liever geen bezoek willen of heeft u in het verleden aangegeven liever geen attentie met bezoek te willen ontvangen en wilt u dit wijzigen, dan kunt u dit hieronder aangeven:

(naam)

(adres)

wil liever geen novemberattentie en bezoek

wil zijn/haar eerder verzoek herzien en wil vanaf nu wel een bezoekje met attentie

Indien nodig aankruisen wat gewenst is en dit strookje inleveren, voor 20 september a.s., bij:

Leuntje Cijssouw-Gabriëlse, Eva Besnyöstraat 26 of

Nella van Sluijs-Verhage, Krekelstraat 15

Bezorgen van de novemberattenties, wie doet er mee?

In november willen we deze jaarlijkse attenties weer gaan bezorgen bij de oudere mensen van onze kerkelijke gemeente. Om deze actie jaarlijks goed en succesvol te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig!

We hopen dat alle vrijwilligers die nu hierbij actief zijn, dit bezoekwerk willen blijven doen want daarvan is de diaconie afhankelijk.

Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat de bezoekers weer mee willen doen, zo niet dan ontvangen we uw reactie hierover graag voor 20 september 2022.

Nieuwe vrijwilligers, (jonge) mannen en (jonge) vrouwen, kunnen we goed gebruiken, zij zijn van harte welkom!

Door middel van onderstaand strookje kunt u zich aanmelden als nieuwe vrijwilliger of eventuele andere wijzigingen doorgeven.

Wij hopen dat weer velen mee zullen doen.

Een bezoekje is voor zowel de vrijwilliger als de ontvanger van de attentie een leuk ontmoetingsmoment!

(naam)

(adres).....

0 meldt zich aan als nieuwe vrijwilliger/bezoeker voor het bezorgen van de jaarlijkse attenties in november en wil graag adres(sen) bezoeken.

0 wil dit jaar geen vrijwilliger/bezoeker zijn, maar wel in de toekomst.

0 wil nu en in de toekomst geen vrijwilliger/bezoeker meer zijn.

0 anders, n.l.

A.u.b. aankruisen wat gewenst is.

Dit strookje, indien nodig, voor 20 september 2022 inleveren bij:

Leuntje Cijssouw-Gabriëlse, Eva Besnyöstraat 26 of

Nella van Sluijs-Verhage, Krekelstraat 15



Interview met André Toutenhoofd

We vervolgen de serie interviews met iemand die heel Westkapelle kent maar inmiddels al een flinke periode wordt gemist op het dorp: André Toutenhoofd.

Genoeg redenen om eens nader kennis te maken en te horen hoe met hem gaat.

André kun je eens wat vertellen over het verleden zoals school, werk ed.?

Ik ben 74 jaar geleden geboren in Westkapelle en heb daar, afgezien van de laatste periode natuurlijk, ook altijd gewoond. Na de openbare lagere school ben ik naar de ULO gegaan. Dat is te vergelijken met de MAVO. Die school is in 4 jaar afgerond. Daarna ben ik naar de PABO gegaan, want het onderwijs leek me leuk. Dat was ook heel leuk, want met veel plezier denk ik terug aan een stageperiode. Helaas was ik niet goed in handenarbeid en tekenen en dat waren voor een onderwijzer toch belangrijke vakken. Uit vrije wil ben ik dan ook gestopt met de PABO. Vervolgens heb ik gekeken wat ik dan wel wilde en toen kwam de PZEM (nu Delta) op mijn pad. Na een periode van 41 jaar en 3 maanden kon ik met vervroegd pensioen. Heb daar altijd met veel plezier gewerkt op de (financiële) administratie. In al die jaren heb ik nooit ergens anders gesolliciteerd. Jaren aan een stuk ben ik meegereden met Lou Jobse en later met zijn zoon Leo.

Vrijwilligerswerk speelde en speelt een grote rol in je leven?

Dat klopt helemaal. Toen ik ging werken bij de PZEM werd ik lid van de vakbond FNV. En al heel snel zat ik in het bestuur en was o.a. voorzitter van de afdeling Walcheren. Jarenlang heb ik in Herrijst de huldiging van jubilarissen georganiseerd.

Ook politiek speelde een rol in mijn leven. Voor de PVDA heb ik bijvoorbeeld van 1978 tot 1986 in de Gemeenteraad gezeten van toen nog de gemeente Westkapelle.

Sport is ook een rode draad gedurende een lange periode. De wielerronde van Westkapelle heb ik jaren samen met het comité

georganiseerd. En bij voetbalvereniging De Noormannen o.a. in het bestuur en jeugdbestuur gezeten en talloze toernooien georganiseerd. Tot slot ben ik ook nog buurthulp coördinator voor Westkapelle geweest.

Met veel plezier kijk ik op alles terug.

Je bent toch ook geridderd?

Dat was een complete verrassing want ik werd naar het Gemeentehuis gelokt en daar stonden mensen van De Noormannen en het wielercomité.

Veel mensen weten misschien niet waar je nu precies woont?

Eerst ben ik 6 weken in Ter Reede geweest en daarna kreeg ik een kamer in Zorgcentrum Willibrord in Middelburg. De verzorging is hier uitstekend.

Hoe heb je de coronatijd ervaren?

Dat was heel vervelend. Er was geen bezoek mogelijk en ook geen activiteiten. Alleen telefonisch was er contact mogelijk en per mail. Gelukkig kan er nu weer veel meer.

Wat doe je zoal op een dag?

Ik lees sowieso twee kranten en ook haal ik veel nieuws binnen via de laptop. Verder organiseer ik iedere week een quiz voor medebewoners. Die quiz heeft allerlei vragen en er zijn kleine prijsjes te winnen. Alle vragen bedenk ik zelf en wekelijks komen er 10-15 personen meedoen. Verder help ik bij de jeu de boules en de hobbyclub hier in het verzorgingstehuis. Al met al genoeg te doen dus.

Wat vind je van de kerk in haar algemeenheid?

Zeker op een dorp is een kerk belangrijk. Het kan voor saamhorigheid zorgen en vanuit de kerk kunnen er allerlei goed initiatieven worden georganiseerd. Het zorgt voor veel onderlinge contacten en dat is goed. Het Baken lees ik altijd en zie ik als een nieuwsbrief.

Hoe zie je de toekomst van Westkapelle?

Met het pas verschenen zwartboek van Jan Kaland ben ik het helaas helemaal eens. Daarin worden zaken genoemd die Westkapelle geen goed doen. Om te beginnen zijn er veel te weinig woningen voor jongeren. Op den duur gaan die dan toch vertrekken en dat is dan ook weer erg schadelijk voor het verenigingsleven. En eigenlijk zie je dat nu al ontstaan. Sommige verenigingen hebben het erg moeilijk al zijn daar ook meerdere oorzaken voor.

Tot slot: zoals eerder aangegeven maakt André iedere week een quiz. Het lijkt ons leuk om ook in Het Bakken een quiz te plaatsen.

De antwoorden kunnen worden gemaïld naar Andre:

toutenhoof@zeelandnet.nl

Het zijn 10 vragen en de antwoorden bestaan uit een keuze A of B. Hopelijk doen veel lezers mee! Voor de winnaar is er een leuke prijs.

Dan nu de quiz:

1. Vul aan A. 74 B. 10 x 8
2. Wie is Botic van de Zandschulp? A. Een hockeyer B. Een tennisser
3. Wie is Mohammed Benzakour? A. Schrijver B. Dichter
4. Waar ligt IJlst? A. Friesland B. Drenthe
5. Hoeveel inwoners heeft Rhenen? A. 20.004 B. 20.264
6. Wanneer was de voetbalwedstrijd Nederland – Wales?
A. Maandag 13-6 B. Dinsdag 14-6
7. Wat betekent authentiek? A. origineel B. puur
8. Hoe heet de school in Grijskerke? A. Bergpadschool B. Driemaster
9. Wat was de vooravond? A. voormalig B. TV programma
10. Wie is Fidan Ekiz? A. schrijfster B. journalist

André bedankt voor de ontvangst. Het was een gezellig uurtje. Hopelijk kun je nog lang van alles genieten !!



Lunch voor senioren

Na de zomerstop gaan we de maaltijd voor senioren weer organiseren. We hopen elkaar weer te ontmoeten op woensdag 7 september om 11.30 uur Bij de Koster, Markt 65.

Zoals u weet duurt de lunch tot ongeveer 13.30 uur en zijn de kosten € 10,- per persoon, inclusief koffie/thee/water.

De volgende data waarop u welkom bent zijn 5 oktober, 2 november, 7 december.

Wilt u weer deelnemen?

Meldt u dan uiterlijk 1 week voor de betreffende datum aan bij

Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537

Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129

Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923

Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl

Herinnering deelname Happen en Trappen in vier clusterdorpen

In het juli/augustusnummer van Het Baken werd u allen uitgenodigd door de Clusterdienst-commissie van Aagtekerke/Domburg, Grijskerke, Oostkapelle en Westkapelle om mee te doen aan bovengenoemd evenement, te houden op donderdag 22 september.

Hierbij brengen wij deze activiteit nogmaals onder de aandacht. Kunt u niet meefietsen of meerijden per auto maar wilt u toch betrokken zijn, dan is het heel fijn als u een bijdrage kunt leveren door het maken van één van de gerechten die geserveerd gaan worden.

Graag zien wij uw aanmelding voor 19 september tegemoet!

Nadere info: wiboogaard@zeelandnet.nl of

pjhollebrandse@zeelandnet.nl

Seniorenbijeenkomst WOZOCO 'De Kreek'

Op donderdag 6 oktober is er weer een seniorenbijeenkomsten Wozoco 'De Kreek'.

Deze bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur. Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met Marja, tel. 06-30173436.

Graag tot ziens bij deze seniorenbijeenkomst!

Goede doelen markt Westkapelle

Vrijdag 15 juli kon de Goede doelenmarkt gelukkig weer plaatsvinden en wij, de ZWO-commissie, waren aanwezig met een aantal kramen voor 'ons' project. Het was een mooie dag met een prachtig resultaat, de opbrengst was € 1.682,79!

De ZWO-commissie wil iedereen hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Het bedrag is bestemd voor het project 'Delta voor Indonesië', van Kerk in Actie.

Ook willen we Spar Kesselaar Westkapelle hartelijk bedanken voor de sponsoring!

Dienst met mensen met een beperking

Op zondag 25 september om 15.00 uur bent u welkom bij een dienst voor en met mensen met een beperking (anders begaafden) welke zal worden gehouden in de Moriakerk in Westkapelle.

Voorganger is ds. Peter van Bruggen.

Medewerking zal worden verleend door enkele bewoners en nadien is gelegenheid om samen koffie te drinken.

We hopen op een mooie en muzikale dienst.

Het thema is: "De vrouw met 10 muntjes." (Lukas 15:8)



Jakob is verliefd

Genesis 29:14-30, Lea en Rachel

Jakob is twee maanden onderweg. En dan komt hij eindelijk aan bij zijn familie in Charan. Bij zijn oom Laban. Gelukkig! Hij mag bij oom Laban logeren en hij mag bij hem werken.

Oom Laban heeft twee dochters. De oudste heet Lea, de jongste heet Rachel. Rachel is een heel mooi meisje, Jakob wordt meteen verliefd op haar. Hij gaat naar zijn oom toe. 'Ik wil wel zeven jaar voor u werken', zegt hij. 'Als ik van u met Rachel mag trouwen'.

'Goed', zegt oom Laban. 'Dat spreken we af.'

Jakob gaat aan het werk. Elke dag.

Zeven jaar lang. Hij werkt hard.

Maar hij vindt het helemaal niet erg. Het lijkt wel of de tijd omvliegt en of het maar een paar dagen zijn.

Want het komt steeds dichterbij, het moment dat hij mag trouwen met Rachel, het mooiste en liefste meisje van de wereld.



'Oké', zegt Jakob op een dag tegen zijn oom. 'Ik heb zeven jaar voor u gewerkt. Dus nu mag ik met Rachel trouwen.'

'Goed', zegt Laban. Hij laat eten en drinken halen en hij geeft een groot feest. Alle mensen uit de stad mogen komen. 's Avonds brengt Laban de bruid naar Jakob toe. Jakob is blij.

Maar als hij 's morgens wakker wordt, ziet hij niet het gezicht van zijn lieve Rachel. Hij ziet het gezicht van haar zus Lea.

Wat? Hoe kan dat? Hij is met het verkeerde meisje getrouwd en hij heeft het nu pas gemerkt!

Jakob gaat naar zijn oom. 'Wat hebt u nou gedaan!' zegt hij. 'Ik heb toch voor u gewerkt? Ik mocht toch met Rachel trouwen?'

'Sorry hoor', zet Laban. 'Maar Lea is mijn oudste dochter. En de oudste dochter moet eerst trouwen, en daarna trouwt de jongste dochter.

Dat hoort zo bij ons. Als je wil mag je Rachel ook wel hebben. Maar dan moet je wel beloven dat je nog zeven jaar voor me werkt.'

‘Dat is goed’, zegt Jakob. En hij werkt nog zeven jaar extra. Jakob heeft nu twee vrouwen, Lea en Rachel. Maar hij houdt het meest van Rachel.

Waar of niet waar

Jakob bedroog zijn vader. Na wordt Jakob bedrogen door zijn oom Laban.

Welke van de volgende uitspraken zijn waar en welke niet? Als je alles goed hebt, vind je een verwijzing naar een Bijbeltekst die hierbij past.

<p>1. Jakob krijgt in totaal twaalf kinderen. <input type="checkbox"/> waar: D <input type="checkbox"/> niet waar: S</p> <p>2. De naam Jakob betekent: bedrieger. <input type="checkbox"/> waar: P <input type="checkbox"/> niet waar: E</p> <p>3. Jakob klimt in een droom een trap op naar de hemel. <input type="checkbox"/> waar: U <input type="checkbox"/> niet waar: R</p> <p>4. Rachel past op de kamelen van haar vader. <input type="checkbox"/> waar: A <input type="checkbox"/> niet waar: E</p> <p>5. Rebekka is een achternichtje van Abraham. <input type="checkbox"/> waar: U <input type="checkbox"/> niet waar: F</p> <p>6. Esau verkoopt zijn erfenis aan Jakob voor een stoofschotel met twee bokjes. <input type="checkbox"/> waar: H <input type="checkbox"/> niet waar: K</p> <p>7. Jakob vlucht weg omdat hij bang is dat zijn vader hem zal straffen. <input type="checkbox"/> waar: O <input type="checkbox"/> niet waar: E</p>	<p>8. Jakob ontmoet Rachel voor het eerst bij een waterput. <input type="checkbox"/> waar: N <input type="checkbox"/> niet waar: R</p> <p>9. Jakob werkt veertien jaar voor Laban om met Rachel te mogen trouwen. <input type="checkbox"/> waar: 1 <input type="checkbox"/> niet waar: 2</p> <p>10. Als Jakob Rachel voor het eerst ziet, moet hij hard lachen. <input type="checkbox"/> waar: 1 <input type="checkbox"/> niet waar: 2</p> <p>11. Jakob belooft dat hij een tiende deel van alles wat God aan hem geeft, aan hem terug zal geven. <input type="checkbox"/> waar: 1 <input type="checkbox"/> niet waar: 7</p> <p>12. Om bij Laban te komen, moet Jakob wel zes maanden lopen. <input type="checkbox"/> waar: 8 <input type="checkbox"/> niet waar: 9</p>
---	---

Oplossing:

Spreuken 12: 19
"De waarheid blijft altijd bestaan, maar leugens duren maar kort."

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Viever	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen	Wielingenlaan 2	4535 PA	Terneuzen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veere
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredenhoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

