

'HET BAKEN'

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle



25^e jaargang nr. 5
mei 2022

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en Kerkenraad voorzitter	: ds. L.P.J. van Bruggen Bellinkstraat 1, 4361 DG dspetervanbruggen@gmail.com	0118-855670
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland J. Campertstraat 9, 4361 DD scribawestkap@outlook.com	0118-571552
Diaconie	: Voorzitter: J. Gabriëlse Beatrixstraat 40, 4361 EG Secretaris: I. Maljaars-de Buck Torenstraat 32, 4361 CV	0118-572083 gabberj@zeelandnet.nl 0118-572048 jmaljaars1956@delta.nl
College van Kerkrentmeesters	: Voorzitter J.W. Reijnierse Torenstraat 33, 4361 CT secr. J. van Breda Kon. Wilhelminastraat 12 4361 ED wnd. secr. P. de Visser Koestraat 102, 4361 BJ	0118-571844 06-10571441 0118-572369
Ledenadministratie	: C.J. van Breda Molenweg 5, 4361 BV	0118-572550 cjanbreda@zeelandnet.nl
Boekhouder	: A.J. Minderhoud Beatrixstraat 19, 4361 EG	
1^e contactpersoon kosters	: J.W. Reijnierse westcape@zeelandnet.nl	0118-571844
2^e contactpersoon kosters	: Piet de Visser danielle1devisser@gmail.com	0118-572369
Beheerder gebouw "Bij de koster"	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909 info@bijdekoster.nl
Collectebonnen	: J.L. van Sighem-Peene d' Arke 9, 4361 AW	0118-571504 apsighem@zeelandnet.nl
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwenspersonen	: ds. Jaap Lukasse mw. Anneloes Steglich-Lentz	06-14732625 06-29073657
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	
Redactie	: email-adres: hetbaken@zeelandnet.nl	
1 Marisca Kasse	Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



Lezen Lukas 24; 13 t/m 27

“Op weg naar Emmaüs.”

Het is al weer even geleden, maar in de tijd van Covid werd aangeraden niet zondermeer bij elkaar te zijn in gesloten ruimten zonder ventilatie. Dan gold het advies om bijvoorbeeld de ontmoeting buiten plaats te laten vinden, je kon dan denken aan een wandeling. Zo vond al wandelend teamoverleg plaats, werden nieuwtjes uitgewisseld en werden pastorale gesprekken gevoerd.

Israël was in vroeger dagen vooral een nomadenvolk, rondtrekkende families en stammen die gewend waren om onderweg te zijn. Uit die tijd komt het woord uit Deuteronomium 6: “Spreek er steeds over, thuis en onderweg.” En wat te denken van de ontmoeting van de Kamerling en Filippus, dat was ook onderweg!

Misschien is de setting waarin wij vaak een ontmoeting laten plaatsvinden helemaal niet zo natuurlijk als we denken. Zouden we niet langer op de bank of aan de keukentafel onze visite laten plaatsnemen maar uitnodigen om mee naar buiten te gaan, langs de kreek, het strand of door de duinen. Is dat soms ook wat we de vele wandelaars zien doen in het toeristenseizoen. Verstaan zij het belang van de wandelende ontmoeting, het gesprek en de nabijheid en de vruchtbare uitwerking ervan, als we daarmee een andere kijk krijgen op ons leven en de omstandigheden ervan.

Op weg naar Emmaüs zien we een groepje met mensen welke gezamenlijk in gesprek zijn met een persoon die zichtbaar een vreemde is in het gezelschap. Zij spreken over niet alledaagse dingen die verwarring hebben gebracht. Zij ervaren de noodzaak zich opnieuw te oriënteren in hun gedachten en visie. Er is een verandering opgetreden in hun omgeving en die beweging vraagt om een herziening van hun plan. Het vereist flexibiliteit en creativiteit waarbij een vaste en ingegraven positie belemmert en hindert.

De heilsfeiten - zoals de Opstanding er één van is - kunnen niet verstaan worden vanuit een vastgeroeste en verstijfde houding maar nodigen ons

uit in beweging te komen en daarbij weg uit de comfortzone het gesprek aan te gaan zonder krampachtigheid. Waarbij het niet vreemd is het vertrekpunt ook letterlijk achter je te laten en je te wagen op een weg waarvan de bestemming en de route je soms kan verbazen. Om daarmee bereid te zijn gaandeweg je visie en gedachten te laten vormen en ontstaan, afhankelijk van de signalen en omstandigheden die zich in het proces voordoen. Dat is zoals God ze ons aanreikt als we onderweg zijn.

Niet altijd zijn dit soort reis- en verplaatsavonturen zegenrijk en vruchtbaar. Deelnemende partijen struikelen soms over elkaar heen en vormen een obstakel voor elkaar. Gesprekspartners verzanden in vruchteloze discussies, veelal omdat men ten diepste niet bereid was geweest ook daadwerkelijk van A naar B te reizen.

De Emmaüsgangers hadden een vruchtbare en verfrissende ontmoeting, Christus nam daarin een centrale plaats in. Eerst nog als vreemdeling om te illustreren dat zij eigenlijk elkaars vreemden waren. De vreemdeling heft de vreemdheid op en brengt de gesprekspartners bij elkaar. Vele ontmoetingen in het klein en in het groot (van mensen zoals jij en ik, en de groten der aarde) zullen helend, versterkend en verzoenend kunnen worden als de Vreemde een plaats krijgt en Hij de gesprekspartners elkaar doet verstaan en in elkaars nabijheid brengt. Dan moet er nog heel wat gereisd worden!

Ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/ bijzonderheden	Extra collecte
01-05	09.30	Ds. Van Bruggen	Beeld en geluid
08-05	09.30	Ds. Van Bruggen	KiA noodhulp Nigeria
15-05	09.30	Ds. Van Bruggen	Binnenlands diaconaat
22-05	09.30	Ds. Van Ginhoven	Missionair werk
26-05	09.30	Ds. Van Bruggen, Hemelvaartsdag	Evangelisatie in eigen dorp
29-05	09.30	Ds. Van Bruggen	Jong Protestant
05-06	09.30	Ds. Van Bruggen, Pinksteren	Zending Zuid-Afrika

Agenda



Datum	Tijd	Wat	Waar
05-05	14.00	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij 'Activiteiten'	Wozoco
13-05	19.30	Knutselclub	Bij de Koster
16-05	19.30	Vergadering Pastoraal Team	Bij de Koster
18-05	19.45	Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren; Zie info bij 'Activiteiten'	Johanneskerk, Noordweg 3 Serooskerke
01-06	15.00	Moderamenvergadering	Bij de Koster
02-06	14.00	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij 'Activiteiten'	Wozoco
08-06	19.30	Kerkenraadsvergadering	Bij de Koster





Bedankje

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaarten en attenties ter gelegenheid van m'n 85e verjaardag.

Jo Hengst-de Pagter

Dankbetuiging

Het gemis zal altijd blijven, maar de steun en het medeleven na het overlijden van onze lieve zoon en mijn lieve broer Robin Verhage heeft ons goed gedaan.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Fam. Verhage

Overleden

Op vrijdag 11 maart is Huib Louwerse overleden; hij woonde in het huis van zijn vader en moeder in de Noordstraat 34.

Huib was kapper en heeft nog geruime tijd een kapperszaak gehad in de zaak van zijn vader. Hij was van oorsprong dameskapper maar later knipte hij ook mannen want hij was volledig gediplomeerd.

In 1971 vertrok hij naar Oostenrijk om daar zijn beroep uit te oefenen, in 2000 kwam hij weer terug naar Westkapelle. Hij heeft hier gelukkig ook nog goede jaren meegemaakt maar de laatste jaren waren moeilijk voor hem. We hopen dat zijn broer Ko en zus Jo en Jan elkaars nabijheid en troost mogen ervaren en kracht krijgen om elkaar te ondersteunen in dit verlies.

Adri Kleinepier

In memoriam Kornelis Huibregtse

Op zaterdag 19 maart 2022 is op 84-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid Kees Huibregtse. Als klein kind groeide Kees op in de oorlog. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool, waar hij voor automonteur leerde.

In 1961 trouwde hij met Rine Gabriëlse en samen kregen zij twee zoons, Kees en Wim. Kees en Rine genoten van de kinderen en hadden een hecht gezin. Kees was handig en bedacht overal een oplossing voor. Op de leeftijd van 57 jaar is Rine na een kort ziekbed overleden en moest Kees alleen verder.

Na verloop van tijd kreeg hij vriendschap aan Jo Dalebout, een oud klasgenoot van de lagere school. Ze beleefden samen mooie jaren en genoten van de kinderen en de kleinkinderen.

Vier jaar geleden werd Kees ziek en na verschillende behandelingen kwam hij, via revalidatie in het Gasthuis, na tien maanden weer thuis. Het was wel moeilijk om de draad weer op te pakken maar met hulp van de kinderen en van Jo lukte dit weer. Een jaar terug werd Kees weer ziek en in januari jl. werd hij opgenomen in het wozoco De Kreek. Daar is hij overleden.

Op vrijdag 25 maart was de afscheidsbijeenkomst in het gebouw "Bij de koster". Daar werden mooie herinneringen opgehaald, waarna de begrafenis volgde op de begraafplaats bij de toren.

We wensen zijn beide zoons Kees en Wim met hun gezinnen en partner Jo Gods kracht en nabijheid toe in het verlies van hun vader, opa en vriend.

Nelleke Reijnierse



Onze zieken

Met dankbaarheid kunnen we melden dat na een hectische en spannende tijd Noa Mijnheere (Zuidstraat) weer volop geniet van alles wat weer mogelijk is. Omringd door liefdevolle familie en vriendinnen en stapje voor stapje weer het sociaal netwerk inrolt en schoolingen gaat opnemen. Noa zelf en de familie hebben daarin het gebed van velen, de ontmoetingen en de ontelbare kaartjes en appjes gewaardeerd. Nog meer is er een diep besef dat alles zoveel anders had kunnen verlopen, maar dat God gespaard heeft en met Zijn liefde en genade weer herstel gaf. Een waardevol geschenk dat echt impact heeft in het leven van een jonge dame en niet minder bij ons allemaal. We wensen verder herstel toe en veel plezier met vriendinnen en familie.

Ambtsdragers

Elders is te lezen dat de kerkenraad omziet naar nieuwe ambtsdragers, dat levert ons spannende tijden op en veel gelobby en overleg. Kerkenraadslid is geen erebaantje, geen pluchezitten en de tijd dat de gewone gemeenteleden hun hoed voor je afnemen is voorbij. Helaas heeft de kerkenraad u daarin niets te bieden! Wat we samen wel bieden is de diepste overtuiging dat we het niet alleen en in eigen kracht doen. Wat we wel bieden is een hechte werk- en geloofsgemeenschap waarin we toezien op elkaar, luisteren naar elkaar en elkaar de ruimte geven. We zoeken elkaar en samen de weg die de Heer van de Kerk met onze gemeente wil gaan. Daarin wekken we elkaar op tot volgzzaamheid, creativiteit, overgave en getrouwheid. Er lijkt een hardnekkig misverstand te zijn dat ambtsdragers ook vrijwilligers zijn. Dat zou wel eens een charmante en vriendelijke benaming zijn maar het misleidt!! Natuurlijk stellen we elkaar gerust dat het naar je eigen vrije wil is om ja of nee te zeggen. Maar als geloofsmensen weten we ook beter; je eigen ja of nee is niet genoeg, veel meer waardevol is de overtuiging en het vertrouwen dat je de beslissing neemt in overleg met God. Maar hoe weet je dat dan als ze je vragen voor de kerkenraad? Simpel, hieronder staan 5 checkpunten;

1. Is het een kwelling, doe het niet. Heb je reden tot dankbaarheid, doe het wel.
2. Zit je agenda helemaal vol, doe het niet. Vind je tijd om vrij te maken voor je naaste, doe het wel.
3. Kijkt je partner je boos of verdrietig aan, doe het niet. Zie je vertrouwen in de ander, doe het wel.
4. Kan je misschien je gaven en talenten inzetten, doe het wel. Ben jij dus onmisbaar, doe het niet.
5. Doe je het samen en met God, doe het wel. Moet je alles alleen doen, doe het niet.

Afscheid

Enkele van onze huidige kerkenraadsleden hebben aangegeven dat het tijd is voor een wisseling. Zij zien met dankbaarheid terug op een mooie periode en zijn blij om voor enige tijd de gemeente dienstbaar te zijn geweest. Binnen de kerkenraad leren we elkaar op verschillende manieren kennen en krijgen we zicht op de mooie elementen van onze gemeente maar ook op de zorgen die je kunt hebben. We hebben (relatief) een grote gemeente waarin van alles aan de gang is, dat vraagt om goed overleg en doeltreffende acties. We zullen in de komende tijd afscheid nemen van doorgewinterde ervaring en frisse jonge inbreng. Dat doen we met dankbaarheid en respect en in vertrouwen dat weer nieuwe mensen worden gevonden.

Huwelijk

Op D.V. vrijdag 20 mei zal in de Dorpskerk te Colijnsplaat om 14.00 uur de kerkelijke inzegening plaatsvinden van het huwelijk van ds. Arie Spaans en Janke Holtman. De receptie vindt plaats op zaterdag 21 mei van 14.30 uur tot 17.30 uur. De inzegening moest vanwege Covid enkele keren worden uitgesteld maar nu mag het er toch van komen. We wensen Arie en Janke een bijzonder feestelijke dag en een diepe verbondenheid onder Gods zegen. Ook wensen wij hen veel vreugde in het midden van vele vrienden en familie. Voor een felicitatiekaartje: Havelaarstraat 36, 4486 BD Colijnsplaat.

Mooie tekening

Van Wesley kreeg ik deze mooie tekening op de foto die hij met Pasen heeft gemaakt.

Daar zijn we heel blij mee!

Christelijke opvoeding heeft een belangrijke plaats in het gezin en de gemeente en het is fijn te bemerken dat dit door onze gezinnen serieus genomen wordt. Dat zijn de kadootjes!



Jarig

Dat was ik, na enkele jaren - zoals iedereen - in stilte kon het nu weer wat uitbundiger. We waren samen te gast bij Christel die het allemaal feestelijk had verzorgd. Het was reuze gezellig met alle gemeenteleden die aanwezig waren en niet te vergeten allen die op andere manier hebben gefeliciteerd. Er lijkt iets te ontstaan rondom advocaat; je hebt dominees die het zijn en je hebt er die het lusten. In elk geval werd ik er goed mee bedacht samen met alle andere kadootjes en lekkernijen en vele kaartjes. Hartelijk dank!

Ds. Peter van Bruggen



10 jaar BeamTeam

Het BeamTeam bestaat alweer 10 jaar en dat is een reden om nog eens stil te staan bij het werk van deze groep. Op 6 mei 2012 is de eerste kerkdienst gehouden met ondersteuning van de beamerinstallatie. Ze begonnen met alleen presentaties bij bijzondere diensten, maar sinds 2018 doen ze dat bij elke dienst. Inmiddels zijn er al ruim 450 presentaties gemaakt. Het team bestaat uit Adriaan Dronkers, Arjen Houmes, Marisca Kasse, Lourus Minderhoud, Kees de Pagter, Arno Sanderse, Ellen Theune, Jaap Verstraate en Wouter Verstraate. Zij verzorgen bij toerbeurt de presentaties. Dit gebeurt aan de hand van de liturgie, die door de voorganger is aangeleverd. Als de presentatie gemaakt is, kijkt iemand anders van het team deze na om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Op de achtergrond zorgen Jan Willem Reijnierse en Lou Toutenhoofd er voor dat de audio- en video-installatie naar behoren werkt.

Ruim 2 jaar gelden is de installatie uitgebreid met Kerk-TV. Deze was net operationeel toen de coronacrisis begon en er geen diensten met kerkgangers meer gehouden mochten worden. Wat een geluk dat we de diensten met beeld konden uitzenden en op die manier toch min of meer samen kerkdiensten konden vieren.

Vergde alleen het bedienen van de beamerinstallatie al veel concentratie, met de Kerk-TV erbij is dat nog meer geworden. Als je “achter de knoppen” zit, moet je heel goed opletten, zowel op wat op de schermen in de kerk wordt vertoond, als wat bij de mensen thuis te zien is. Het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Gelukkig hebben we een team van betrokken mensen, die weten waar ze mee bezig zijn. Toch kan dat niet voorkomen dat er ook wel eens wat misgaat, het blijft tenslotte mensenwerk. We rekenen op uw begrip hiervoor.

De kerkenraad bedankt de betrokken mensen voor hun al jarenlange inzet!

Kees de Pagter

Verkiezing ambtsdragers

Ook dit jaar vraagt de kerkenraad u weer aanbevelingen te willen doen voor nieuwe ambtsdragers.

Ouderling Adri Kleinepier, diaken Jolinda van Breda-de Witte en de ouderling-kerkrentmeesters Piet de Visser en Harm Dingemanse zijn aftredend.

Om de werkdruk voor de huidige leden van de kerkenraad te verminderen is versterking van hun aantal zeker gewenst. Wij doen dan ook een dringend beroep op gemeenteleden om zich voor één van deze ambten beschikbaar te stellen.

Op de achterkant van deze pagina vindt u een formulier waarop u uw aanbevelingen kunt invullen. Voor de goede orde: alleen belijdende leden van de kerk kunnen tot ambtsdrager worden benoemd.

Mocht u geen formulier hebben ontvangen en toch aanbevelingen willen doen dan kunt u de scriba (telefonisch 0118 571552 of via de mail [**scribawestkap@outlook.com**](mailto:scribawestkap@outlook.com)) vragen een exemplaar bij u in de bus te doen.

U wordt verzocht uw aanbevelingen, voorzien van naam, adres en handtekening, uiterlijk 28 mei 2022 in te leveren bij de scriba: Ria Willemse-Kaland, Jan Campertstraat 9, Westkapelle.

Indien u als echtpaar of partners gezamenlijk een formulier invult, dan wordt u verzocht ook beiden te tekenen. Uw aanbeveling zal dan tweemaal meetellen. Uiteraard kunt u ook apart aanbevelingen doen.

Mocht u zelf voor een ambt worden gevraagd dan verzoeken wij u dit ernstig in overweging te willen nemen.

De kerkenraad

AANBEVELINGEN

Aanbevelingen voor het ambt van ouderling:
(svp naam en adres invullen)



Aanbevelingen voor het ambt van diaken:
(svp naam en adres invullen)



Aanbevelingen voor het ambt van kerkrentmeester:
(svp naam en adres invullen)



Naam:

Adres:

Handtekening:

Giften

In de periode van 23-03 t/m 23-04 ontvingen we voor de kerk een gift van € 100,- en een gift van € 70,-.

Alle gevers daarvoor onze hartelijke dank!

Diaconie



Verantwoording collecten maart 2022

1^e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in maart op:	€ 949,65
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie en is daarnaar overgemaakt.	€ 316,65

Niet Diaconale 2^e collecten (uitgang) maart 2022

9 maart	Biddag voor de kerk	€ 438,50
27 maart	Missionair werk	€ 158,50

Diaconale collectes maart

6 maart	Kia zending	€ 169,10
9 maart	Voedselbank	€ 278,05
13 maart	Binnenlands diaconaat	€ 130,30
13 maart	Hongersnood Afrika	€ 296,70
20 maart	Delta voor Indonesië	€ 184,90

Gift € 10

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

Collectedoelen in mei 2022

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

- 1 mei Beeld en geluid
- 8 mei KIA Noodhulp Nigeria

Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.

Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

- 15 mei Binnenlands diaconaat

Op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma's, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugdorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

- 22 mei Missionair werk

Oog voor kinderen in pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

- 26 mei, Hemelvaartsdag Evangelisatie in eigen dorp
- 29 mei Jong protestant

Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in

Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

- 5 juni, Pinksteren Zending Zuid-Afrika

Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 'jong geleerd, oud gedaan' investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.





Het was al even bekend, maar meester Paul van De Lichtstraal gaat aan het einde van dit schooljaar met pensioen. Reden genoeg om hem nog even wat vragen te stellen.

Kun je eens wat over jezelf vertellen?

65 jaar geleden ben ik geboren in Ermelo. Mijn vader was militair en toen gelegerd in Frankrijk. Een Nederlands ziekenhuis leek toch wat beter en er is toen gekozen voor de geboortestreek van mijn moeder. Na wat omzwervingen, Harderwijk, Duitsland, Breda, kwam mijn vader terecht op de Generaal-Majoor Berghuijskazerne in Middelburg en werd als woonplaats Serooskerke gekozen. Na de middelbare school wilde ik naar de Kunstacademie. Helaas werd ik daar niet toegelaten. Toen heb ik besloten om de Pedagogische Academie te gaan doen en zo ben ik in het onderwijs terechtgekomen, net als mijn opa.

Op welke scholen heb je zoal lesgegeven?

Ik ben begonnen in Raamsdonksveer, Noord-Brabant. En een mooie bijkomstigheid is dat ik daar mijn vrouw heb leren kennen. Drie jaar later, en dat wist ik al bij mijn aanstelling, moest ik de school verlaten. Ik solliciteerde op een tijdelijke functie als groepsleerkracht op de CBS De Regenboog in Oostkapelle, ter vervanging van de directeur, die met ziekteverlof was. Drie maanden later werd ik, 27 jaar oud, benoemd als directeur van de school. Ik was én directeur én groepsleerkracht van groep 7/8, vier dagen in de week. Na 17 jaar koos ik ervoor mijn functie als directeur neer te leggen. Een jaar later, augustus 2001, werd ik leerkracht op de CBS De Lichtstraal in Westkapelle.

Is er veel veranderd in het lesgeven?

Door de jaren heen is er heel wat veranderd, maar de grootste verandering is wel de invoering van de computer en het digitale schoolbord. De kinderen werken tegenwoordig steeds minder uit lesboeken, maar maken de lessen op hun chromebook. Vroeger maakte

ik vele bordtekeningen met krijt. Ik was geen voorstander van het digitale schoolbord, maar nu vind ik het geweldig.

En de kinderen? Zijn die veranderd?

Ik denk niet dat de kinderen zoveel anders zijn dan 20/30 jaar geleden. Wel is het zo dat de kinderen nu veel meer onder invloed zijn van allerlei sociale media, zoals het internet en YouTube. Ze zien, horen en kopiëren ook dingen die niet goed zijn.

Meester Paul staat synoniem voor de musical. Hoe zit dat precies?

De musical is echt mijn ding. Sinds 1983 heb ik nagenoeg ieder jaar een musical met de kinderen ten uitvoer gebracht. Het is echt een project wat je samen met de kinderen doet. Er gaan natuurlijk heel wat uurtjes in zitten. Meestal koop je een bestaande musical. Vaak pas ik die nog aan. Ik heb vier maal zelf een musical geschreven, dit jaar wordt het mijn vijfde eigen musical. Dat kost natuurlijk nog meer tijd. Maar dat is het allemaal waard. De kinderen, ouders, e.a. genieten er enorm van en ik ook! Waar ik nog meer van geniet is het schoolkamp. Dit schooljaar wordt het mijn laatste. Ja, dat is wel iets wat ik zal missen: samen met de kinderen genieten van allerlei activiteiten in en rond het kamphuis, zoals speurtocht, bosspelen, Bonte Avond, dropping en zwemmen.

Wat doe je zoal naast het lesgeven?

Tegenwoordig niet zo heel veel meer. Wel ga ik regelmatig met de camera op pad om vogels op de foto te zetten. In het verleden ben ik heel actief geweest op allerlei vlak. Ik was jaren jeugdouderling in onze kerkelijke gemeente, ik gaf o.a. catechisatie en was betrokken bij Instapdiensten en de musical. Bij de voetbalvereniging was ik jarenlang trainer en coach van de meisjes en scheidsrechter bij de senioren. Ook was ik ruim 30 jaar betrokken bij de sinterklaasintocht op het dorp. Ik was hoofdpiet en speelde mee in de sinterklaastoneelstukken, die ik zelf schreef. Ik heb vroeger wat gevoetbald, gevolleybald, getennist en paardgereden, vaak niet meer dan een paar jaar. Ook heb ik vijf maal de kustmarathon gelopen.

Wat vond je belangrijk als je voor de klas stond?

Het respect en de liefde voor het kind. Ik hou van kinderen. Elk kind is waardevol en ik vind het belangrijk om het kind in haar/zijn waarde te laten. Ieder kind heeft zijn specifieke talenten. Het is een uitdaging om juist die kwaliteiten te ontdekken en het kind te helpen het te ontwikkelen. Heel belangrijk vind ik ook het contact tussen de leerkracht en het kind en tussen de kinderen onderling. Dat er een basis van vertrouwen is en acceptatie. Niet alleen de sociale ontwikkeling, maar ook de emotionele ontwikkeling bij het kind vind ik belangrijk aspect van het onderwijs. Natuurlijk zijn rekenen, taal en spelling belangrijk, maar ook de creatieve vakken, muziek, drama en gymnastiek. Ik heb het altijd met veel plezier gegeven. Heel belangrijk vind ik de bijbellessen. Vanuit mijn geloof heb ik de kinderen de liefde en trouw van God willen leren ervaren, middels het verhaal uit de bijbel, het gebed, het gesprek en het lied.

Heb je plannen, straks, na de zomer, als je bent gestopt?

Allereerst ga ik drie weken met mijn vrouw naar Curaçao, vakantie vieren, voor het eerst buiten de schoolvakantie om. En ik ben vast van plan om er meer op uit te trekken, in Nederland en in het buitenland. Dan wil ik nog meer tijd besteden aan mijn nieuwe hobby, vogelen! Een prachtige manier om andere mensen te ontmoeten en in de natuur te zijn. Ik wil weer gaan tennissen en hardlopen. Ik wil gaan schilderen, kinderboeken schrijven, muziek maken. Ik ga klussen, in en rondom het huis; dat is echt nodig. Maar het belangrijkste is wel: meer tijd voor mijn gezin en familie uittrekken. Verder wil ik nog bungy jumpen, van de hoge duikplank duiken, skeeleren, wielrennen, vlinders fotograferen, de borstcrawl aanleren, koken en bakken, piano leren spelen, naar de Keukenhof, boeken lezen etc. etc. Zwart gat?

Bedankt, meester Paul voor het mooie gesprek, maar vooral ook bedankt voor het lesgeven aan de vele kinderen die bij je in de klas hebben gezeten. Ik weet zeker dat de verreweg de meesten er met plezier op terugkijken. Geniet van je pensioen!!



Seniorenbijeenkomst WOZOCO 'De Kreek'

Op donderdag 5 mei is er weer een seniorenbijeenkomst in 'De Kreek'.
Ook op 2 juni is er een bijeenkomst.

De maandsluiting is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur.
Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met
Marja, tel. 06-30173436.

Graag tot donderdag 5 mei en 2 juni!



**Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren,
woensdag 18 mei 2022
in de Johanneskerk, Noordweg 3, Serooskerke,
aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)**

Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld voor gemeenteleden. Iedereen is van harte welkom.

Het programma is als volgt:

- **19.15 uur** Inloop met koffie en thee
- **19.45 uur** Welkom door Ring Walcheren
- **19.47 uur** Opening door de protestantse gemeente Serooskerke
- **20.05 uur** Onderwerp: **groene theologie**

Tjirk van de Ziel zal spreken over **groene theologie** (het boek van Trees van Monfoort)

Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen? Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. *Met haar boek "Groene theologie"* verwoordt de auteur Trees van Monfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt ze dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. *Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek "Groene theologie" mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar te verbinden. Een boeiend onderwerp.*

20.45 – 21.00 uur PAUZE

- **21.00 uur** Discussie en vragen
- **21.20 uur** Uitwisseling informatie gemeenten Ring Walcheren
- **21.35 uur** Afsluiting

Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Nieuws van het ZWO-Project 'DELTA voor Indonesië'

Hoe is het gegaan met de projecten in Indonesië tijdens de corona-pandemie? Hoe zijn ze daar omgegaan met de situatie? Wat wordt er zoal gedaan?

*** Project Opvang van straatkinderen, Java, Dream House (Yogyakarta & Kupang)**

- Er is/wordt voorlichting gegeven ter voorkoming van COVID-19.
- Er zijn/worden mondkapjes, zeep, extra voedsel uitgedeeld.
- Er zijn online vergaderingen met de scholen waarmee Dream House werkt.

*** Project Een beter inkomen voor boeren, Java, Trukajaya (omgeving Salatiga & Yogyakarta)**

- Ondernemerschap binnen de kerk (GKJ) versterken om armoede tegen te gaan.
- Er is een gezamenlijke onlinemarkt opgezet.
- Bellen en WhatsAppen met kerkelijke gemeenten is/wordt veel gedaan i.p.v. direct contact.

*** Project Sterke vrouwen in de kerk, Papoea, P3W (Papua)**

- Wantrouwen proberen weg te nemen wegnemen t.a.v. zorgverleners. Bijbel lezen en uitleg geven (in gesprek over b.v. dat 'corona een straf van God zou zijn').
- Interne vluchtelingen worden geholpen met voedsel.
- Er worden mondkapjes genaaid.

Algemeen als positief wordt ervaren dat

- de digitalisering verbeterd is/wordt,
- er nieuwe vormen van werken en communiceren worden ontdekt,
- er een regelmatig contact is relatiebeheer – Indonesische partners,
- men zich bezint op de schepping.

**Voor dit project 'Delta voor Indonesië' staat de ZWO commissie met een kraam op de Goede Doelenmarkt op vrijdag 15 juli a.s. op het kerkplein!
Meer informatie hierover komt in de volgende Bakens.**



Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.

Handelingen 1: 8



Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien.

Handelingen 1: 9





Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Viever	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen	Wielingenlaan 2	4535 PA	Terneuzen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veerse
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredehoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

