

HET BAKEN'

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle



25^e jaargang nr. 3
maart 2022

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en	: ds. L.P.J. van Bruggen	0118-855607
kerkenraad voorzitter	: Bellinkstraat 1, 4361 DG dspetervanbruggen@gmail.com	
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland	0118-571552
	: J. Campertstraat 9, 4361 DD scribawestkap@outlook.com	
Diaconie	: Voorzitter: J. Gabriëlse	0118-572083
	: Beatrixstraat 40 4361 EG	gabberj@zeelandnet.nl
	: Secretaris: I. Maljaars-de Buck	0118-572048
	: Torenstraat 32, 4361 CV	jmaljaars1956@delta.nl
College van	: Voorzitter J.W. Reijnierse	0118-571844
kerkrentmeesters	: Torenstraat 33, 4361 CT	
	: secr. J. van Breda	06-10571441
	: Kon. Wilhelminastraat 12 4361 ED	
	: wnd. secr. P. de Visser	0118-572369
	: Koestraat 102, 4361 BJ	
Ledenadministratie	: C.J. van Breda	0118-572550
	: Molenweg 5, 4361 BV	cjvanbreda@zeelandnet.nl
Boekhouder	: A.J. Minderhoud	
	: Beatrixstraat 19, 4361 EG	
1^e contactpersoon	: J.W. Reijnierse	0118-571844
kosters	: westcape@zeelandnet.nl	
2e contactpersoon	: Piet de Visser	
kosters	: danielle1devisser@gmail.com	0118-572369
Beheerder gebouw	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909
"Bij de koster"		info@bijdekoster.nl
Collectebonnen	: J.L. van Sighem-Peene	0118-571504
	: d' Arke 9, 4361 AW	apsighem@zeelandnet.nl
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwens-	: ds. Jaap Lukasse	06-14732625
personen	: mw. Anneloes Steglich-Lentz	06-29073657
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	
Redactie	: email-adres: hetbaken@zeelandnet.nl	
1 Marisca Kasse	: Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	: Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



Lezen Mattheus 24 (vers 6)

“Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging.”

Jezus verwijst naar berichten en geruchten over een oorlog die niet de onze is. Althans dat is wat wij er van denken kunnen. De recente ontwikkelingen in Oost-Europa brachten de oorlog dichterbij. Is het pas dan dat wij ons zorgen gingen maken? Berichten van oorlogen en dreigingen zijn van alle tijden; we horen ervan en hebben er onze mening over, we discussiëren over de maatregelen en sancties. Maar het blijft ver weg, het raakt vooralsnog niet ons welzijn, onze infrastructuur en de gezondheidszorg, onderwijs en economie, alles blijft overeind en hoogstens wordt het wat duurder.

Is het nu zo verontrustend waar Jezus naar verwijst, dat is niet de oorlog zelf maar het bericht ervan. Of moet het ons eerst raken? Pas als het geweld door onze straten trekt zoals weleer. Pas als een vreemde taal ons de wet leest en wapens ons verzet breken. Niet de oorlog zelf doet ons de komst van Christus aanzeggen. Het zijn de berichten ervan, het gerucht is al voldoende de mensen ervan te doordringen. Niet opnieuw moeten vreemde machten een land bezetten en met bommen dorpen en steden vernielen. Jezus heeft het over de dreiging.

Onze westerse samenleving lijkt te zijn geschokt maar hoe eerlijk is dat? Waren geruchten en dreigingen niet serieus genoeg genomen? Was er misplaatst vertrouwen tegen beter weten in? Hielden we te lang vast aan eigen belangen? Was het genoeg om de oorlog buiten de deur te houden om ervan verzekerd te zijn dat we veilig waren? Zelfs als berichten dringender en schokkender werden?

Jezus spreekt van een samenleving die de berichten over oorlog en de dreiging ervan te weinig serieus heeft genomen. Een maatschappij die te lang heeft gedacht dat het niet raken zou. Dat het anderen treft, ver weg, zij die wij niet kennen. Maar de mensen in de tijd van Jezus zullen weldra geconfronteerd worden met de verwoestende boosheid van een vijandig volk. Als niet lang nadien Israël getroffen werd in het hart van

haar bestaan en de tempel met de grond gelijk gemaakt werd door de bezetter.

Zal het verandering brengen? In Oekraïne zagen we beelden van biddende groepjes mensen op straat, vrouwen die kaarsen branden in de kerken, in Nederland klinkt de oproep tot voorbede. De kerk vraagt gebed, in alle geledingen van onze samenleving krijgt betrokkenheid en verbondenheid vorm. De winst bij al deze ellende is toch de innerlijke stem die ons aanzegt dat er Een is die redt en woorden van vrede heeft! Als bij het lezen van Het Baken duidelijk zal zijn geworden hoe de strijd in de Oekraïne zich verder ontwikkeld heeft en wie slachtoffer werd van onrecht en geweld, zal dan ook gevraagd zijn naar Hem? Of zullen de berichten over oorlogen en oorlogsdreiging ons niet eerder tot Hem brengen dan wanneer het onszelf treft.

Jezus vertelt in Mattheus over de komst van de Mensenzoon, dat is de komst van vrede en gerechtigheid, Zijn koninkrijk! Dan zal geen oorlog meer zijn, geen mens zal zijn naaste nog verliezen aan geweld. Geen tanks of soldaten zullen door de straten gaan. Geen geruchten of berichten dan die van vrede en vernieuwing en liefde. Als alle wapens zwijgen en geen dood meer zal zijn. Als Hij, die in de bittere dood en al het lijden tot offer is geworden, voor onze vrede is gekomen en alle onrecht en schuldenlast zal hebben weggenomen.

Pasen wordt in onze wereld ingeleid maar niet dan door de kruisweg. Verbonden met allen die lijden onder onrecht wereldwijd geloven wij en belijden wij dat de gerechtigheid zal opstaan en de vrede zal overwinnen. Zullen deze berichten luider en doordringender gaan worden? De verwachtingen zijn hoog gespannen! We leven mee met allen die de vrijheid liefhebben en de vrede najagen en recht en waarheid verdedigen.

Ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/ bijzonderheden	Extra collecte
06-03	09.30	Ds. Van Bruggen, 1e zondag 40-dagentijd, koffiedrinken na de dienst	KiA Zending Koffiedrinken na de kerkdienst
09-03	19.00	Ds. Van Bruggen, Biddag	1e coll. Kerk, 2e coll. Voedselbank
13-03	09.30	Ds. Van Bruggen, 2e zondag 40-dagentijd, Heilig Avondmaal	Binnenlands diaconaat, 3e coll. KiA noodhulp Oost-Afrika
20-03	09.30	Ds. Van Ginhoven, 3e zondag 40-dagentijd	Delta voor Indonesië
27-03	09.30	Ds. Van Bruggen, 4e zondag 40-dagentijd	Missionair werk
03-04	09.30	Ds. Van Bruggen, 5e zondag 40-dagentijd	KiA werelddiaconaat Moldavië
10-04	09.30	Ds. Wouters, 6e zondag 40-dagentijd	Fruit en bloemen

Agenda



Datum	Tijd	Wat	Waar
18-03	19.30	Knutselclub	Bij de Koster
21-03	19.45	Gemeente Groei Groep	Torenstraat 33
06-04	15.00	Moderamen	Bij de Koster
07-04	19.30	Bijbelkring	Bij de Koster
07-04	14.30	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij 'Activiteiten'	Gemeenschappelijke ruimte Wozoco, Krekepad 37



Bedankje

Wij zijn dankbaar dat we ons 60-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Bij deze willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en attenties die wij mochten ontvangen.

Willem en Sien Minderhoud

In memoriam Lourina Louwerse-Lievense

Op dinsdag 8 februari is Lourina Louwerse-Lievense in haar slaap overleden. Lourien was blijdend lid van onze gemeente, geboren op 5 maart 1923 en zij woonde op Zuidstraat 131.

Ze was getrouwd met Ries Louwerse en samen kregen ze 3 kinderen: Chris, Petra en Jan.

Lourien was nog maar 55 jaar oud toen Ries, als gevolg van asbestkanker in 1979 overleed.

Ze was een zorgzaam en belangstellend type en ook nu ze er alleen voorstond zorgde ze voor een gezellig thuis voor de kinderen. Ze ging graag naar het strand en ging ook regelmatig zwemmen. Ze genoot van het bezoek van kinderen, kleinkinderen, nichtjes en neefjes.

Ook zong ze graag en bezocht de Wasschappelse zangavonden tot op hoge leeftijd. Ze heeft veel gebreid en ook op vakantie en uitjes met de kinderen vond ze fijn.

Eind 2020 kwam ze, via Hof 't Seijs, in Buitenrust in Middelburg terecht.

Op 27 januari 2022 verhuisde ze nog naar Simnia in Domburg waar ze na twee weken al kwam te overlijden. De herdenking heeft in besloten kring plaats gevonden op maandag 14 februari waarna ze begraven is op de begraafplaats bij de toren.

We wensen Chris, Petra en Jan met hun gezinnen Gods kracht en bijstand toe nu ze zonder hun moeder verder moeten.

Adri Kleinepier



Onze zieken

Naast de zieken, waarvan naam en adres via de ziekenbrief kan worden vernomen, denken we ook aan allen die met een kwetsbare gezondheid de Covidversoeplingen met bezorgdheid gadeslaan. Niet iedereen heeft een conditie die sterk genoeg is op eigen kracht het virus te weerstaan. Dat kan zijn vanwege ouderdom, zwakke gezondheid of medische complicaties. Daarom geldt nog steeds dat we omzien naar elkaar en ons ervan bewust blijven dat de verworven vrijheden die zijn ingegaan niet iedereen betreffen. We bemoedigen onze broeders en zusters die daarom ervoor moeten kiezen slechts mondjesmaat onder de mensen te komen en bij voorkeur thuis blijven. Dat zijn ook onze gemeenteleden die nu al voor langere tijd gebruik maken van de Kerk-tv en wellicht graag ook naar de kerk zouden willen komen. We zijn dankbaar met een voortreffelijke zondagse verbinding met de kerk en allen die dat telkens weer mogelijk maken en zo fraai verzorgen.

We benoemen hier ook onze dorpsgenoten die in het ziekenhuis verblijven om te worden behandeld. Niet altijd is er een mooi vooruitzicht en neemt de conditie verder af. Soms moest zelfs besloten worden van behandeling of operatie af te zien.

We hebben een God van nabij, die in mensenharten rust en vrede wil leggen en ruimte geeft voor geloof en vertrouwen. Voor allen die in deze tijd revalideren en behandelingen ondergaan bidden we om kracht en wijsheid onder doctoren die hun werk doen.

Bloemschikking

In de lijdentijd zal het Schikkingsteam de liturgische bloemschikking verzorgen. Het thema krijgt u via de beamer telkens uitgelegd en na de dienst bent u uitgenodigd van dichterbij een kijkje te nemen. Bloemen en vormen verwijzen naar het thema dat we zo mogelijk ook in de preek laten terugkomen. We volgen daarbij het materiaal zoals dat door de PKN ter beschikking is gesteld en waarover dus goed is nagedacht. We hopen dat u het zal waarderen!

Heilig Avondmaal

Op D.V. zondag 13 maart hopen we vorm te geven aan de avondmaalsbediening zonder covidbeperkingen maar wel met gezond verstand. Dat wil zeggen dat wijn/sap in kleine bekertjes wordt aangeboden op een dienblad en het brood op diezelfde manier op een schaal. Bij het opstellen in de kring is het verstandig nog enige mate van afstand te bewaren waarbij we niemand in verlegenheid brengen; aan de tafel plaatsen we de stoelen zodanig op dat u verzekerd bent van voldoende afstand. Afhankelijk van het aantal aanwezigen in de kerk zal bezien worden of de tafel tweemaal zal worden bediend. Twee keer een kring levert meer ruimte op per deelnemer waardoor we niemand in verlegenheid hoeven te brengen.

Nu het Avondmaal in praktische zin wordt voorbereid geeft dat te denken of we ook in geestelijke zin ons voorbereiden op het Avondmaal. Dat wil zeggen dat we overdenken met welke reden en met welk doel we brood en wijn tot ons nemen. Waarom zoeken we elkaar op en vormen we met elkaar de gemeenschap die nodig is om ook Christus te ontvangen? In de afgelopen jaren stond het Avondmaal onder druk en was de deelname niet mogelijk of slechts zeer beperkt. Werd het gemist, was het een tekort en versterkte het verlangen daarmee?

In een wereld vol spanning en geweld en met een onzekere toekomst richten wij in de Moriakerk een tafel aan waar Christus Zichzelf meedeelt tot vergeving en heelheid. Niet allen delen wij dit Heilig Sacrament aan tafel. In persoonlijke omstandigheden wordt de afweging gemaakt om aan te gaan of in de bank te blijven. Dat mag en dat kan; Gods liefde is daar niet minder om. Zijn woord gaat uit naar allen, wees daarom welkom en aarzel niet om ook op deze zondag uw plaats in de kerk in te nemen!

Jeugddiensten/speciale diensten

Of wat er voor door gaat... In klein comité overleggen we met elkaar wat de toekomst kan zijn van de (traditionele) jeugddiensten. Er is niet een duidelijk beeld van de doelgroep, de wensen en de mogelijkheden. Ook zoeken we naar alternatieven en opties die mogelijk beter aansluiten. Kennelijk verandert de behoefte en de context, wat maakt dat we zullen moeten meebewegen. Nu in de afgelopen jaren geen jeugddiensten

hebben plaatsgevonden dringt de vraag zich op wat wel of niet gemist werd. Het voorbereidingsteam heeft nood aan nieuwe (jonge) leden en een frisse visie om in de toekomst van betekenis te zijn in misschien wel geheel nieuwe vormen.

Verjaardag

Op D.V. zaterdag 2 april is Bij de Koster een gezellige ontmoeting vanwege de verjaardag van de dominee. Van de vier verjaardagen konden twee niet met de gemeente gevierd worden. Dit jaar gelden geen beperkingen! Daarom deze hartelijke uitnodiging voor de middagborrel met taartjes en hapjes. Iedereen is reuze welkom!

De koffie staat klaar!

Zaterdag 2 april van 14.00 tot 16.00 uur Bij de Koster.

Ds. Peter van Bruggen



Een nieuwe periode breekt aan

Twee jaar lang hebben we als gemeente moeten leren leven met alle beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht. Naast het verdriet dat er was omdat mensen ziek werden of geen afscheid konden nemen van hun dierbaren zoals ze dat anders deden was het ook voor onze predikant een moeilijke periode. Preken voor een bijna lege kerk is niet het ideaalbeeld waarmee je naar Westkapelle bent gekomen. We zijn dankbaar dat door de grote inzet van onze predikant en de kerkenraad het mogelijk is gebleken dat veel mensen online een volwaardige dienst hebben mee kunnen beleven. Er is gebleken dat we in Westkapelle beschikken over een enorme veerkracht waardoor er toch veel mooie momenten zijn geweest.

We bidden en hopen dat in de nieuwe periode die nu aanbreekt weer veel mensen besluiten om deel te nemen aan onze kerkdiensten en andere activiteiten.

De kerkrentmeesters

Gemeente groeigroep

Nu de beperkingen zijn opgeheven gaan we weer van start met de gemeentegroeigroep.

Op maandag 21 maart willen we onze eerste bijeenkomst houden. Als je voor de eerste keer aan deze groep wilt meedoen stuur me dan een bericht.

Je bent van harte welkom bij de familie Reijnierse op Torenstraat 33. We beginnen om 20.00 uur en de koffie of thee staat vanaf 19.45 uur klaar.

Jan Willem Reijnierse

Nieuwe beamers

In de kerk zijn door vrijwilligers de twee oude beamers vervangen. Teksten worden veel scherper afgebeeld en de kleurweergave is sterk verbeterd. Ook is de traagheid in de beeldopbouw nu veel minder.

Opbrengst Letterfeest goed besteed

Al geruime tijd werd de roep om de toiletgroep te moderniseren sterker. De drie kleine toiletruimtes, een damestoilet, een urinoir en zeker het kleutertoilet, waren nostalgisch gezien wel leuk maar voldeden niet meer aan de eisen van de huidige tijd.

Toen er uit de nalatenschap van Jo van de Welle zoveel boeken werden aangeboden werd er samen met onze beheerder Christel Verhage en vele vrijwilligers een actie op touw gezet om de boeken te verkopen. In het voorjaar van 2021 was er de succesvolle actie “Het Letterfeest”, waarbij de opbrengst werd bestemd voor renovatie van de toiletgroep. Het gevolg is dat er nu twee nieuwe moderne toiletten in de plaats van de drie oude zijn gekomen.

Allen die ervoor hebben gezorgd dat de renovatie van de toiletgroep tot stand is gekomen willen we langs deze weg van harte bedanken.

Giften

In de periode van 25-01 t/m 21-02 ontvingen we voor de kerk een gift van € 50,- en een gift van € 10,-

Alle gevers daarvoor onze hartelijke dank!

Actie Kerkbalans

In januari en februari zijn in onze gemeente, met als organisatoren Ina en Jan de Witte, vele vrijwilligers op pad geweest om de enveloppen met de toezeggingen op te halen. Het voorlopige resultaat van toegezegde en binnengekomen bedragen is € 90.930,-.

Als we dit vergelijken met het voorlopige resultaat van vorig jaar is dat € 2.000,- minder. Gezien het feit dat het aantal gemeenteleden in het afgelopen jaar door overlijden en uitschrijvingen is afgenomen, zijn we dankbaar voor dit resultaat. We zien de ontwikkeling dat veel gemeenteleden hun bijdrage hebben verhoogd waardoor er met minder leden toch een gezonde financiële basis blijft bestaan.

De kerkrentmeesters danken alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet en alle gevers voor hun bijdrage!

Actie Kerkbalans 2019: € 89.751	2020: € 93.442
2021: € 92.965	2022: € 90.930

De kerkrentmeesters

Samenvatting van de notulen van de kerkenraadsvergadering van woensdag 2 februari 2022, 19.30 uur, Bij de Koster

Ds. Van Bruggen opent de vergadering door het lezen van een gedeelte uit Jesaja 32, met daarna een korte uitleg. Ook leest hij NLB 974. Vervolgens gaat hij voor in gebed.

Notulen kerkenraadsvergadering van woensdag 17 november 2021

Geen opmerkingen.

Ingekomen en verzonden stukken kerkenraad

Mail van een gemeentelid betr. de website. Inmiddels is er het een en ander aangepast. Aan de verschillende colleges binnen de kerkenraad wordt gevraagd aan Jan Willem door te geven wat er niet klopt. S.v.p. ook de algemene informatie controleren. Bij nieuwe informatie aangeven hoe lang dit op de website moet blijven staan.

Mail PKN betr. ordinantiewijzigingen. Verkiezing extra leden generale synode uit de groep geestelijk verzorgers (ordinantie 4-24-1 en 4-26-6) Ds. Van Bruggen legt een en ander uit. Het is de bedoeling uit de groep van geestelijke verzorgers (ook een groep binnen de kerk) twee extra leden in de synode te kiezen. Deze personen moeten kerkenraadslid zijn. De kerkenraad heeft hiertegen geen bezwaar. De tweede wijziging betreft de verkiezing van de preses van de generale synode uit alle ambtsdragers van de kerk (ordinantie 4-26-2) Tot nu toe werd de preses gekozen uit de synodevergadering, nu kan dat dus ook iemand zijn van buiten de synode. De kerkenraad is van mening dat men voorzichtig moet zijn met iemand van buiten de structuur van de synode tot preses te kiezen. Als classis heb je hier dan geen grip meer op. De scriba zal, i.o.m. ds. Van Bruggen, aan de scriba van de classicale vergadering een brief met onze bevindingen sturen.

Rapportages/verslagen/mededelingen/etc.

Predikant

Ds. Van Bruggen gaat van 23 juni t/m 1 juli 2022 met een studiereis naar Rwanda. Het gaat om een diaconaal jeugd-/jongerenproject. Aansluitend heeft ds. vakantie. E.e.a. houdt in dat voor zondag 26 juni een andere voorganger gezocht moet worden.

Ds. brengt momenteel veel bezoeken. Het wordt op prijs gesteld wanneer de ouderlingen informatie aan ds. doorgeven, om te voorkomen dat ds. de feeling met de gemeenteleden verliest.

Catechisaties

De oudste groep lukt nog niet erg. Het jongste team wel.
De Gemeente Groei Groep van februari wordt nog even uitgesteld.
De Bijbelkring start weer op.

Pastoraal team

N.a.v. rapportage vergadering Pastoraal Team op 19 januari 2022:
De coördinatie van bezoeken aan gemeenteleden in tehuizen kan beter. Er zijn ook mensen die op eigen initiatief op bezoek gaan. Gevolg is dat de een vaak bezoek krijgt en de ander nooit. De oude lijst van bezoekers klopt niet meer. Er is inmiddels een lijst met mensen die bezoeken brengen.
Afgesproken wordt dat hierover een overleg zal plaatsvinden.

Diaconie

De Potgrondactie. In Het Bakken van februari staat informatie hierover. Helaas heeft Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) een fout gemaakt, daardoor is er nog iemand in Westkapelle die hiervoor actie voert en inmiddels huis-aan-huis een bestelformulier heeft verspreid.

De Open Tafel is opnieuw uitgesteld i.v.m. corona. Wordt vervolgd.

M.b.t. **het beleggen van ontvangen geld** wordt besloten landelijk informatie te vragen. Vervolgens komt er een voorstel t.b.v. de kerkenraad.

College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans. Nog niet alle toezeggingen zijn binnen. De tussenstand zal vermeld worden in de mededelingen van zondag 6 februari. Het definitieve bedrag zal vermeld worden in Het Bakken van maart.
De gevelsteen van de voormalige Bethelkerk is opgeknapt en zal een plaats krijgen in het portaal bij de binnendeur aan de westkant. Er komt een bordje met uitleg bij.

Voorstellen en mededelingen van het moderamen

Jaarlijks gesprek met ds. Van Bruggen staat gepland voor donderdag 10 februari, 14.00 uur, Bij de Koster.

Erediensten

Viering H.A. verschuift van 13 februari naar 13 maart 2022.

Muzikale medewerking voor de Paasmorgendienst, de Kerstavonddienst en de Kerstmorgendienst wordt geregeld.

Rondvraag

De nog lege plaatsen in het preekrooster van 2022 zijn opgevuld.

Het preekrooster voor 2023 is zo goed als rond.

Er zijn plannen voor een activiteit voor kerkenraadsleden in april.

Hierover zal een mail worden rondgestuurd.

Datum volgende vergadering:

woensdag 13 april 2022, 19.30 uur, Bij de Koster.

Datum moderamenvergadering:

woensdag 6 april 2022, 15.00 uur, Bij de Koster.



Verantwoording collecten januari 2022

1^e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in januari op:	€ 415,80
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie en is daarnaar overgemaakt.	€ 138,60

Niet Diaconale 2^e collecten (uitgang) januari 2022

9 januari	Kerkverwarming	€ 240,00
16 januari	Ondersteuning Gemeenten	€ 159,00
23 januari	Missionair werk	€ 169,35
30 januari	Jong Protestant	€ 206,05

Diaconale collectes januari

2 januari	Fruit en bloemen	€ 159,50
-----------	------------------	----------

Gift van € 50,00

Gift van € 10,00

Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

Collectedoelen in maart 2022

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

- 6 maart KIA Zending

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne

landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

- 9 maart Biddag Kerk/Diaconie
- 13 maart 40-dagentijdcollecte KIA, Binnenlands diaconaat

Kerk zijn doe je met elkaar

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief 'De Woonkamer' steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

- 20 maart 40-dagentijdcollecte KIA Werelddiaconaat Indonesië

Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

- 27 maart 40-dagentijdcollecte Missionair werk Protestantse kerk

Jong en oud thuis in de kliederkerk

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

- 3 april 40-dagentijdcollecte KIA Werelddiaconaat Moldavië

Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

Avondmaalscollecte 13 maart

“Ergste droogte in meer dan 40 jaar”

Dit is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.

Dringend water en voedsel nodig

Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger.

Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie. Extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering komen in Afrika steeds vaker voor, en ze worden steeds heviger. En dat terwijl dit continent het minst bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Naast het ledigen van de eerste nood, zet Kerk in Actie zich ook in voor structurelere vormen van hulp in klimaatgevoelige landen als Ethiopië en Kenia. “Denk hierbij aan landbouwtraining, bijvoorbeeld op het

gebied van snelgroeiende gewassen met kleinschalige irrigatiesystemen”, aldus Timmerman.

Gezien de situatie in de Hoorn van Afrika heeft de diaconie van onze kerk besloten om de opbrengst van de 3e collecte bij de avondmaalsviering van 13 maart te bestemmen voor hulp aan het getroffen gebied. Mocht u op deze dag niet in de kerk zijn maar toch willen bijdragen dan kunt u geld overmaken op het bankrekeningnummer NL 02 RABO 0314413588.

Vanuit de diaconie zal er sowieso € 1.000,- worden overgemaakt, maar mocht het bedrag van de collecte hoger uitvallen dan € 1.000,- dan zal de diaconie dit bedrag verdubbelen.

Potgrondactie 2022

De bestelde potgrond kan afgehaald worden op zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 13.00 uur op Bazienstraat 9.



Seniorenbijeenkomst WOZOCO 'De Kreek'

Op 7 april is er weer een seniorenbijeenkomst in 'De Kreek'. Die middag zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

De maandsluiting is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur.

Graag tot donderdag 7 april!

Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met Marja, tel. 06-30173436.

Overige datums van de seniorenbijeenkomsten in 2022:

Donderdag 5 mei	Donderdag 2 juni
Donderdag 7 juli	Donderdag 4 augustus
Donderdag 1 september	Donderdag 6 oktober
Donderdag 3 november	Vrijdag 16 december, kerstviering



Jezus kiest zijn leerlingen

Marcus 1: 14-20

Volg mij!

‘Laten we de netten uit het water halen. Ik ben benieuwd hoeveel we gevangen hebben!’ De broers Simon en Andreas zitten samen in een vissersboot. Ze trekken aan hun netten. Als de broers het net in de boot halen, spartelen de vissen wild. ‘Geen slechte vangst,’ zegt Simon. Ze halen de vissen uit het net en stoppen ze in manden. Opnieuw gooien ze de netten overboord. Dan horen ze iemand roepen. Aan de kant van het meer staat een man. ‘Volgens mij is het Jezus uit Nazareth,’ zegt Simon. ‘Die man die overal over God en zijn nieuwe wereld vertelt.’ Andreas vaart wat dichterbij de kant toe. ‘Kom, ga met mij mee’, roept Jezus tegen hen. ‘Ik zal jullie leren mensen te vangen in plaats van vissen!’ Meteen laten Simon en Andreas hun netten liggen. ‘Ja, we willen met u mee gaan!’ zeggen ze. Ze trekken hun boot aan de kant en gaan met Jezus mee. Simon zegt tegen Andreas: ‘Wat zou Jezus eigenlijk bedoelen met mensen vangen?’ ‘Geen idee,’ antwoordt Andreas. ‘Maar dat ontdekken we vanzelf!’ Met z’n drieën lopen ze langs het meer. Simon kijkt over het water. Wat is het Meer van Galilea toch mooi! Er varen overal boten. Vissers gooien hun netten uit. Ze hissen de zeilen. En weer andere vissers zoeken op het strand vissen uit.

Kijk, daar heb je Zebedeüs. Hij is ook aan het werk, samen met een paar knechten, en met zijn zonen Johannes en Jakobus. ‘Zijn jullie je netten aan het repareren?’ vraagt Simon. De mannen knikken. Het gat waar Jakobus aan werkt, is al bijna gemaakt. Jezus loopt naar hun boot. ‘Ik wil van jullie vissers van mensen maken,’ zegt hij tegen Jakobus en Johannes. ‘Volg mij!’ Simon en Andreas kijken elkaar aan. Zouden Johannes en Jakobus ook meegaan? Johannes legt het touw weg en staat op. Ook Jakobus stopt met het repareren van het net.

‘Wij gaan met u mee!’ zeggen ze. Ze laten hun vader met zijn werkmannen in de boot achter.

De vier mannen volgen Jezus. Hij gaat hun leren hoe ze mensen kunnen vangen in plaats van vissen. Dat gaat niet met een net, maar door te vertellen over Gods nieuwe wereld. Als mannen, vrouwen en kinderen dan in Jezus gaan geloven, horen ze bij hem. Zo mogen de vier mannen vissers van mensen zijn.

Vrolijke voetstappen

Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus willen Jezus volgen. Ze gaan achter Jezus aan en zetten hun voetstappen waar Jezus ze zet. Maak zelf ook vrolijke voetstappen of slippers.

JE HEBT NODIG:

- * TWEE VELLEN STEVIG GEKLEURD A4-PAPIER
- * VIER STROKEN GEKLEURD PAPIER
- * TWEE SPLITPENNEN
- * STIFTEN, POTLODEN
- * EVENTUEEL DINGEN OM DE SLIPPERS TE VERSIEREN
- * LIJM



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Viever	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen	Wielingenlaan 2	4535 PA	Terneuzen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veere
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredehoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

