

'HET BAKEN'

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle



25^e jaargang nr. 4
april 2022

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en Kerkenraad voorzitter	: ds. L.P.J. van Bruggen Bellinkstraat 1, 4361 DG dspetervanbruggen@gmail.com	0118-855607
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland J. Campertstraat 9, 4361 DD scribawestkap@outlook.com	0118-571552
Diaconie	: Voorzitter: J. Gabriëlse Beatrixstraat 40 4361 EG Secretaris: I. Maljaars-de Buck Torenstraat 32, 4361 CV	0118-572083 gabberj@zeelandnet.nl 0118-572048 jmaljaars1956@delta.nl
College van Kerkrentmeesters	: Voorzitter J.W. Reijnierse Torenstraat 33, 4361 CT secr. J. van Breda Kon. Wilhelminastraat 12 4361 ED wnd. secr. P. de Visser Koestraat 102, 4361 BJ	0118-571844 06-10571441 0118-572369
Ledenadministratie	: C.J. van Breda Molenweg 5, 4361 BV	0118-572550 cjvanbreda@zeelandnet.nl
Boekhouder	: A.J. Minderhoud Beatrixstraat 19, 4361 EG	
1^e contactpersoon kosters	: J.W. Reijnierse westcape@zeelandnet.nl	0118-571844
2^e contactpersoon kosters	: Piet de Visser danielle1devisser@gmail.com	0118-572369
Beheerder gebouw "Bij de koster"	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909 info@bijdekoster.nl
Collectebonnen	: J.L. van Sighem-Peene d' Arke 9, 4361 AW	0118-571504 apsighem@zeelandnet.nl
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwens- personen	: ds. Jaap Lukasse mw. Anneloes Steglich-Lentz	06-14732625 06-29073657

Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723

Website	:	http://www.pgwestkapelle.nl
Drukwerk	:	http://www.westcapemedia.nl

Redactie	:	email-adres: hetbaken@zeelandnet.nl
1 Marisca Kasse	Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



Lezen | Johannes 5: 5 t/m 12

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”

Onlangs bereikte mij het discutabele nieuws dat (slechts) minder dan de helft van de Nederlandse bevolking zichzelf schaaft onder de categorie “gelovigen”. Daar is veel over te zeggen! Als begrippen als religieus, gelovig en godsdienstig door elkaar gehaald worden en geen duidelijke definitie ten grondslag ligt aan dit onderzoek is de uitkomst ervan weinigzeggend. Het nieuws werd gebracht als baanbrekend en niet eerder voorgekomen. Alsof het onderzoek een revolutionaire uitkomst had gebracht. Dat is betrekkelijk en wellicht zelfs “fake”, te zeggen is “Fake News”.

Toen Constantijn de Grote met het Edict van Milaan in 313 het Christendom bevoordeelde boven alle andere godsdiensten (waarop Flavius Theodosius in 380 de Christelijke godsdienst tot Staatsgodsdienst uitriep), was het aantal christenen in de toenmalige Westerse Wereld op één hand te tellen. Toen Geert Grote, Thomas a Kempis en Hildegard van Bingen in de Middeleeuwen ijverden voor persoonlijke devotie en inkeer onder de mensen liep de meerderheid van de bevolking lallend, vechtend en dronken aan de kerkdeuren voorbij. Toen Luther, Calvijn en Erasmus een hervorming van de kerk voorstonden en vernieuwing van het geestelijk leven, vertegenwoordigden zij een kleine minderheid. En toen mannen als Voetius, Smijtegelt en Teellink gedurende de Nadere Reformatie geschriften schreven ter bevordering van piëtistisch en fijn godsdienstig leven moesten ook zij tegen de stroom in hun heilige roeping verstaan. Met andere woorden: “Hoezo is de meerderheid van de Nederlandse bevolking a-religieus geworden?” Dat was toch altijd al! Dacht je nu werkelijk dat onze immense lokale Grote of Sint Willibrorduskerk aan de westzijde van ons dorp ooit vol gezeten heeft?

Johannes de briefschrijver normeert de mensen niet in categorieën religieus of niet-religieus, maar mensen die het leven hebben en mensen die het leven niet hebben. Levende en niet-levende mensen! Het verschil zit niet in wat wij noemen godsdienstig, religieus of gelovig; daar kan iedereen

wel een persoonlijke draai aan geven. Het onderzoek zou een stuk meer interessant worden als de vraag zou zijn geweest; “Heeft u het leven?” Ofwel; “Heeft u de Zoon.” Dat is het leven!

Maar misschien is dat helemaal de taak niet van een reporter, zulke vragen worden niet op straat gesteld met een microfoon in je gezicht. Dat zijn de vragen die we in een veilige en vertrouwde omgeving laten resoneren; dat is klinken en naklinken.

Pasen getuigt van het leven in Christus, de Zoon van God. Dat leven getuigt van hoop en vernieuwing. Het vraagt om geloof en bekering. Het roept ons op tot dagelijkse heiliging en vroomheid.

Er is leven zonder de Zoon van God. Dat is tijdelijk, vaak oppervlakkig, ikericht en materialistisch leven. Onze samenleving zucht en kreunt hieronder. Toenemend geweld, een stroom van vluchtelingen, oorlogsverwoesting en scheppingschade. De Zoon brengt vrede, heelheid, verzoening en vergeving. Pasen betekent herleven en beleven. De opstanding doet deze wereld het leven ontvangen te midden van de dood. Dat is het leven met de Zoon van God. Dat is niet te onderzoeken in getallen en hoeveelheden, niet af te dwingen met meerderheden of minderheden. De vraag of je met Pasen religieus of godsdienstig bent is niet relevant. De vraag of je het leven hebt! Die vraag klinkt in gevangenissen, ziekenhuizen, schuilkelders en opvanglocaties. En soms klinkt een antwoord in het midden van alle verwoesting, duisternis en wanhoop; “Ja”. Want uit het graf en door de dood is Christus herrezen en geen macht ter wereld is sterker dan Hij. Daarom: “Ja, ik leef.”

Ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/ bijzonderheden	Extra collecte
03-04	09.30	Ds. Van Bruggen, 5e zondag 40-dagentijd	KiA werelddiaconaat Moldavië
10-04	09.30	Ds. Van Bruggen, 6e zondag 40-dagentijd	Fruit en bloemen
14-04	19.00	Ds. Van Bruggen, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal	2 ^e collecte Project Delta voor Indonesië; 3 ^e collecte Kia droogte in Ethiopië en Kenia
15-04	19.00	Ds. Van Bruggen, Goede Vrijdag	Project Delta voor Indonesië
17-04	09.30	Ds. Van Bruggen, Pasen m.m.v. Koor Exaudi	KiA werelddiaconaat Libanon
24-04	09.30	Ds. Van Bruggen	Onderhoud gebouwen
01-05	09.30	Ds. Van Bruggen, koffiedrinken na de dienst	Beeld en geluid
08-05	09.30	Ds. Van Bruggen	KiA Noodhulp Nigeria

Agenda



Datum	Tijd	Wat	Waar
06-04	15.00	Moderamen	Bij de Koster
07-04	14.00	Seniorenbijeenkomst, Viering Heilig Avondmaal; Zie info bij 'Activiteiten'	Wozoco
07-04	19.30	Bijbelgroep	Bij de Koster
13-04	19.30	Kerkenraadsvergadering	Bij de Koster
20-04	19.30	Film "The other side of hope"; Zie ook Programma Vorming & Toerusting pag. 27	Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle
05-05	14.00	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij 'Activiteiten'	Wozoco





In memoriam Robin Jacobus Jan Verhage

Op 11 maart 2022 is op 47-jarige leeftijd overleden Robin Jacobus Jan Verhage, zoon van Jan en Wilma Verhage-van Rooijen, broer van Monica. Robin is geboren en opgegroeid in Westkapelle. Vanwege de toenemende gevolgen van een spierziekte was het op den duur noodzakelijk om te verhuizen naar de Ganzeveste in Goes. Monica woonde daar toen al. Bijna 23 jaar geleden is hij, samen met zijn zus, verhuisd naar De Nieuwe Haven in Vlissingen. Door de mensen van Gors is hij liefdevol ondersteund bij zijn activiteiten. Robin werkte met veel plezier bij De Onderneming, een onderdeel van Gors. Hij was een gelovig, sociaal en liefdevol mens, hield van gezelligheid, spelletjes en muziek. Honderden cd's heeft hij in de loop van de tijd verzameld. Hij genoot van het keyboard spelen bij De Zeeuwse Muzikanten.

Natuurlijk waren er ook altijd zorgen om zijn gezondheid, vooral bij zijn ouders. Niemand had zijn overlijden echter zien aankomen. Hij was aan het genieten van zijn vakantie in Doorn toen hij daar geheel onverwacht is overleden. Wat een verdriet.

Op vrijdag 17 maart is Robin begraven op de begraafplaats in Westkapelle. Daaraan voorafgaand is hij herdacht in de Moriakerk in het bijzijn van familie, vrienden, medebewoners en personeel van Gors. Daarin kwam vooral naar voren hoe geliefd Robin was en dat hij nu veilig mag zijn bij de Here God. We hopen en bidden dat dit voor Jan, Wilma en Monica tot steun mag zijn en wensen hen heel veel sterkte toe in dit grote verlies.

Kees de Pagter



Onze zieken

Het dorp werd onlangs opgeschrikt met het bericht van Mirjam Janse (Zuidstraat 5) toen dochter Noa met alle mogelijke spoed naar Rotterdam was gebracht na een ernstig ongeluk op weg naar school. Alle scenario's waren op dat moment onzeker en brachten groot verdriet en spanning terwijl doktoren en verpleging hun uiterste best deden de situatie te stabiliseren. Bij het schrijven van het kerkblad lijken de omstandigheden gunstig en overheerst het vertrouwen in herstel. In alle tumult en ernst kwam ook het besef en de vraag naar gebed boven. De Here Jezus is paraat en meteen ter plekke waar ouders, grootouders naar Hem vragen en ook voor Noa en haar broer. Hij ondersteunt en troost en doet veilig schuilen waar je kwetsbaar bent. We wensen allen die betrokken zijn en waren op het moment van de aanrijding veel sterkte en alle liefde die nodig is om er voor elkaar te zijn.

Enkele oudere gemeenteleden waren ter revalidatie in Ter Reede of elders voor herstel. We denken ook aan hen die thuis bezig zijn met behandelingen en kuren in de hoop op enige verbetering en vooruitgang. We wensen geduld en sterkte in dat herstelproces.

Onze gedachten gaan ook uit naar de (getrouwe) gemeenteleden die in de zorgcentra verblijven en geestelijk stilletjes verdergaand in isolement komen. Al zijn zij met woorden en nabijheid steeds minder bereikbaar, we hopen en geloven dat zij voor de Here God na aan Zijn hart zijn.

Overleden

Geheel onverwacht en ver van zijn vertrouwde omgeving overleed op de leeftijd van 47 jaar Robin Verhage. Voor vader en moeder en zus Monica is dat een zwaar verlies. Zeker was het onafwendbaar en kwam deze dag met stappen telkens dichterbij. Toch is het verdriet groot en nog altijd niet te beseffen. Veel moest geregeld worden met de medewerkers van de Nieuwe Haven waar Robin verbleef en waar ook Monica getroost moest worden. Robin werd in zijn leven omringd door zijn lieve en toegewijde ouders en zijn goede zus. Daarnaast waren vele zorgzame en liefdevolle medewerkers altijd op hem betrokken. Robin kon terug kijken om vele mooie en hartelijke momenten waarin hij zegen van God mocht ervaren.

Seniorenbijeenkomst

Op donderdag 7 april is er weer een seniorenbijeenkomst in de Kreek. Vanwege de lijdentijd en Pasen zal het Avondmaal bediend worden zoals we dat (in het verleden) in WOZOCO gewend waren te doen. Er zal worden geassisteerd bij het ronddelen van brood en wijn en daarbij worden de hygiënische voorschriften in acht genomen. Verder is de bijeenkomst zoals u dat gewend bent. Hartelijk welkom.

High Tea and Sealand Games

Waarom dat nou in het Engels moet...? “Hoge thee en Zeeuwse spelletjes” klinkt niet echt uitnodigend toch? Het is maar dat u het weet; de jongeren welke voor Covid betrokken waren op catechisatie en/of gesprekskring worden persoonlijk uitgenodigd voor een informele en gezellige ontmoeting waarmee we weer een start willen maken met een vorm van samenkomsten en ontmoetingen. Deze bijeenkomst zal zijn op zondagmiddag 2 mei Bij de Koster. We tellen een groep van ongeveer 20 personen!!

Einde Bijbelkring

Donderdagavond 7 april sluiten we de bijbelgroep weer af. Tja het was maar een paar keertjes dit jaar. Maar het waren mooie en zinvolle ontmoetingen met nieuwe gezichten en waardevolle inbreng. Dank voor de voorbereiding en de verzorging van de avonden en de aanwezigheid voor elkaar en met elkaar! De laatste keer denken we na over jaloers zijn en stelen zoals in de 10 geboden staat vermeld. We denken na over de wereldwijde diefstal van grondstoffen, water en kunstschaten, maar ook over belastingontduiking, lenen en niet teruggeven. Begeren, jaloers-zijn of afgunstig is vaak een van de drijfveren achter deze zonden... Wat de oplossing is van al dat materialisme? Tevredenheid, soberheid en ingetogenheid zoals we in de kloosters vinden en zoals de reformatoren het voor zich zagen. We gaan er weer wat van maken! Welkom!

Ds. Peter van Bruggen



Gevelsteen Bethel

Opmerkelijke kerkgangers hebben het al gezien. In de hal van de kerk aan de linkerkant heeft de gevelsteen van de voormalige Gereformeerde Bethelkerk uit de Noordstraat een plek gekregen aan de muur.

De gevelsteen werd bij de oprichting van de Gereformeerde kerk in 1903 boven de ingang van de Bethelkerk geplaatst. Het jaartal 1922 markeert een grondige verbouwing waaronder de introductie van elektrisch licht.

Bij de renovatie in 1970 werd de gevelsteen niet meer gebruikt.

Nu 52 jaar later heeft de steen als herinnering aan het samengaan van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in 2007 een plaats in onze kerk gekregen tegenover de oprichtingssteen van de Moriakerk.

Voor het plaatsen van de steen zijn we veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers. Adrie Dominicus heeft de steen deskundig gerestaureerd en samen met Pau de Witte in de muur aangebracht.

Bij de steen komt een tekst met uitleg.

De kerkrentmeesters



Abonnement Kerkbode

Alle gemeenteleden ontvangen elke maand het Baken gratis.

Naast het Baken brengen we elke maand de kerkbode rond met informatie over de clustergemeenten: Westkapelle, Domburg-Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Grijskerke. Wilt u ook de kerkbode ontvangen dan kunt u hiervoor een abonnement afsluiten. De abonnementskosten bedragen € 18,- per jaar.

Voor een abonnement kunt u zich aanmelden bij Jan Willem Reijnierse.

Giften

In de periode van 22-02 t/m 22-03 ontvingen we voor de kerk een gift van € 50,-. Daarvoor onze hartelijke dank!

De kerkrentmeesters



Verantwoording collecten februari 2022

1^e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in februari op:	€ 689,75
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie en is daarnaar overgemaakt.	€ 229,92

Niet Diaconale 2^e collecten (uitgang) februari

20 februari	Kerkverwarming	€ 82,40
27 februari	Onderhoud gebouwen	€ 155,45

Diaconale collectes februari

6 februari	Kia werelddiaconaat Oeganda	€ 155,40
13 februari	Kia noodhulp Nepal	€ 205,35

Gift van € 10,00

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

Collectedoelen in april 2022

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

- 3 april KIA Werelddiaconaat Moldavië

Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

- 10 april Fruit en bloemen
- 14 april Witte Donderdag De Delta voor Indonesië
- 15 april Goede vrijdag De Delta voor Indonesië
- 17 april Pasen KIA Werelddiaconaat Libanon

Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

- 24 april Onderhoud gebouwen
- 1 mei Beeld en geluid

Mijn zomer was echt fantastisch!

Zin in een onwijs leuke werkvakantie? Dan is Dabar* iets voor jou!

Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma's voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past.

Dabar wordt op campings en in stadswijken in Nederland gedaan waar ook veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die thuis weinig liefde krijgen en tieners die op zoek zijn naar echte aandacht. Door het doen van Dabar kun je echt verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een supertijd met je team en je groeit in geloof.

Een Dabarteam bestaat uit zo'n 6 tot 8 jongeren (leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt een week of twee aaneengesloten weken Dabar doen.

Pak je kans en schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar.

Je kunt je met vrienden opgeven of individueel.

Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar!

Neem ook de Dabarfolder mee voor meer info. Deze ligt in de Moriakerk.

*Dabar is onderdeel van de IZB.



Kies ook voor een
te gekke werkvakantie!

 **BELEEF
DABAR**



Medio november 2021 overkwam Daphne Boogaard een ernstig verkeersongeval. De schrik was groot in Westkapelle en bij iedereen uit de omgeving van Daphne.

Alles bij elkaar genoeg reden om eens nader kennis te maken met Daphne.

Kun je eens wat meer over jezelf vertellen?

Ik ben geboren op 10 april 1998 in het ziekenhuis van Vlissingen. Na de lagere school heb ik de HAVO gedaan richting NTG. Studeren en op kamers gaan, zag ik toen niet zitten. Daarom ben ik naar de HZ in Vlissingen gedaan met als studie richting Engineering. Vroeger heette die studie Werktuigbouwkunde. Binnen de studie Engineering heb je diverse richtingen zoals Design Innovation, productontwerpen en bouw. Uiteindelijk ben ik in de bouw terecht gekomen bij Hanse in Nieuwerkerk. Mijn functie is daar het ontwerpen van stalen woningen, de verkoop hiervan en project begeleiding. Verder heb ik nog een bijbaan op het strand als strandwacht. Dat doe ik al sinds mijn 16^e. Bij Hanse werk ik 4 dagen van 9 uur. Op vrijdag, zaterdag en in de bouwvak werk ik dan nog op het strand.

Dat is best een druk leven, nog tijd voor een hobby?

Zwemmen is een hobby en dat is handig als strandwacht. Lesgeven bij de reddingsbrigade Domburg is ook heel leuk om te doen.

En je pas gekochte woning, is dat ook een hobby?

Het opknappen van deze woning aan de Torenstraat 28 en het inrichten is heel leuk om te doen.

Op 8 juli as. hopen we te trouwen. Uiteraard streven we ernaar dat dan alles af is. We liggen op schema.

Wil je iets vertellen over vrijdag 19 november 2021?

Natuurlijk. Die dag kreeg ik een ernstig ongeval bij Aagtekerke. Ik was onderweg naar mijn werk.

Een behoorlijke periode ben ik in coma gehouden in Rotterdam. Daarna ben ik vervoerd naar Goes en heb ik gerevalideerd in de Lindenhof. Inmiddels revalideer ik bij Revant in Middelburg. Ik ga daar 3x per week naar toe. Om de 6 weken moet ik nog op controle naar Rotterdam.

Hoe kijk je terug op deze gebeurtenis en de periode daarna?

Zowel tijdens het ongeluk als de periode daarna heb ik de aanwezigheid van God in mijn leven gevoeld. Nooit ben ik van Hem verwijderd geweest. Ik ben heel dankbaar om wat ik nu al kan en ik maak zeker nog vorderingen. Wat uiteindelijk het resultaat is van de revalidatie is nu nog onbekend. Maar voor God maakt het sowieso niet uit, wat je nog wel kan of juist niet. Dat geeft mij iedere dag veel steun en rust.

Wil je verder nog iets kwijt?

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de revalidatie daarna was de belangstelling enorm. Er kwamen heel veel kaartjes, bloemen en cadeautjes. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hartelijk te bedanken. Het was overweldigend.

Bedankt Daphne voor het openhartige gesprek en alle goeds gewenst voor nu met de revalidatie en voor de toekomst.



Seniorenbijeenkomst WOZOCO 'De Kreek'

Op 7 april is er weer een seniorenbijeenkomst in 'De Kreek'. Die middag zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Ook op 5 mei is er een bijeenkomst. De maandsluiting is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur. Graag tot donderdag 7 april!

Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met Marja, tel. 06-30173436.

Om alvast te noteren!

Goede-doelen-markt vrijdag 15 juli

Kerkplein Markt Westkapelle

- Om te verkopen in ons kraam kunnen wij allerlei (redelijk goede) spulletjes gebruiken. Heeft u iets liggen dat u niet meer gebruikt, dan zijn wij er blij mee.
- Ook prijsjes voor de verloting zijn van harte welkom.
- Misschien zijn er, net als vorige keer, mannen of vrouwen die zelf (samen) leuke, verkoopbare spullen willen maken!

Wij hopen op een vol kraam! Wilt u uw spulletjes al kwijt, dan kunt u contact opnemen met Nellie Dominicus, tel. 571265.

De opbrengst van ons kraam op de markt zal zijn voor het ZWO-project **de Delta voor Indonesië**, van Kerk in Actie.

Namens de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) alvast hartelijk bedankt!



Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen weggerold was.

Lucas 24: 2



Een nieuw begin

Een leeg graf! Maak een draaicirkel, waarbij je steeds iets nieuws ontdekt in het lege graf.

Wat heb je nodig?

- * het werkblad hiernaast
- * een splitpen
- * viltstiften of kleurpotloden
- * scharen
- * prikkennen of een puntige schaar

Aan de slag

- * knip de cirkels uit en ook het grijze vakje.
- * kleur de cirkels in.
- * leg de cirkel met het rotsgraf (de voorkant) op de cirkel met de vier plaatjes.
- * leg de cirkel met Jezus erop onder de cirkel met de vier plaatjes, maar met het plaatje van Jezus naar onderen. Het plaatje van Jezus is dus op de onderkant te zien.
- * maak in het midden een klein gaatje met de prikpen.
- * duw de splitpen erdoorheen en vouw de splitpen open aan de achterkant.
- * de cirkel kan nu gedraaid worden en je kunt vertellen wat je in het rotsgraf ziet.



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Viever	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen	Wielingenlaan 2	4535 PA	Terneuzen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veere
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredehoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

