

'HET BAKEN'

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Westkapelle



24^e jaargang nr. 7
juli/augustus 2021

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en	: ds. L.P.J. van Bruggen	0118-855607
Kerkenraad voorzitter	: <u>Bellinkstraat 1,</u> 4361 DG	dspetervanbruggen@gmail.com
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland	0118-571552
	: J. Campertstraat 9, 4361 DD	scribawestkap@outlook.com
Diaconie	: Voorzitter: <u>Kobi Maranus</u>	0118-571544
	: Zuidstraat 20a, 4361 AC	wmaranus@zeelandnet.nl
	: Secretaris: <u>I. Maljaars-de Buck</u>	0118-572048
	: Torenstraat 32, 4361 CV	jmaljaars1956@delta.nl
College van	: Voorzitter K. Minderhoud	0118-571903
Kerkrentmeesters	: <u>Eva Besnyöstraat 4,</u> 4361 DA	
	: secr. J.W. Reijnierse	0118-571844
	: Torenstraat 33, 4361 CT	
	: wnd. secr. P. de Visser	0118-572369
	: Koestraat 102, 4361 BJ	
Ledenadministratie	: C.J. van Breda	0118-572550
	: Molenweg 5, 4361 BV	cjvanbreda@zeelandnet.nl
Boekhouder	: A.J. Minderhoud	
	: Beatrixstraat 19, 4361 EG	
1^e contactpersoon	: J.W. Reijnierse	0118-571844
kosters	: westcape@zeelandnet.nl	
2^e contactpersoon	: Piet de Visser	
kosters	: danielle1devisser@gmail.com	0118-572369
Beheerder gebouw	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909
"Bij de koster"		info@bijdekoster.nl
Collectebonnen	: J.L. van Sighem-Peene	0118-571504
	: d' Arke 9, 4361 AW	apsighem@zeelandnet.nl
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwens-	: ds. Jaap <u>Lukase</u>	06-14732625
personen	: mw. Anneloes <u>Steglich-Lentz</u>	06-29073657
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. <u>Prot. Gemeente Westkapelle</u>, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	:	http://www.pgwestkapelle.nl
Drukwerk	:	http://www.westcapemedia.nl
Redactie	:	email-adres: hetbaken@zeelandnet.nl
1 Marisca Kasse	: Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	: Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



Lezen; Prediker 3: 9 t/m 15

“Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.”

Dat lijkt dan de overweging te kunnen zijn van koning Salomo als hij kan terugzien op een bewogen leven. Wat het hem gebracht heeft aan ups en downs en het voordeel wat hij erin beleven mocht. Van alles wat over zijn leven te zeggen is benoemt hij vrolijk zijn en “geniet van het leven”.

Daarmee kan zomaar een Nederlandstalige hit in je gedachten komen van René Schuurmans “Laat de zon in je hart.” Ondanks alle narigheid en zorgen die een mens ten deel kan vallen roept de zanger op de zon in je hart toe te laten en te genieten van het leven. “Want het duurt nog maar even”, zo jubelt hij er vrolijk achteraan. Het valt te betwijfelen of de vrolijke zanger zich direct laat inspireren door de Bijbelse woorden uit Prediker maar hij benoemt wel wat ook door Salomo werd bedoeld. En dat wil zeggen dat de oproep om van het leven te genieten universeel is.

Doen we dat? Er is geen goedheid of deugdzaamheid dan in vrolijk zijn en het genieten van het leven. Bij wat ons aan zorgen overkomt is in het erom treuren geen goeds gegeven. Met andere woorden: ons klagen en jammeren brengt geen goeds voort, het staat het genieten in de weg en blokkeert het leven zoals dat door God bedoeld is. Het gebrek aan vrolijkheid in ons leven is niet te wijten aan de hoeveelheid zorgen maar aan de mate waarin het blokkeert. Als je alleen nog maar kunt kijken, denken en spreken van tegenslag en narigheid en zo in beslag genomen wordt door je zorgen dan word je belemmerd in het genieten zoals de Here God dat voor je heeft bedoeld en gegeven. Zoals mensen dat ook wel eens uitspreken: “Ik weet wel dat de zon schijnt maar ik zie het niet, het raakt me niet, ik word er niet vrolijk van... ik kan niet meer genieten!”

Dat kan vooral zijn bij rouw en ernstige ziekte, maar ook bij vastgelopen relaties en gebroken huwelijken. Dan lijkt een blokkade te liggen in je hart

en in je hoofd waardoor iemand zich zelfs schuldig kan voelen als er toch enige vrolijkheid opborrelt in de ziel. Dat mag dan niet! Kan er dan nog wel vrolijkheid en genieten zijn na een moeilijke periode in je leven? Toch wel, want daarin heeft God immers het goede gegeven. Geen goedheid dan in vrolijk zijn en genieten. Zo heeft Salomo dat onderzocht in zijn eigen leven en in wat hij zag onder de mensen in zijn omgeving. Er is meer voordeel, zegen en wasdom in een mens die - ondanks de vele zorgen die er zijn - toch weet te genieten en vrolijkheid vindt in alles wat God verwacht en onverwacht geeft. Daarin moet een mens zich niet schuldig voelen of belemmerd maar Gods goedheid mag met beide handen worden aangenomen. Gods goedheid is genade en in genade ligt vreugde en reden tot vrolijkheid en genieten.

Ongetwijfeld zijn er genoeg momenten in iemands leven dat die persoon verre doet zijn van vreugde en genieting. Je kunt vrolijkheid niet forceren en genieten niet afdwingen. Werkelijk genieten is niet maakbaar, het valt je ten deel, het wordt ons gegeven. Velen in deze wereld vinden deze genotsmomenten in middelen en in situaties waar we vragen bij stellen en waar ook gevaren aan kleven. Genieten is in deze gevallen dan ook vaak van tijdelijke aard, gevolgd door wrok of spijt. Het is duidelijk dat daarin geen blijvende goedheid is. Maar de vrolijkheid waarvan Salomo spreekt is gelegen in soms kleine en onaanzienlijke momenten en ontmoetingen. Het is te vinden in Gods schepping en de schoonheid ervan. Je mag het ervaren in Bijbelteksten, liederen en psalmen, brood en wijn. Het zijn de hartelijke geloofsmomenten waar iemand zich stevig aan vastgrijpt en zich door laat opveren en herstellen.

We hopen dat voor velen deze zomertijd een periode mag zijn waarin genoten mag worden. Dat mooie ontmoetingen vrolijkheid zullen geven. Dat kleine en grote zegeningen tot blijdschap stemmen. Dat een lied, een bezoekje, een kaartje of een telefoontje in herinnering zal brengen dat God ons van Zijn Goedheid niets wil onthouden.

ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/ bijzonderheden	Collecte
04-07	09.30	Ds. Van Bruggen, koffiedrinken na de dienst	KiA Binnenlands diaconaat, vakantietas
11-07	09.30	Ds. Van Bruggen	Delta voor Indonesië
18-07	09.30	Ds. Van Bruggen	Onderhoud orgel
25-07	09.30	Ds. Van Bruggen	Onderhoud gebouwen
01-08	09.30	Ds. Poesiat, koffiedrinken na de dienst	Delta voor Indonesië
08-08	09.30	Ds. Dekker	Werkgroep ontmoeting over drempels
15-08	09.30	Br. Lok	KiA Zomerzending Pakistan
22-08	09.30	Ds. Zomer	Onderhoud gebouwen
29-08	09.30	Ds. Van Ginhoven	Het Bakken
05-09	09.30	Ds. Van Bruggen, koffiedrinken na de dienst	KiA Werelddiaconaat Ghana

Agenda



Datum	Tijd	Wat	Waar
27-07	14.00	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij Activiteiten	Wozoco
20-08	10.00 - 17.30	Goede doelen markt; Zie info bij Activiteiten	Kerkplein
02-09	14.00	Seniorenbijeenkomst; Zie info bij Activiteiten	Wozoco



Bedankjes

Hartelijk dank voor de leuke attentie en felicitaties, die wij mochten ontvangen voor onze 50-jarige huwelijksdag.

Kees en Nel Lous

We willen allen hartelijk dankzeggen voor de cadeaus, felicitaties, kaarten en bloemen die we van u hebben ontvangen naar aanleiding van het feit dat we op 28 mei jl. ons 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Het heeft ons goed gedaan te merken dat u meeleeft in tijden van verdriet – door verblijf in het ziekenhuis - en blijdschap, i.v.m. huwelijksjubileum.

Ad en Jopie van Sighem-Peene

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, bloemen en attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Ter Reede, waar ik ook mijn verjaardag vierde.

Sien Huibregtse- de Kam

Zeer dankbaar zijn wij voor de vele condoleances, kaarten, telefoontjes, bezoeken die wij ontvangen hebben en alle warme woorden die jullie met ons hebben gedeeld over Gertrud. Het heeft ons allen heel goed gedaan dat velen zo begaan waren met Gertrud, net zoals zij dit ook was met anderen.

Het liet ons weer eens zien hoe bijzonder ze was en hoe zeer wij haar missen.

Adrie Minderhoud

Leo, Ingrid, Claudia, Gerbert en de kleinkinderen



Onze zieken

We noemen hier Daisy de Pagter, niet zonder reden! Naast de kwetsbare gezondheid en de beperkingen daardoor, moesten in de afgelopen periode diverse onderzoeken gedaan worden en tests worden afgenomen.

Uiteindelijk hebben de artsen een plan van aanpak voorgelegd met een flinke impact en zeker niet zonder risico. Samen met moeder en de familie kan Daisy sterk genoeg zijn om in geloof, vast van vertrouwen en met een flinke dosis Zeeuwse nuchterheid, in de komende tijd staande te blijven.

We wensen Gods zegen toe en liefdevolle nabijheid van velen.

Ondertussen zijn diverse gemeenteleden in- en uit het ziekenhuis geweest.

Soms na een geslaagde behandeling of aanpassing en soms ook na een rustperiode en herstel. Thuis komen is altijd fijn en geeft een vertrouwd gevoel om in eigen omgeving te kunnen revalideren. Gelukkig zijn er vaak

lieve mensen die klaar staan, een bezoekje brengen of waar nodig hulp bieden. Telkens is daar veel dankbaarheid voor. Allen die in de afgelopen

tijd te maken kregen met dokters en behandelingen wensen we sterkte toe en bidden een goed herstel toe. Enkele van onze gemeenteleden

verblijven niet meer thuis maar hebben onlangs een tijdelijke of vaste plaats in een van de zorginstellingen. We denken dan aan Juffrouw Janny

Gabriëlse van de Kreek die na een valpartij thuis niet de juiste zorg kon krijgen en voor wie het beter was te revalideren in Oost-Souburg

(Ambachtsveld). Daar zal worden gezien wat de volgende stap zal zijn. Ook mw. Van den Tol (naast de Kreek) kon vanwege ernstige complicaties

niet thuis blijven. Na een poging in het ziekenhuis daarin verbetering te brengen zal voor herstel een verblijf in Middelburg (Gasthuis) noodzakelijk

zijn. Hopelijk zal enige verbetering en terugkeer naar huis mogelijk zijn. Mw. Maatje Gabriëlse (Markt) zal zijn verhuisd naar Veere (Sandenburgh).

Daar zal naast de passende zorg ook wat meer gezelschap zijn en aanspraak. Het vertrouwde uitzicht op de kerk en de gezellige

bedrijvigheid aan de Zuidstraat zal zeker gemist worden.

Geboren

Joeri, Harriët, Naomi, Benthe, Mirthe, Nils en Nina geven samen kennis van de geboorte van hun dochter en zusje Lise. Zij doen dat met dankbaarheid en vreugde om wat God in Zijn genade aan ons toevertrouwt. Het kleine en prille leven is een groot geschenk waarin we Zijn liefde mogen ontdekken. In geloof en vertrouwen dragen de ouders hun gezin op aan de Here Jezus en wij bidden met hen dat de kleine Lise onder Gods zegen en in Zijn liefde mag opgroeien met toenemende kennis aan Zijn belofte.

Voor een kaartje: Familie Van Moolenbroek, Grindweg 4, 4361 SL Westkapelle.

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is blij verrast met de positieve toezegging van enkele gemeenteleden in de kerkenraadsvacatures. Samen met de nog gaande overweging van enkele andere gemeenteleden vervult het ons met dankbaarheid. Het laat zien hoe we als gemeente samen - ieder naar eigen gave en talenten - de Moriakerk willen dienen en steunen. We zien er op toe dat we recht doen aan elke broeder en zuster en ruimte geven te ontdekken wat mogelijkheden zijn. We hopen in oktober de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van enkele zittende kerkenraadsleden. Vanaf de kansel zal e.e.a. worden afgekondigd.

Zomertijd/Coronatijd

Het blijft een lastige zaak om vanwege de Coronamaatregelen en de versoepelingen ervan een planning te maken in deze zomertijd en voorbereidingen te treffen voor het aanstaande najaar. Natuurlijk willen we graag wat gaan ondernemen ter ontspanning, met het gezin, alleen of binnen de gemeenschap van de kerk. Toch moeten we telkens per stap ontdekken en overwegen wat mogelijk is. Daarin is ver vooruitplannen geen optie. Dat vinden we lastig en het maakt onzeker maar vergeet niet dat de Israëlieten in de woestijn het manna en de kwakkels slechts PER DAG ontvingen. De poging om de dag van morgen voor te zijn strandde heimelijk. Of zoals Jezus het Zelf aanwees dat elke dag genoeg heeft aan zichzelf. De mate waarin we meer mogelijk maken in de erediensten wordt

per stap bekeken. We houden u op de hoogte. De updates worden afgekondigd in de kerk en via de website medegedeeld. Datzelfde geldt voor ontmoetingen na de dienst, koffiedrinken, activiteiten rondom de opening van het winterwerk, groepsactiviteiten en overige.

We vertrouwen op uw geduld en flexibiliteit en we verzekeren u dat de kerkenraad al het mogelijke zal doen in wijsheid en in goed overleg!

We hopen dat de gemeente getrouw zal zijn in het innemen van de gegeven ruimte en bij de wederopbouw van ons kerkelijk leven!

Vakantie

Binnen de kerkenraad is een overzicht opgesteld waarin duidelijk wordt wie wanneer op vakantie is of afwezig. Ikzelf zal in de maand augustus niet voorgaan in Westkapelle (wel elders) en in die periode ook grotendeels afwezig zijn. Wel blijf ik voor de kerkenraad bereikbaar en op de achtergrond op de hoogte van het wel en wee. Westkapelle zal normaal in de zomer veel te bieden hebben, vanwege de Corona nu dus wat minder. Toch zal het best gezellig zijn om in het dorp of aan zee te genieten van het vakantiegevoel.

Met een zomerse groet,
ds. Peter van Bruggen



Eind van de beperkingen in zicht

In navolging van de landelijke richtlijnen van onze kerk worden van af nu bijna alle beperkingen opgeheven. Dat heeft voor de kerkdiensten als gevolg dat we alleen de 1,5 m regel en de registratie van de kerkgangers bij de ingang handhaven (worden waarschijnlijk half augustus afgeschaft), dus vooraf reserveren hoeft niet meer.

Als kerkenraad danken we allen voor hun medewerking aan de forse beperkende maatregelen waar we de afgelopen anderhalf jaar mee te maken hebben gehad.

Als er onverhoopt onvoldoende plaats is voor alle kerkgangers kan men in de toneelzaal de dienst op een scherm volgen (totdat de 1,5 m maatregel is opgeheven).

De kerkenraad

Verjaardagsbus

Op woensdag 2 juni mochten we eindelijk weer de inhoud van de verjaardagsbussen tellen. Dat was, door de coronamaatregelen, anderhalf jaar geleden! Dus we konden een groot bedrag, nl. € 3.787,69 aan de kerk geven. Dit bedrag zal besteed worden aan de nieuwe opklapbare tafels in het gebouw.

Alle gevers weer bedankt voor hun gaven. En alle collectedames veel dank voor het ophalen.

Oproep voor nieuwe collectanten: Wie wil er een straat (of meer) voor zijn/haar rekening nemen?

Informatie bij Sien van Marion, tel. 571260,
of Nelleke Reijnierse, tel. 571844.

Sien van Marion

Kinderrubriek

Sinds er een gezamenlijk kerkblad van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente bestaat verzorg ik de Kinderrubriek voor Het Baken. Tijd om dit werk over te dragen aan iemand anders.

Wie wil maandelijks iets voor kinderen (bijvoorbeeld een verhaal, puzzel, quiz, liedje) maken? Iets zoeken op internet kan altijd, maar je kunt ook zelf iets schrijven.

Reacties en informatie bij Ria Willemse-Kaland, tel. 571552, e-mail scribawestkap@outlook.com.

Ria Willemse-Kaland

Giften voor de kerk

We hebben de volgende giften ontvangen:

Maart € 25,- en € 23

Mei € 50,-

De kerkrentmeesters danken alle gevers hartelijk voor hun gift!

Antwoorden reisquiz pag. 21/22

1.C; 2.D; 3.D; 4.B; 5.B; 6.A; 7.B; 8.C; 9.B; 10.C



Verantwoording collecten mei 2021

1^e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in mei op: € 940,35

Een derde deel komt dus toe aan de diaconie € 313,45

en is daarnaar overgemaakt.

Niet Diaconale 2^e collecten (uitgang) mei 2021

2 mei Jong Protestant € 75,65

16 mei Het Baken € 72,75

30 mei Jong Protestant € 80,25

Binnengekomen een gift voor de kerk van € 5,00.

Collecteverantwoording mei 2021 diaconie

9 mei KiA noodhulp Libanon/Jordanië € 195,00

13 mei Evangelisatie eigen dorp € 147,30

23 mei KiA zending Egypte € 169,75

Delta voor Indonesië totaal (incl. wafelactie) € 742,55

Giften voor de diaconie: € 50,00 en € 10,00.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

Collectedoelen in juli en augustus 2021

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

- 4 juli KIA Binnenlands Diaconaat Vakantietas

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.

Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

- 11 juli Project Walcherse Diaconieën
- 18 juli Eigen gemeente onderhoud orgel
- 25 juli Onderhoud gebouwen
- 1 augustus Project Walcherse Diaconieën
- 8 augustus Beeld en Geluid
- 15 augustus KIA Zomer zending Pakistan

Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

- 22 augustus Onderhoud gebouwen
- 29 augustus Het Baken
- 5 september Werelddiaconaat Ghana

Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.



Een kerkdienst zonder organist is als een koor zonder dirigent. Reden om Jack de Munck (1966) in Vlissingen te bezoeken om te achterhalen wie de man achter de toetsen en registers is. Want wat doet hij zoal en hoe is hij eigenlijk aan het orgelen geslagen?

Laten we beginnen met de eerste vraag, Jack wat zijn je werkzaamheden in het dagelijks leven?

Ik werk al heel mijn leven bij de Belastingdienst met vele collega's uit Westkapelle. Na het behalen van het VWO diploma heb ik kort de HTS geprobeerd. Maar ik was het leren beu en wilde toch gaan werken. Na een sollicitatie werd ik aangenomen bij de Belastingdienst. Tussendoor ben ik nog wel in militaire dienst als onderofficier geweest.

Ben je ook geboren in Vlissingen?

Nee, ik ben een echte Middelburger, geboren en getogen. Alleen toen we een woning zochten was dat in Middelburg erg lastig maar in Vlissingen werd toen net deze nieuwbouwwijk gebouwd. En zo zijn we in Vlissingen beland waar we inmiddels al flink wat jaren wonen, en dan bevalt het hier toch prima!

Hoe ben je gekomen tot orgel spelen?

Mijn vader speelde orgel en dat trok me als kind toch wel aan waardoor ik van in het begin wat pingelen me steeds meer heb ontwikkeld binnen het orgel spelen door les te nemen op de muziekschool in Middelburg. Wel leuk om te vermelden is dat Ko Koole en ik daar les hebben gekregen van dezelfde leraar.

De eerste keer dat ik speelde op een bijeenkomst was erg bijzonder. Op 15-jarige leeftijd (dat is in augustus 40 jaar geleden) heb ik gespeeld op de begrafenis van mijn opa. Eigenlijk zou een andere organist dan spelen, maar hij kwam de zaal binnen, keek me aan en zei, "Hé, maar jij kan toch ook spelen? Zou je niet willen spelen op de dienst van je opa?" Nou ja, ik had niks voorbereid maar heb het wel gedaan, dus dat was voor mij wel heel bijzonder.

Speel je nog op meer instrumenten?

Nee, heel kort nog een poosje mondharmónica, waarbij ik zelfs nog een paar keer met een bluesbandje heb meegespeeld, maar die carrière was snel voorbij.

Hoe ben je in de kerk van Westkapelle terecht gekomen?

De zoon van Ko Koole had me in de Morgenster in Middelburg horen spelen. Hij vertelde dat vervolgens aan zijn vader. Uiteindelijk heeft Ko mij dus benaderd. Eigenlijk precies op het juiste moment want dat was net toen de Morgenster dicht zou gaan. Dus toen had ik alle tijd voor Westkapelle!

Speel je vaak op het orgel?

In de kerk speel ik om de week. Samen met Ko maken we het schema, waarbij we het rooster onderling regelen. Natuurlijk speel ik thuis ook geregeld. Hou het gemiddeld op 2-3 keer per week.

Speel je in nog meer kerken?

Nee alleen in Westkapelle. In het verleden heb ik ook gespeeld in diverse kerken in Middelburg, in Nieuw en St. Joosland en in de Open Hof in Vlissingen en op het laatst weer in de Morgenster in Middelburg. Inmiddels zijn deze laatste twee kerken gesloten (ondanks of dankzij mij).

Speel je alleen psalmen en gezangen?

Wel vaak natuurlijk maar dat hoeft zeker niet. Als het op muziek staat, kan ik het meestal wel spelen. Denk hierbij met name aan klassieke muziek, barok (Duits en Frans) maar ook romantisch of wat moderner. Leuk weetje is dat ook tijdens de kerkdiensten niet alleen psalmen en gezangen worden gespeeld, voor of na de dienst zou het zomaar kunnen dat u een klassiek nummer voorbij hoort komen.

Heb je een favoriet stuk om te spelen?

Nee dat heb ik niet echt en dat is ook heel moeilijk aan te geven. Dat heeft vooral ook met stemming te maken en ik heb een erg brede muzieksmaak. Daarom is deze vraag nog niet zo eenvoudig te beantwoorden.

Heb je opvolging?

Dat zie ik niet gebeuren. Zelf heb ik het orgelvirus van mijn vader overgenomen. Maar mijn kinderen hebben heel andere interesses en zijn niet zo muzikaal.

Maar je ziet bijvoorbeeld ook in de evangelische bundel dat er steeds meer muziek komt wat niet geschikt is om met een orgel te begeleiden, maar waarbij weer andere instrumenten worden bespeeld.

Bedankt, Jack, voor je tijd en het feit dat je mee wilde werken aan deze rubriek. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van je orgelspel op Westkapelle!!





Goede-doelen-markt-Kerkplein-Markt-Westkapelle
Vrijdag 20 augustus van 10.00 tot 17.30 uur

ROMMELMARKT – WAFELS – VERLOTING – KAARTEN – ZELFGEMAARTE SPULLEN – ENZ. ENZ.

De ZWO-commissie hoopt dit jaar weer aanwezig te zijn met een
goed gevuld kraam.

Daar hebben we uw/jouw hulp bij nodig!

**Wij vragen u allemaal mee te helpen om ons kraam weer te vullen
met aantrekkelijke koopwaar zoals:**

- **eigengemaakte producten** zoals koekjes, cakes, gebak, blokjes, jam, advocaat of andere lekkernijen,
- **eigengemaakte kaarten.**
- Bent u creatief en wilt u iets **knutselen, handwerken of iets dergelijks**, dan houden wij ons aanbevolen. Misschien zijn er mannen en/of vrouwen die, net als vorig jaar, zelf (samen) leuke, verkoopbare spullen willen maken!
- Ook kunnen wij allerlei (redelijk goede) **spulletjes** gebruiken om te verkopen. Heeft u iets liggen **dat u niet meer gebruikt**, dan zijn wij er blij mee.
- **Zou u ook een leuk prijsje kunnen schenken? We willen weer een mooie verloting organiseren.**

Op woensdagavond 18 augustus en donderdagavond 19 augustus zijn wij als ZWO-commissie vanaf 19.00 uur aanwezig 'Bij de Koster' om uw spullen in ontvangst te nemen. Wilt u al eerder iets kwijt dan kunt u contact opnemen met Nellie Dominicus, tel. 571265.

De **opbrengst van ons kraam** op de markt zal zijn voor de drie door ons te steunen **Kerk in Actie projecten in Pakistan**. Informatie hierover vindt u op onze website.

Doet u mee? U komt toch ook op 20 augustus?

We hopen dat de thermometer in de kerk voor de projecten in Pakistan na afloop van de markt weer een stuk omhoog kan!

DATA ONDER VOORBEHOUD VAN CORONAMAATREGELEN

Namens de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) alvast **hartelijk bedankt!**



Seniorenbijeenkomst Wozoco/De Kreek "Zomerspecial"

Dinsdag 27 juli hopen we weer een start te maken met de seniorenbijeenkomsten in De Kreek. Waarbij we de nieuwste versoepelingen en maatregelen natuurlijk toepassen.

U bent van harte uitgenodigd en welkom in Krekepad 37 in de gemeenschappelijke ruimte. Inloop is vanaf 14.00 uur. We beginnen om 14.30 uur met zingen en een korte overdenking, na de pauze is gelegenheid verzoeknummers te laten zingen. Natuurlijk is er koffie en een glaasje advocaat.

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Marja Verhage; 06-30173436.

Ook zullen nog uitnodigingen worden rondgebracht.

Daarna zullen we weer de eerste donderdag van de maand onze bijeenkomsten houden, ingaande op 2 september.



De grote reisquiz

Nog even en het is vakantie. Geen school meer, geen huiswerk. Veel tijd om te spelen en naar het strand te gaan. En misschien ga je wel op reis naar het buitenland of naar een heel andere streek in Nederland zelf.

In de Bijbel staan ook heel veel verhalen over reizen. De lange reis van de Israëlieten naar het door God beloofde land, de reis van de drie wijzen uit het oosten, de reizen van Paulus.

Hieronder staat een quiz over reizen in de tijd van de Bijbel. Doe de quiz en ontdek hoeveel jij daarvan weet!

1. Paulus reisde veel door Klein-Azië. Hoe heet dat land nu?
 - a. Griekenland
 - b. Syrië
 - c. Turkije
2. Hoe noem je iemand die naar een heilige plaats reist om daar te bidden of een offer te brengen?
 - a. Monnik
 - b. Handelsreiziger
 - c. Apostel
 - d. Pelgrim
3. Waar sliepen mensen als ze op reis waren?
 - a. Bij mensen thuis
 - b. Buiten achter een muurtje
 - c. in een soort herberg
 - d. a, b en c zijn goed
4. De hoofdstad van Egypte was in de tijd van de Bijbel:
 - a. Caïro
 - b. Alexandrië
 - c. Rome

5. De knecht van Abraham ging op reis om een vrouw voor Isaäk te zoeken. Met welk dier reisde hij?
 - a. Ezel
 - b. Kameel
 - c. Paard

6. In welke hoofdsteden is Paulus geweest?
 - a. Rome, Athene, Damascus
 - b. Jeruzalem, Rome, Madrid
 - c. Caïro, Ankara, Damascus
 - d. Athene, Tyrana, Alexandrië

7. De meeste mensen reisden lopend in de tijd van de Bijbel. Hoeveel kilometer reisden ze ongeveer per dag?
 - a. 15 kilometer
 - b. 30 kilometer
 - c. 50 kilometer

8. In het verhaal van de barmhartige Samaritaan reist een man van Jeruzalem naar een andere stad. Naar welke stad was hij op weg?
 - a. Samaria
 - b. Bethlehem
 - c. Jericho
 - d. Kafarnaüm

9. Voor welk feest reisden mensen *niet* naar Jeruzalem?
 - a. Voor het Pinksterfeest
 - b. Voor het Kerstfeest
 - c. Voor het Paasfeest

10. Wat is een karavaan?
 - a. Een wagen die getrokken wordt door twee paarden
 - b. Een kudde kamelen
 - c. Een grote groep mensen die met elkaar reizen om zo van de ene naar de andere plaats te gaan

De antwoorden vind je op bladzijde 13.

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Viever	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen	Wielingenlaan 2	4535 PA	Terneuzen
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veere
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredehoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

