

Bloemschikking

3e Adventszondag 13 december 2020





Er wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Het groen rond de fles doet denken aan een goede toekomst.

Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven
Met blijdschap
Hul mij in kleuren
En geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
Dat buigt naar het Noorden.
Hemel en aarde raken
verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar
In het teken van zachte
knoppen;
Het goede leven breekt door,
Hoe ieders weg ook loopt.

