

Protestantse gemeente Westkapelle



'HET BAKEN'

KERKNIEUWS

*23^e jaargang nr. 8
September 2020*

COLOFON

Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en	: ds. L.P.J. van Bruggen	0118-855607
Kerkenraad voorzitter	: <u>Bellinkstraat 1,</u> 4361 DG	dspetervanbruggen@gmail.com
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland	0118-571552
	: J. Campertstraat 9, 4361 DD	scribawestkap@outlook.com
Diaconie	: Voorzitter: <u>Kobj</u> Maranus	0118-571544
	: Zuidstraat 20a, 4361 AC	wmaranus@zeelandnet.nl
	: Secretaris: I. <u>Malijs</u> -de Buck	0118-572048
	: Torenstraat 32, 4361 CV	jmaljaars1956@delta.nl
College van	: Voorzitter K. Minderhoud	0118-571903
Kerkrentmeesters	: Eva <u>Besno</u> vöstraat 4, 4361 DA	
	: secr. J.W. Reijnierse	0118-571844
	: Torenstraat 33, 4361 CT	
	: wnd. secr. P. de Visser	0118-572369
	: Koestraat 102, 4361 BJ	
Ledenadministratie	: A.P. van Sighem	0118-571504
	: <u>d'Arke 9,</u> 4361 AW	ad@vansighem.nl
Boekhouder	: A.J. Minderhoud	
	: Beatrixstraat 19, 4361 EG	
1^e contactpersoon	: J.W. Reijnierse	0118-571844
kosters	: <u>westcape@zeelandnet.nl</u>	
2e contactpersoon	: Piet de Visser	
kosters	: <u>danielle1devisser@gmail.com</u>	0118-572369
Beheerder gebouw	: Christel Verhage-van Marion	0118-571909
"Bij de kosten"		info@bijdekosten.nl
Collectebonnen	: J.L. van Sighem- <u>Peene</u>	0118-571504
	: <u>d'Arke 9,</u> 4361 AW	apsighem@zeelandnet.nl
Autodienst	: Wim Hoogesteger	06-51722074
Vertrouwens-	: ds. Jaap <u>Lukasse</u>	06-14732625
personen	: mw. Anneloes <u>Steglich</u>	0118-469745
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. <u>Prot.</u> Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	
Redactie	: email- <u>adres:</u> hetbaken@zeelandnet.nl	
1 Marisca Kasse	: Beatrixstraat 61, 4361 EG	0118-625794
2 Ria Willemse-Kaland	: Jan Campertstraat 9, 4361 DD	0118-571552

kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand



Lezen Spreuken 26 vers 1

“Evenmin als sneeuw in de zomer, en regen in de oogsttijd, past eer bij een dwaas.”

De schrijver doet een beroep op de wisseling van de seizoenen. Sneeuw en zomer passen niet bij elkaar; dat zijn twee verschillende perioden in het jaar. Regen in de oogsttijd zal niet de voorkeur zijn van de landbouwer. De oogst verregent en de boer kan het land niet op. Sneeuw hoort in de winter en regen in de periode van het voorjaar! Zo houden we het besef van tijd en regelmaat.

Na de zomerperiode naderen we de herfst en de oogsttijd. Wat gezaaid werd is vruchtbaar geworden en tot wasdom gekomen; rijp voor de oogst. Maar de oogst is kwetsbaar, achter ons ligt een verwarrende zomer die beheerst werd door Corona. We hadden gehoopt dat we inmiddels tot betere resultaten waren gekomen. Maar de maatregelen, de handhaving en de verwarring over de effectiviteit brachten verdeeldheid en spanning. Alle sectoren van het maatschappelijk leven dragen de wrange vruchten. Ook het kerkelijk leven!

Het wisselen van de seizoenen brengt ook een zekere onvoorspelbaarheid met zich mee. De jaargetijden geven geen garantie en laten zich niet regisseren. We zetten ons schrap voor een moeizame voortzetting van de crisis. De mens heeft (eindelijk) geleerd dat onze tijden in Gods hand liggen. In elk geval niet in onze hand zijn!

Toch spreekt de spreukendichter van een bepaalde zekerheid; geen sneeuw in de zomer! Wat kan verkeren, dit niet; sneeuw en zomer zijn uitgesloten. Dan toch een garantie? Inderdaad, we zijn niet aan de weergoden overgelaten. God hanteert tijden en seizoenen en geeft daarbij aan elk eigen kenmerken waaraan we weten wat we verwachten mogen. In het naderen van de herfsttijd mogen we vertrouwen dat onze zorgen en onzekerheden worden overtroffen door Gods trouwe nabijheid in moeilijke tijden. We zullen klagen over het weer, ontevreden zijn bij de Coronaregels, onszelf eenzaam voelen en machteloos. Maar in geloof

mogen wij bouwen op een zekerheid die zo klaar is als de wisseling van de seizoenen. Na regen komt zonneschijn! God geeft wasdom en voorspoed zo zeker als appels aan een boom en vallend blad in de herfst.

Ten slotte schrijft de dichter over dwazen waarbij geen eer past. Laat geen dwaasheid zijn in onze verwachtingen en hoop, geen dwaasheid in onze keuzes, geen dwaasheid in onze wegen. Er is geen eer in dwaasheid en een dwaas past geen eer. Dan komt het aan op ons verstand, ons hart en ons geloof; een combinatie van die drie brengen goede vruchten voort.

In Christus beweegt zich de gemeente op een weg van geloof soms tegen de verdrukking in. Met Hem kunnen golven en stormen ons teisteren en overvallen maar ons niet klein krijgen. De gemeente laat zich leiden door Een die voor hetere vuren gestaan heeft en overwon! In die overwinning delen wij en tot de gemeente voegt elk die met vertrouwen op Hem de toekomst ingaat. Dan mogen we rijke zegen verwachten en goede vruchten. Geen sneeuw zal zijn in de zomer, geen regen zal zijn in de oogsttijd, want God beheerst de tijden en in Christus is alle eer.

Ds. Peter van Bruggen

Rooster kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger/bijzonderheden	Collecte
06-09	09.30	Ds. Van Bruggen	Werelddiaconaat Ghana
13-09	09.30	Ds. Van Ginhoven	Jeugdwerk JOP
20-09	09.30	Ds. Van Bruggen,	Zending wereldwijd
27-09	09.30	Ds. Van Bruggen, Startzondag	Vredeswerk-verlangen naar vrede
04-10	09.30	Ds. Van Bruggen, Israëlzondag	Kerk en Israël

Startzondag

In september zou de gebruikelijke startzondag plaatsvinden, meestal afgestemd op de clusterdienst die dit jaar in Westkapelle zou plaatsvinden. Zoals iedereen verwachten kan, zullen beide evenementen geen doorgang vinden. Toch willen we aandacht besteden aan de start van het winterwerk. Daartoe is de dienst verplaatst van begin september tot de laatste zondag in die maand: 27 september. We zullen, afhankelijk van de omstandigheden, ad hoc iets organiseren. Geprobeerd wordt in elk geval koffie drinken na de dienst mogelijk te maken.

De dienst zelf zal een bijzonder karakter hebben waarbij we samen onze schouders gaan zetten onder het aanstaande seizoen. De Corona maatregelen zijn onvoorspelbaar maar Gods trouw staat vast!



Bedankjes

Hartelijk dank voor de kaarten ontvangen voor mijn 85^e verjaardag.

Piet Gabriëlse,
Beatrixstraat 67

=====

Wij bedanken iedereen voor alle kaarten, bloemen en andere verrassingen voor onze 85^e en 80^e verjaardag.

Jaap en Anneke Hengst-Oosthoek

=====

Dank aan iedereen voor de vele kaarten en attenties, ontvangen bij ons 60-jarig huwelijksfeest.

We zijn dankbaar dat we dit mochten beleven. Het was een mooie dag.

Jo en Mien Theune

=====

Het liefst hadden we iedereen persoonlijk bedankt voor alle vormen van medeleven rond het ziek zijn en bij het overlijden van Reginald, maar het waren er simpelweg te veel. Alle kaarten, mails, spontane gesprekjes op straat: ze deden ons goed. Dat geldt ook voor Marloes, Veerle, Linde en Sil. Heel veel dank daarvoor.

Bert en Rita, Peter en Els Peene

Elisabethbode

Wie heeft interesse in ingebonden Elisabethbodes van de jaargangen 1963 - 2005.

U kunt contact opnemen met Corrie Lieveuse,
Benoordenhoutseweg 13, tel. 571592

Uitstel kerkelijke bevestiging en inzegening huwelijk ds. A. Spaans en Janke Holtman

Enige maanden geleden hebben we jullie laten weten dat in verband met de coronamaatregelen een groot deel van onze bruiloft voorlopig uitgesteld zou worden tot vrijdag 4 september. Onze hoop dat tegen die tijd de situatie weer normaal zou zijn, zien we helaas vervliegen. We hebben daarom besloten om dit nogmaals uit te stellen, en wel naar vrijdag 28 mei 2021. Nu maar hopen dat het dan eindelijk wel door kan gaan zoals we het graag willen. Te zijner tijd krijgt u nader bericht van ons. We danken u voor uw begrip en geduld.

Met hartelijke groeten,
Arie en Janke

In memoriam Reginald Peene

Op zondag 28 juni 2020 overleed Reginald Peene op de leeftijd van 54 jaar. Reginald laat een vrouw, 2 dochters en een zoon achter: Marloes, Veerle, Linde en Sil.

Hij was leraar Engels op de CSW, waar hij ook zijn huidige vrouw ontmoette, Marloes geeft daar les in de Franse taal. Ze zijn 1 mei 2020 nog in Coronatijd getrouwd met een drive-in-bruiloft. Reginald had toen al te horen gekregen dat de slokdarmkanker, waar hij sinds een jaar aan leed, niet meer te genezen was. Zoals hij zelf zei stond hij graag in de belangstelling en hij was dan ook, naast zijn baan als leraar, zanger en entertainer en deed ook veel typetjes.

Donderdag 2 juli is er in de Moriakerk in besloten kring afscheid van hem genomen, waarna hij op de begraafplaats bij de toren zijn laatste rustplaats heeft gekregen.

We wensen zijn vrouw en kinderen en allen die hem lief waren veel kracht en sterkte toe nu ze zonder Reginald verder moeten.

Adri Kleinepier

In memoriam Kornelia van Breda-Boogaard

Op 30 juni 2020 is op de leeftijd van 85 jaar overleden ons gemeentelid Kornelia van Breda-Boogaard. Haar lagereschooltijd is zoals bij velen van haar leeftijdsgenoten in etappes verlopen. Eerst in Westkapelle en tijdens en na de inundatie in Wolphaartsdijk en Zoutelande. In die tijd zijn vele vriendschappen ontstaan die ze, tot op hoge leeftijd, heeft onderhouden. Ze kreeg kennis aan Johannes van Breda. Met hem is ze gehuwd op 27 november 1959. Ze konden een woning kopen aan de Willebrordstraat 5. Daar zijn ook de drie kinderen geboren; Ina, Jos en Kees. Daarna heeft ze lange tijd gewoond aan de Beatrixstraat 24. Haar man Jo overleed op 14 augustus 1992. Gelukkig had ze zoon Jos nog thuis wonen, met hem heeft ze nog een mooie tijd gehad, ze trokken er samen vaak op uit, daar genoot ze enorm van. Naast de dagelijkse zorg voor het gezin was ze in vele verenigingen actief: als jong meisje al leidster van de meisjesvereniging CJVF. Toen presidente van de NCVB, later Passage, lid/secretaresse van de PCOB in Zoutelande, lid van het kerkkoor totdat ophield te bestaan, lid van

de Chr. Zangver. ‘Looft den Heere’ totdat ook dat koor ophield te bestaan. Ze is ambtsdrager en scriba van de kerkenraad geweest en nog een tijd koster van de kerk. Toch had ze nog tijd over voor haar hobby’s; quilten, handwerken en kaarten maken. Iedere zondag bezocht ze trouw de kerk. De dag was verder vrij voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen om op bezoek te komen. Koffiedrinken, spelletjes doen, bijpraten en lol maken. Chips en snoep voor de kleinkinderen. Ze ging ook graag met de kinderen en hun gezinnen mee op vakantie. In de zomer ging ze graag naar het strand om lekker te zonnen en te zwemmen en om “bij te praten” met de strandploeg. Het duurde drie kwartier eer dat de eerste duik genomen werd. Toen waren ze uitgepraat. Langzaamaan werd dat minder. Ook thuis werd ze minder actief. In 2017 werd er levercirrose bij haar geconstateerd. Dat kan leiden tot groei van spataders in de slokdarm of keelholte die openspringen en veel bloedverlies veroorzaken. Dat leidde tot verpleeghuisopname, eerst in het Wozoco “de Brouwerij” in Koudekerke en later in Wozoco “de Kreek” in Westkapelle. Daar heeft ze nog een goede tijd gehad, ze genoot van de seniorenbijeenkomsten, modeshows en een “rondje Walcheren” met Jos in de auto!

Op 3 juli is zij begraven na een dankdienst voor haar leven in de Moriakerk, geleid door ds. L.P.J. van Bruggen. We wensen alle nabestaanden en hen die om haar heengaan treuren, hetzelfde rotsvaste vertrouwen in haar Heer toe, dat Corrie kenmerkte.

Ad van Sighem

In memoriam Adriaan Louwerse

Op zondag 12 juli 2020 is Adriaan Louwerse op 92-jarige leeftijd overleden. Hij woonde op 't Hout 44 en was getrouwd met Rina Louwerse-Arnoudse, ze kregen 2 kinderen: zoon Adri en daarna dochter Dinie. Zijn vrouw Rina verblijft al 3 jaar in Simnia in Domburg. Arjoan heeft gewerkt als kantonniër en later bij het onderhoud van de gemalen. Zijn diensttijd heeft hij doorgebracht in Indië waar hij op zijn 20^e verjaardag aan land ging. Hij hield erg van vissen met de hengel, maar ook gebruikte hij daarvoor een sleepnet.

Ook in zijn tuin was hij vaak te vinden en tot het laatste toe kon hij die zelf onderhouden.

Hij vond de zee altijd prachtig en als hij met de auto naar Simnia werd gebracht vond hij het fijn als ze langs de Panoramaweg reden.

Hij is thuis in zijn slaap overleden, waarna hij op vrijdag 17 juli na een afscheidsdienst in de Moriakerk is begraven.

We wensen Adri en Mieke, Dinie en Kees en de verdere familie veel sterkte en kracht toe.

Adri Kleinepiet

In memoriam Adriaan van Vaardegem

Op 25 juli 2020 is overleden ons gemeentelid Adriaan van Vaardegem. Hij mocht 95 jaar worden. Hij woonde de laatste 1½ jaar op het adres Molenwal 61. Daarvoor bijna altijd in 't Hout. Arjaan was geschoold in het timmermansvak en als zodanig werkzaam. Hij was een zeer kundig vakman, die een groot deel van zijn leven heeft gewerkt voor eenzelfde firma. Toen de firma stopte kon hij met pensioen. In zijn tuin had hij een werkplaats gebouwd waar hij van alles voor de kinderen en kleinkinderen kon maken. Hij bezat een grote tuin waarin hij 's zomers nogal eens te vinden was. Onkruid kon je bij hem in de tuin niet vinden. Groente en bloemen des te meer. Bloemen kweekte hij om het zaad eruit te winnen. Toen hij in de leeftijd was dat de dienstplicht wachtte werd hij door defensie naar Sumatra gezonden om daar de opstandige Indonesiërs tot de orde te roepen. Daar heeft hij drie jaar in de plaats Medan vertoefd. Over zijn tijd in Indonesië heeft hij nadien nooit meer willen praten. De dingen die daar gebeurd zijn zullen te schokkend zijn geweest. Toen hij uit Indië terugkwam leerde hij Mina Verstraete kennen. In 1965 zijn ze getrouwd. Ze kregen twee gezonde jongens. De band met Indië bleef toch, zeker aan Arjaan, trekken want elke keer dat er een reünie gehouden werd waren zij van de partij. Later werden dat een soort Indië-familiebijeenkomsten, die elk jaar elkaar ontmoetten. Arjaan zong erg graag geestelijke liederen. Mina ook. Daarom stond de TV daarop ingesteld. Hun zoon Jan heeft in 2008 een groot ongeluk aan zijn hoofd gehad toen hij met een fiets over de kop sloeg en weken in kritieke

toestand heeft gelegen. Dat heeft hen veel pijn gedaan, maar ook nader tot elkaar gebracht. Gelukkig is hij weer volledig hersteld, al duurde dat wel even. Arjaan was geen moeilijke man. Zeker toen hij, in het laatste stadium van zijn leven naar het ziekenhuis moest, daarna naar het Verzorgingshuis in Arnemuiden. Ervoor moest hij twee weken in quarantaine in het Gasthuis in Goes. Hij heeft dat alles gelaten ondergaan. Hij wist wat er zou gaan komen en was er niet bang voor omdat hij op Gods handelen vertrouwde. Zo is hij in zijn slaap overleden. Tijdens de dankdienst voor zijn lange leven op 30 juli 2020 zijn er liederen van hoop en verwachting gezongen of beluisterd. M.n. zijn er opnames vertoond van zijn lievelingskoor: het Urker Mannenkoor. Ds. L.P.J. van Bruggen leidde de dienst en ook de ter aarde bestelling op het kerkhof. We wensen de familie toe dat ze in de periode van gemis, die nu aanbreekt, ook blijven zoeken naar de 'Stad met de paar'len poorten'. Het Hemelse Jeruzalem. De Stad waar Arjaan naar verlangde om daar te mogen wonen.

Ad van Sighem



Onze zieken

In de afgelopen periode wisten wij en hoorden wij van zieken. Soms niet direct maar via omwegen. Ons meeleven beperkt zich niet tot wie zich onze broeders en zusters noemen, we zijn kerk op het dorp! De kerk mag iets van troost en hoop doorgeven en voorzichtig in de nabijheid zijn van de kwetsbaren ongeacht wie zij zijn. Zo heeft Christus het zijn gemeente opgedragen.

We leven mee met wie in de afgelopen periode moesten verwerken dat behandelingen geen zin meer hadden en thuis het verloop moeten afwachten. We bidden hen kracht toe om in de laatste fase van het leven op aard het zicht te krijgen op de genade om straks met vertrouwen bij God te komen. Wij hebben een liefdevolle Vader bij wie elke mens thuishouden mag! Gelukkig is er soms zelfs onverwacht vooruitgang bij de meest kwetsbaren. Dan is er ook dankbaarheid en vreugde, tijd van leven en samen-zijn.

We bidden ook voor hen die inmiddels op hoge leeftijd zijn gekomen en weten hoe zwak en teer het leven is geworden. Soms is er niet veel nodig om niet meer overleefd te kunnen komen. De Here Jezus reikt dan Zijn hand en vraagt te grijpen naar wat redding geeft en behoud. Dan is ook vrede en rust bij wat komen gaat.

Catechese

Het blijft onduidelijk hoe zich het komende catechisatie seizoen laat aanzien. De ruimte is zodanig in te richten dat we de maatregelen in acht nemen, erg gezellig zal het niet zijn! Maar bij het uitstellen van de start zal het steeds lastiger worden als groep weer bij elkaar te komen. Ik zal in de loop van september via de appgroep de woensdagavondgroep gaan vragen samen na te denken hoe we het kunnen gaan oppakken. Misschien een gezamenlijke wandeling om de Kreek in de buitenlucht....?

Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft er voor gekozen vanwege de Corona het avondmaal uit te stellen. We deden dat met de veronderstelling dat niet eindeloos te kunnen en willen doen. De gemeente verstaat de opdracht Christus te gedenken in de tekenen van Brood en Wijn zoals hij dat van ons vraagt. Er ontstaat spanning tussen de geloofsopdracht en de praktijk van deze tijd en dat vraagt om een goede doordenking. De kerkenraad is zich bewust zich niet te kunnen onttrekken aan wat Christus vraagt en tegelijk zal zij de gemeente in wijsheid voorgaan conform de richtlijnen met betrekking tot Corona.

Vakantie en weer thuis

Bij het schrijven van de kerkbode zijn we op de pastorie in de laatste vakantiedagen en rol ik langzaam maar zeker weer het gemeenteleven in. We waren als gezin in Brabant en deels in Westkapelle. Via de mail en in noodgevallen telefonisch waren we beschikbaar. Het is fijn om weer aan de slag te gaan. De komende tijd ligt als een uitdaging voor ons, maar we zijn dankbaar voor een trouwe gemeente en vele lieve en meelevende mensen die om ons heen staan. Graag tot ziens ergens op het dorp. Mail of bel gerust en afhankelijk van de omstandigheden maken we een afspraak. Natuurlijk wacht ik niet altijd een oproep af en brengt mijn fiets me op onverwachte plekken.

Allen een hartelijke groet,
ds. Peter van Bruggen



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 8 juli 2020

OPENING

Om 19.31 uur heet voorzitter ds. Peter alle aanwezigen van harte welkom en begint de vergadering met het lezen uit de oude vertaling van enkele verzen uit Jesaja 50 vanaf vers 4: *“God de Heer gaf mij een vaardige tong”*
Na een korte meditatie n.a.v. dit schriftgedeelte gaat hij ons voor in gebed waarna hij de vergadering voor geopend verklaart.

VASTSTELLEN MODERAMEN EN VICEVOORZITTER

Ds. Peter legt uit dat het kerkordelijk verplicht is om ieder jaar het moderamen en de vicevoorzitter opnieuw te benoemen. De kerkenraad is unaniem van mening dat het moderamen en de vicevoorzitter zich in het afgelopen jaar uitstekend van hun taak hebben gekweten en gaan akkoord met de voortzetting in de huidige bezetting.

RAPPORTAGES

Predikant.

Ds. Peter blikt in dit punt op de succesvolle uitzendingen van Live-TV en maakt melding dat hij rekening houdend met de Corona maatregelen plannen heeft om voorzichtig weer met bezoeken te starten.

Pastoraal team.

Verslag vergadering PT d.d. 18 mei 2020.

Het PT meldt dat het verjaardagbusje en de bloemengroet weer opgestart worden, met dien verstande dat er alleen wordt aangebeld en afgegeven, dus niet verder dan de deur.

Zondag 26 juli zou er weer KND kunnen zijn. Er zullen uitnodigingen worden verstuurd en er zal met de KND-commissie overleg worden gepleegd over de vormgeving. De jongerendienst van 26 juli vervalt, althans in de vorm zoals we gewoon zijn. Er zal met de commissie overlegd worden over de mogelijkheden om binnen de mogelijkheden en het thema deze dienst toch nog een beetje jongerendienstgezicht te geven. Op een later tijdstip zal met de commissie overlegd worden hoe zij denken over de

toekomst van de jongerendienst.

Volgens de richtlijnen van het RIVM en de Classis zou het op 2 augustus toegestaan zijn om met gebruik van 1,5 meterregel koffie te drinken. Binnen de kerkenraad klinken er bedenkingen. Peter legt uit dat wij in het verleden ons altijd aan de richtlijnen van deze organen hebben gehouden en dit willen continueren. Bij stemming blijkt dat de meerderheid van de kerkenraad er voor is om met een aantal beperkingen op 2 augustus koffie te drinken, mede i.v.m. het feit dat ds. v.d. Linden dan in de dienst voorgaat. Omdat we niet weten hoe de situatie over een maand is besluiten we pas op zondag 26 juli de gemeente via een kanselafkondiging op de hoogte te stellen of het wel of geen koffiedrinken is en onder welke voorwaarden.

Verslag vergadering Diaconie d.d. 22 juni 2020.

Dit verslag geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en/of het stellen van vragen.

Jaarrekening 2019.

Na een uitgebreide toelichting door Kobi wordt de jaarrekening 2019 unaniem en ongewijzigd goedgekeurd.

College van kerkrentmeesters.

Verslag vergadering d.d. 26 juni 2020. Na een toelichting zijn er geen op- en of aanmerkingen en wordt dit verslag onder dank aan de opsteller goedgekeurd.

Jaarrekening 2019 college van kerkrentmeesters.

Uit de jaarrekening klinkt een positief geluid: Tegen de verwachting in, door het teruglopende ledental, stijgen de inkomsten. Verder zorgt de toelichting van Jan Willem er voor dat er geen vragen en/of opmerkingen zijn en wordt deze jaarrekening door de kerkenraad ongewijzigd goedgekeurd.

Clusterteam N.W. Walcheren.

Samenwerking clustergemeenten.

Als gevolg van de Corona-perikelen is er lange tijd niet vergaderd waardoor de mail van F. Vijlbrief over de toekomstverkenning, de tussenrapportage samenwerking en verkenning van het cluster Noordwest Walcheren is blijven liggen. We staan nu uitgebreid stil bij de toegevoegde vragenlijst en stellen vast dat een doelstelling of een stuk met als titel: "Hoe nu verder" er niet is. De Synode zou graag zien dat er over 5 jaar in ieder dorp in ieder geval nog een preekplek aanwezig is. Hoe zien wij dat en hoe denken wij daarover? Zou dit mogelijk zijn of is dit een irreële droom die niet te verwezenlijken is. Er zijn nu al diverse kerken die kijken naar de buurgemeente(n) wat die voor hen kunnen betekenen. Dit is in tegenstelling tot onze situatie; wij verkeren in de situatie dat wij onszelf nog kunnen bedruipen en evt. in staat zijn buurgemeenten een helpende hand toe te steken. De antwoorden die wij als kerkenraad op de gestelde vragen hebben gegeven: Het zal in de toekomst, en zeker bij kleine(re) kerken, steeds moeilijker worden om mensen te vinden om de benodigde functies te bemensen. Zou het een optie zijn om b.v. gezamenlijk een missionair werker aan te trekken? Verder stellen wij vast dat de meeste vragen er pas zijn als het probleem zich aandient.

VOORSTELLEN EN MEDEDELINGEN MODERAMEN

(Nieuwe) ambtsdragers.

N.a.v. de ontvangen aanbevelingen zullen Kees en Piet in klein comité overleggen welke perso(n)en voor welk college zij zullen bezoeken om te vragen of zij bereid zijn om lid te worden van de kerkenraad als kerkrentmeester of ouderling.

EREDIENSTEN

Gang van zaken kerkdiensten vanaf 1 juli 2020.

M.i.v. 1 juli mogen, met inachtneming van de Corona-maatregelen, de kerkdiensten door 100 personen worden bezocht. Vuurdoop met deze norm heeft reeds plaatsgevonden bij de rouwdienst op 2 juli waarbij het maximaal toelaatbare aantal personen in de kerk aanwezig was.

Wel of geen jeugddiensten.

De jeugddienst van 26 juli gaat in ieder geval niet door.

DATUM VOLGENDE VERGADERING

De volgende kerkenraadsvergadering zal worden gehouden op **9 september 2020** en de hieraan voorafgaande moderamenvergadering op **2 september 2020**.

SLUITING

Ds. Peter bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar positieve bijdrage aan deze vergadering. Na het dankgebed wenst hij ieder veilige thuisreis en een goede nachtrust toe en verklaart de vergadering voor gesloten.

J. Verstraate
Notulist

Gift

In de afgelopen maand kwam er een gift voor de kerk binnen van € 100,-. De kerkrentmeesters danken de gevers hartelijk.

Vorming en Toerustingsboekje 2020-2021

Met het Baken van september wordt het Vormings- en Toerustingsboekje 2020-2021 met daarin de activiteiten van de kerkelijke gemeenten uit het cluster bezorgd. Het is een gezamenlijk boekje waarin staat wat de vier gemeenten Domburg-Aagtekerke, Grijskerke, Oostkapelle en Westkapelle voor u organiseren.

Kerktelevisie kastjes

In de afgelopen maanden zijn er bij diverse gemeenteleden die geen computer hebben kerktelevisiekastjes geplaatst. Op die manier is het mogelijk de uitzendingen met beeld en geluid te volgen. Vanwege de beperkingen door de corona kunnen gemeenteleden die zo'n kastje willen hebben het beste met mij contact opnemen. Dan zorg ik voor de verdere afhandeling. De kastjes verhuren wij voor € 50,- per jaar.

Jan Willem Reijnierse

Kerktelevisie

In februari zijn we gestart met kerktelevisie. Aanvankelijk dachten we dat dit een mooie aanvulling zou zijn op de bestaande mogelijkheden van de kerktelefoon om de kerkdiensten alleen met geluid te volgen. Ook wij hadden nooit kunnen bedenken dat de coronacrisis er de oorzaak van was dat we met een lege kerk zouden komen te zitten. Gelukkig konden we met beeld en geluid de kerkdiensten direct uitzenden en veel mensen bereiken. Er werd en wordt veel rechtstreeks gekeken en ook naderhand zijn er veel kijkers.

Ook bij begrafenissen zie je veel waardering voor de mogelijkheid dat familie en belangstellenden, die de dienst niet kunnen bijwonen, deze dienst toch rechtstreeks of naderhand kunnen volgen. Voor begrafenissen en bruiloften geldt dat er altijd met de familie vooraf wordt afgesproken of er een geluids- en/of beelduitzending moet komen en bij beeld hoe dit in beeld gebracht moet worden.

De beamerpresentaties in de kerk worden door de 10 leden van het beamteam gemaakt en uitgevoerd. Nieuw is dat zij ook tegelijkertijd de videopresentatie verzorgen voor de kerktelevisie. Met een soort iPad-achtige bedieningspaneel kiezen ze de beelden uit die u thuis krijgt te zien. Dat vraagt een goede concentratie want je moet twee dingen tegelijk doen. Zorgen dat het in de kerk vlekkeloos verloopt èn dat de kijkers thuis de juiste beelden te zien krijgen. De camerabeelden die we uitzenden vertonen we meestal niet in de kerk omdat we denken dat dit te veel afleidt. Alleen als iets achterin de kerk niet goed te zien is zetten we het camerabeeld op de schermen.

Tijdens de periode dat er geen mensen in de kerk mochten was er een extra privé camera geplaatst bij het orgel. Er zijn diverse reacties binnen gekomen dat men dit mist. Een extra camera, die zowel de organist en de gemeente langs achter in beeld brengt, is nogal kostbaar en de gelden die we voor de kerktelevisie hebben gekregen zijn volledig uitgegeven aan de huidige installatie.

In het volgende overzicht de cijfers van het kerkbezoek en de kijkers van de kerktelevisie.

Niet meegeteld zijn de ± 14 aansluitingen met een kerktelefoonkastje en de mensen die via een scanner meeluisteren.

Gemiddeld aantal kerkgangers en kijkers kerktelevisie per kerkdienst

De kijkers zijn als volgt geteld: Het aantal internetadressen dat meer dan 10 minuten een uitzending volgt daarbij uitgaand van gemiddeld 2 personen per aansluiting.

Maand	kerkgangers	kijkers	totaal
januari	123	0	123
februari	147	126	273
maart	55	188*	243
april	7	361**	368
mei	7	257	264
juni	18	244	264
juli	64	188***	252
augustus****	68	160	228

* vanaf 15 maart beperkt aantal kerkgangers

** met de drie clusterdiensten

*** vanaf 1 juli maximaal 100 kerkgangers

**** gemeten tot 30 augustus

Jan Willem Reijnierse

Crèche en kindernevendienst

Omdat het met ingang van 1 juli mogelijk werd erediensten te houden, is in juli weer gestart met de crèche en in augustus met de kindernevendienst.

Het is fijn dat er iedere zondag weer meiden/moeders zijn die in hun vrije tijd op de kinderen willen passen. Zo leren de kinderen van de crèche de leidsters steeds beter kennen en omgekeerd is dat ook zo.

We noemen de namen van de oppassers nog eens: Jeanine en Veerle, Machteld en Lisan, Harriët, Marieke, Marit en José.

Voor de leiding van de kindernevendienst komt er meer kijken. Zij moeten vooraf kijken welk onderwerp er voor die zondag op het programma staat. Zij gebruiken hiervoor de methode "Bijbel Basics" van het Nederlands

Bijbelgenootschap. En dan begint de voorbereiding... Ook zij vinden het fijn dat er veel kinderen komen.

Leidsters KND: Lillianne, Maaïke, Miriam, Ramona en Tanja.

We hopen dat ook in het komende winterseizoen met inachtneming van de Corona maatregelen alles kan blijven doorgaan.

Iedereen veel succes gewenst. Bedankt alvast voor jullie inzet.

Het Pastoraal Team



Verantwoording collecten juni 2020

1^e collecte voor Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in juni op: € 580,45

Een derde deel komt dus toe aan de diaconie € 193,48

en is daar naar overgemaakt.

Collecten voor de Kerk

7 juni Beeld en Geluidsinstallatie € 255,05

14 juni Collecte Dorpskerken € 178,25

Verantwoording collecten juli 2020

1^e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in juli op: € 572,00

Een derde deel komt dus toe aan de diaconie € 190,67

en is daarnaar overgemaakt.

Niet diaconale collecten (uitgang)

19 juli Onderhoud orgel € 150,00

26 juli Onderhoud gebouwen € 157,44

Collecte verantwoording juni en juli 2020 diaconie

21 juni	Werelddiaconaat	€ 314,75
	Collecte bus	€ 29,90
28 juni	Attenties, fruit en bloemen	€ 143,75
	KIA algemeen	€ 102,00
	Collectebus	€ 27,30
juli div. data	Fruit en bloemen	€ 28,50
5 juli	Vakantie kinderen in armoede	€ 267,47
12 juli	Delta voor Indonesië	€ 352,60

Hartelijk dank aan alle gevers!

Collectedoelen in september 2020

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

6 september Werelddiaconaat Ghana

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer op Startzondag mee voor de kerk in Ghana!

13 september Jeugdwerk JOB

Nederland – Kliederkerk geeft hoop

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de

Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

20 september Zending Wereldwijd

Wereldwijd - Versterk de kerk

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio's. Collecteer mee om deze kerken te versterken!

27 september Vredeswerk Verlangen naar vrede

Wereldwijd - Verlangen naar vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

4 oktober Israëlzondag: Kerk en Israël

Israël - Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen

de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

NOVEMBERATTENTIES VAN DE DIACONIE VOOR DE ONTVANGERS VAN 80 JAAR EN OUDER VAN DE NOVEMBERATTENTIES

In november zullen de jaarlijkse **novemberattenties** weer bij u worden bezorgd maar in verband met de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden is het helaas niet mogelijk om u te bezoeken. We doen wat nu wel kan en daarom zult u de attentie in november in uw brievenbus vinden.

Ook de **kerstzangmiddag**, die zoals gebruikelijk in december wordt gehouden, kan helaas niet doorgaan, vanwege dezelfde maatregelen. We zullen hiervoor een mooi alternatief proberen te vinden. Hierover leest of hoort u later meer.

VOOR DE BEZORGERS VAN DE NOVEMBERATTENTIES

Helaas zullen er dit jaar geen bezoeken kunnen worden gebracht aan de 80+-ers om de novemberattenties te bezorgen in verband met de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden.

De ouderen zullen dit jaar de novemberattentie in hun brievenbus vinden. Dit jaar is uw hulp dus niet nodig.

We hopen dat we volgend jaar weer een beroep op u mogen doen om de ouderen te bezoeken op de manier zoals we dat gewend zijn!

Namens de diaconie:

Leuntje Cijssouw-Gabriëlse, tel. nr. 06-38406295 en

Nella van Sluijs-Verhage, tel.nr. 572204



Het huis op de rots en het huis op het zand

De zomervakantie is weer voorbij! Je bent vast wel vaak naar het strand geweest deze zomer. Fijn spelen in het zand, zwemmen in de zee, kuilen graven. En zandkastelen bouwen. Maar wat gebeurt er met een zandkasteel als het vloed wordt? Juist: het stort in. Het verhaal van deze maand gaat over twee mannen die allebei een huis bouwen. Jezus vertelt dit verhaal aan de mensen die naar Hem toe gekomen zijn om naar Zijn woorden te luisteren.

Een man zoekt een plek om een huis te bouwen. Hij klimt op een grote rots. 'Dit is een goede plek,' denkt hij. Hij begint te bouwen. En hij zorgt er voor dat het huis stevig vast staat op de rots. Eindelijk is het huis klaar. 'Precies op tijd,' zegt hij, 'want het gaat regenen.' Het begint te regenen. Te donderen en te bliksemen. Het water klotst tegen de rots. Maar het huis staat stevig op de rots! Een andere man wil ook een huis bouwen. 'Deze plek is goed' zegt hij. Hij bouwt zijn huis op zand. Geen gesleep met bouwmaterialen naar de top van een rots, lekker gemakkelijk! Als hij klaar is met zijn huis, gaat hij naar binnen en doet de deur dicht. Nee maar! Het begint te regenen. Te donderen en te bliksemen. Het water stroomt zijn huis binnen. Zijn voeten worden nat. Het zand onder zijn huis spoelt weg. Zijn hele huis valt in elkaar!

Aan het einde van zijn toespraak zegt Jezus: 'Iedereen die naar mijn woorden luistert en doet wat Ik zeg, kun je vergelijken met de verstandige man, die zijn huis op een rots bouwt. Maar iedereen die naar mijn woorden luistert en er niets mee doet in zijn leven, kun je vergelijken met de domme man, die zijn huis op het zand bouwt.'



Een eigen huis

(Naar: M.W. FRANKE en B. WESTERA, Heb je wel gehoord)

Met open mond kijken Koen en Suzanne naar de grote auto die aan de overkant van de straat staat. Het is geen gewone auto, het is een graafwagen, er staat een grijper bovenop. Die grijper kan omhoog en omlaag gaan en hij kan ook draaien. De grijper neemt telkens een hap aarde, hij tilt het omhoog en spuugt het dan een eindje verder uit. Er zit een man in de grijpwagen, een andere man staat er bij. Koen en Suzanne lopen naar hem toe. 'Wat doen jullie?' vraagt Suzanne. 'We gaan een huis bouwen,' zegt de man. 'In de grond?' vraagt Koen. 'Nee,' zegt de man lachend, 'gewoon boven de grond.' Koen en Suzanne blijven nog even kijken. De grijpauto hapt en spuugt maar door. 'Weet je wat?' zegt Suzanne, 'wij gaan ook een huis bouwen. In onze tuin.' 'Jaja!' juicht Koen, 'in de zandbak!' 'We moeten planken hebben,' zegt Suzanne. 'In de schuur!' zegt Koen. Ze gaan naar de schuur. Daar vinden ze een oude deur, een kapotte tafel en nog drie planken. Suzanne haalt haar timmerdoos. Ze timmeren een mooi hok. Nu nog een dak. O, wat is dat zwaar! Maar eindelijk ligt het deksel er dan toch op. 'Ons huis is klaar!' roept Suzanne. 'Ons zandbakkenhuis,' zegt Koen, 'Kom, we gaan er in spelen.' 's Nachts regent het heel hard. Het waait en bliksemt en dondert. Koen en Suzanne liggen een hele tijd wakker. 's Morgens is het onweer over. Maar het regent nog wel. 'Nu kunnen we niet buiten spelen,' zegt Koen. 'Toch wel,' zegt Suzanne, 'we gaan in ons huis spelen. Kom we gaan naar beneden.' Koen klautert uit zijn stapelbed. Beneden is de kamer leeg, papa en mama slapen nog. Suzanne trekt het gordijn open. 'Koen!' roept ze, 'kijk eens! ons huis is weg!' Koen loopt naar het raam: daar ligt het huis, helemaal omgevallen. 'Wat staan jullie daar?' horen ze. Het is papa, nog in zijn pyjama. 'Ons huis is omgewaaid' zegt Koen. 'Tja,' zegt papa, 'je kunt ook niet zomaar een huis in het zand zetten.' 'Waarom niet?' vraagt Koen. 'Als het gaat stormen en regenen stort het in,' zegt papa. Koen en Suzanne knikken: 'Ja, dan stort het in.' Een week later staat er een andere auto aan de overkant. Weer een heel grote. Deze heeft een rond ding dat draait. Uit dat ding komt grijs spul, net modder. De auto spuugt het grijze spul in het gat dat de grijpauto heeft gegraven. De man staat er ook weer. 'Wat doen jullie nou?' vraagt Koen. 'We leggen een fundament,' zegt de man. 'Wat is een fundament?' vraagt Suzanne. 'Een fundament is van beton', zegt de

man, 'het is heel hard, zo hard als een rots. Als we het huis daarop bouwen, staat het stevig, dan stort het niet in.' 'Als het stormt,' zegt Koen. 'Ja,' knikt de man. 'Net als ons huis,' zegt Suzanne. 'Waar wonen jullie dan?' vraagt de man. 'Daar' wijst Koen. 'Is jullie huis ingestort?' vraagt de man. 'Ons grote huis niet,' zegt Suzanne, 'maar wel ons zandbakkenhuis.' 'Toen het onweerde,' zegt Koen. 'Wat jammer,' zegt de man. 'Ja,' knikken Koen en Suzanne.



Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ Waterwel	Agathastraat 26	4363 BD	Aagtekerke
SVRZ Simnia, zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ	Domburg
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650	Edegem, B
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA	Goes
Emergis	Oostmolenweg 101	4481 PM	Kloetinge
SVRZ Ter Poorteweg	Ter Poorteweg 29	4371 RM	Koudekerke
SVRZ Tulpstraat	Tulpstraat 4	4371 EB	Koudekerke
Verpleegcentrum Buitenrust	Buitenruststraat 221	4337 EP	Middelburg
Zorgcentrum Eben-Haëzer	Briandlaan 2	4334 GP	Middelburg
SVRZ 't Gasthuis	Noordpoortplein 2	4331 RN	Middelburg
Hof Mondriaan	Vrijlandstraat 28	4337 EE	Middelburg
Hof 't Seijs	Griffioenstraat 40	4334 BK	Middelburg
Verpleeghuis Willibrord	Bachtensteene 14	4331 AC	Middelburg
SVRZ De Egelantier	Egelantier 1	4356 JS	Oostkapelle
Zorgcentrum De Zoute Vierer	Dongestraat 1	4388 VJ	Oost-Souburg
Erasmus Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Sophia Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD	Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH	Rotterdam
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh	Sandenburghlaan 2	4351 RL	Veere
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE	Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede	Vredenhoflaan 370	4382 CJ	Vlissingen
Verpleeghuis Picassoplein	Pablo Picassoplein 87	4382 KB	Vlissingen
Buurtzorgpension Vlissingen	Joost de Moorstraat 27	4382 HK	Vlissingen
SVRZ het Krekepad	Krekepad 1 of 3	4361 JJ	Westkapelle
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP	Zierikzee

