

Protestantse gemeente Westkapelle



23e jaargang nr. 6
juni 2020

COLOFON Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en Kerkenraad voorzitter	: ds. L.P.J. van Bruggen 4361 DG Westkapelle	Bellinkstraat 1 011885607 dspetervanbruggen@gmail.com
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland 4361 DD Westkapelle	J. Campertstraat 9 0118571552 scribawestkap@outlook.com
Diaconie	: voorzitter Kobi Maranus 4361 AC Westkapelle secr. I. Maljaars-de Buck 4361 DA Westkapelle	Zuidstraat 20a 0118571544 wmaranus@zeelandnet.nl Torenstraat 32 0118572048 fammal@xs4all.nl
College van Kerkrentmeesters	: Voorzitter K. Minderhoud 4361 DA Westkapelle secr. J.W. Reijnierse 4361 CT Westkapelle wnd. secr. P. de Visser	Eva Besnyöstraat 4 0118571903 Torenstraat 33 0118571844 Koestraat 102 0118572369
Ledenadministratie	: A.P. van Sighem 4361 AW Westkapelle	d'Arke 9 0118571504
Boekhouder	: A.J. Minderhoud 4361 EG Westkapelle	Beatrixstraat 19
1^e contactpersoon koster	: J.W. Reijnierse	0118571844 westcape@zeelandnet.nl
2^e contactpersoon koster	: Piet de Visser danielle1devisser@gmail.com	0118572369
Beheerder gebouw 'Bij de koster'	: Christel Verhage-van Marion email info@bijdekoster.nl	0118571909
Collectebonnen	: J.L. van Sighem-Peene 4361 AW Westkapelle	d' Arke 9 0118571504
Autodienst	: Wim Hoogesteger	0651722074
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	
Redactie	: hetbaken@zeelandnet.nl	
1 Marisca Kasse	Beatrixstraat 61 4361 EG Westkapelle	0118625794
2 Ria Willemse-Kaland	Jan Campertstr. 9 4361 DD Westkapelle	0118571552

kopij inleveren vóór de 20^e van iedere maand



Overdenking

Lezen Handelingen 5: 13 - 16

“...sprak het volk vol lof over hen.”

Daarmee is gezegd dat de groeiende gemeente en hun gemeenteliders populair waren en geliefd onder de mensen; niet alleen de mensen binnen de gemeenschap maar in Handelingen wordt het beeld gegeven van een samenleving met groot respect en waardering voor de gemeente. We lezen vaker iets over dit element van de kerk dat kennelijk van belang was te noteren in de geschiedschrijving van de kerk. Christenen zijn geroepen om zodanig in de samenleving te staan dat zij waardering en lof oogsten. Daarmee ervaart de samenleving dat christenen de maatschappij verrijken met een positieve bijdrage.

Toch kan de gemeente in opspraak geraken. We lezen bij de eerste gemeente al vrij snel dat de samenleving zich tegen hen keert. Hun waardering is van korte duur! Blijkbaar ontstaat spanning tussen het maatschappelijk belang en het godsdienstig belang: de dienst aan het volk en de dienst aan God. Nog steeds zijn in bepaalde delen van deze wereld christenen niet welkom en hun gemeenschappen worden systematisch verbannen. Dat is overigens niet alleen kenmerkend voor christelijke gemeenschappen. Over het algemeen worden mensen soms vanwege hun geloof of overtuiging vervolgd.

Het is dus geen eenvoudige taak om gewaardeerd te worden en trouw te blijven aan je roeping. Het is een spanningsveld waarbinnen de gemeente verlangt serieus genomen te worden en tegelijk niet als last te worden ervaren. Dat geldt ook voor een individuele gelovige; denk maar eens aan familierelaties, ouders ten opzichte van kinderen en vrienden ten opzichte van elkaar. In de eerste gemeente zien we vooral een praktische instelling: ziekenzorg (mantelzorg), armoedebestrijding, onderwijs en naastenliefde. Met die instelling kan de samenleving veel waardering opbrengen. Maar tegelijk horen we ook een meer kritisch geluid; de gemeente spreekt van recht en gerechtigheid en gaat in verweer tegen onrecht en leugen.

Omwille van het evangelie spreekt de kerk soms ook profetisch en scherp. Hetgeen haar niet altijd in dank wordt afgenomen. Om dat toch te kunnen blijven doen is het belangrijk dat de kerk haar gunst niet verspeelt met slordigheid en wispelturigheid. Zij moet niet in diskrediet worden gebracht; haar motieven moeten zuiver zijn en haar moraal hoog. Inderdaad komt de kerk en komen christenen dan onder een vergrootglas te liggen.

Ook in de crisis rondom de Corona, de maatregelen en de versoepelingen ervan wordt kritisch en gedetailleerd naar de kerken gekeken. Hun stappen en besluiten worden op de voet gevolgd. De samenleving aarzelt niet bij onregelmatigheden te wijzen op slordigheden zoals niet alleen de kerk maar ook boeren, sport, vleesverwerking, scholen en horeca. Op basis van het evangelie en trouw aan onze roeping en bovendien vertrouwend op de Heer der Kerk zijn we geroepen te handelen en te spreken. In die roeping moeten wij niet zonder meer wijken als kerk en als christen. Toch leven wij in een tijd waarin we voorzichtigheid in acht nemen, niet alles wat mag, moet ook. In de wisselende omstandigheden waarin de kerk van generatie op generatie bestaat past zij zich telkens aan en zoekt naar wegen en mogelijkheden om de stem van Jezus te volgen. De kerkelijke gemeente heeft in de geschiedenis vele crises overleefd. En nog steeds strijden christenen wereldwijd om hun bestaansrecht. Wat God begon aan ons persoonlijk en aan onze kerken, in families en gezinnen en onder vrienden, dat laat Hij niet los. Hij is trouw en genadig omwille van Christus Zijn gemeente in stand te houden en te bewaren. Dat maakt ons kritisch, nauwgezet en trouw, maar ook creatief en flexibel zodat het volk vol lof over ons zal spreken.

Ds. Peter van Bruggen



Datum	Tijd	Voorganger/bijzonderheden	Extra collecte
07-06	9.30	Ds. Van Bruggen	Eigen gemeente, geluidsinstallatie
14-06	9.30	Ds. Van Bruggen	Collecte dorpskerken
21-06	9.30	Ds. Van Bruggen	Werelddiaconaat, opvang ontheemden
28-06	9.30	Ds. Van Bruggen	Attenties, fruit en bloemen
05-07	9.30	Ds. Van Bruggen	Diaconaat kinderen in armoede
12-07	9.30	Mw. Datema	Delta voor Indonesië



Bedankjes

Voor de vele felicitaties, cadeaus en serenade bij onze 60-jarige trouwdag willen we iedereen hartelijk bedanken.

Ko en Janny Minderhoud-van Sluijs
Krekepad 71

Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de fijne attenties, bloemen, gebeden en kaarten welke ik mocht ontvangen tijdens mijn twee operaties in het ziekenhuis en mijn behandelingen daarna.
Dit alles kwam/komt mijn herstel ten goede!

Hartelijke groet, mede namens
Jeroen, Nathalie van Rooijen, Zuidstraat 26

Bij deze wil ik jullie hartelijk danken voor de uitnodiging gast aan tafel te zijn in een Live-TV uitzending van de Moriakerk.
Daarnaast wil ik ds. Peter, technische man Jan Willem en hun medewerkers complimenten maken voor hun mooie initiatief.
In dit Coronatijdperk is het een prachtige manier om via het Wereld Wijde Web als kerk bij de mensen binnen te komen. Applaus!

Marjan de Pagter - Janse

In memoriam Sara Faasse-Minderhoud

Op 25 april 2020 is in haar slaap overleden ons gemeentelid Sara FaasseMinderhoud. Zij mocht de leeftijd van 84 jaar bereiken. Omdat haar moeder al jong gestorven is, moest Sara toen ze van de lagere school kwam, voor haar vader, broer en zus zorgen en het huishouden doen. Toen die oud genoeg waren om voor zichzelf te zorgen heeft zij een verpleegstersopleiding in St. Jozef ziekenhuis in Vlissingen gevolgd en heeft daar later ook gewerkt. Daarna is ze gaan werken in een reumakliniek van het Groene Kruis in Noordwijk. Ze is daar in aanraking gekomen met het 'kruiswerk' van met name het Rode Kruis. Dat sprak haar zo aan dat ze haar leven lang daarvoor gediplomeerd vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dat werk deed ze met hart en ziel, zeker toen de 'Henry Dunant' in de vaart kwam. Ook werk in het landgoed 'de Valkenberg' in Arnhem heeft ze veel gedaan. Zieken en gehandicapten konden daar een vakantieweek doorbrengen. Ze leefde pas echt als ze zulk werk in de zorg kon doen. Voor dit werk heeft ze ook een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het was een vrouw die leefde zonder een ander te

(ver)oordelen. Later, toen de jaren gingen tellen, heeft ze nog werk gedaan in De Noordzeegalm en t.b.v. Rode Kruis acties in Westkapelle. Ze heeft op de kleinkinderen gepast, zoals de meeste oma's graag doen. Ze kwamen graag en veel. Ook genoot ze van vele reizen samen met haar man. Gaandeweg kwamen echter problemen met het geheugen. Ze ging dementeren. Echter niet zo dat ze in een verpleeginrichting opgenomen moest worden. Enkele weken voordat haar einde kwam, konden zij en haar man zelfs toch hun 60-jarig huwelijksfeest nog vieren. Eind april 2020 was haar situatie niet zo dat een spoedig einde verwacht werd. Toch gebeurde dat. Op 30 april 2020 is zij, mede daartoe gedwongen door het probleem van het corona virus in besloten kring, gecremeerd.

Ad van Sighem

In memoriam Laurus Kornelis Verhulst

Op woensdag 20 mei j.l. overleed op de leeftijd van 73 jaar Laurus Kornelis Verhulst. In de laatste periode van zijn leven werd hij liefdevol verzorgd in de Waterwel in Aagtekerke. Lou was de jongste van drie en werd gevormd door het gezin waaruit hij kwam. In zijn arbeidzame leven was hij actief in het transport en was hij in zijn vrije tijd veel te vinden aan de dijk, waar hij een voorliefde had voor de scheepvaart. Zijn leven lang woonde hij teruggetrokken en op zichzelf aan de Koestraat. Bij de uitvaart op dinsdag 26 mei werd gesproken uit Psalm 23; "Mij ontbreekt niets." Lou was vooral tevreden met de sobere en eenvoudige levensstijl, in zijn leven had hij maar een kleine kring van familie en vrienden. Hem werd veel liefde en vriendschap gegund, velen stonden met veel geduld om hem heen. Hij kon daarin niet altijd zomaar benaderd worden; hij maakte daarin keuzes die soms afwijzend waren. Hij liet wel eens merken geen behoefte te hebben aan wat hem werd aangeboden. Bij psalm 23 gaat het niet over wat een mens ontbreekt in materieel opzicht: de psalmist ervaart geen gebrek in geestelijk opzicht. Hoe Lou nadacht over de dingen van het leven, over God en geloof liet hij weinig los, maar dat wil niet zeggen dat het er niet was, ook Lou was een waardevol mens. Bij de uitvaart was het Woord gericht aan de nabestaanden, de Here God doet het geen mens ontbreken aan liefde en genade. Van Hem mag troost en kracht ervaren worden.

Ds. Peter van Bruggen



Onze zieken

Bij het schrijven van het kerkblad zijn enkele van onze gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Andere gemeenteleden waren al bij regelmaat in het ziekenhuis vanwege behandelingen en kuren. We denken vooral aan de meest kwetsbaren op hoge leeftijd, bij een zwakke conditie is herstel maar moeizaam en zet niet altijd door. Dat maakt onzeker! Juist dan kan geloof geruststellend zijn; om dierbaren vertrouwend op te dragen in het gebed aan de Liefdevolle Vader. Ook familie en geliefden morgen dan geborgenheid en troost ervaren. We wensen dan sterkte toe. Toch weten we dat er tijd van leven gegeven wordt en mag er ook gebed zijn voor herstel en het herwinnen van krachten. Dan is het ook fijn goede berichten te vernemen en voorzichtige stapjes te zetten in de richting van revalidatie. We bidden dan alle kracht toe en geduld om die weg te gaan.

Overleden

Op de leeftijd van 73 jaar is overleden Lou Verhulst (Lourus Kornelis). De uitvaart heeft in gesloten kring plaatsgevonden op dinsdag 26 mei jl. na een korte dienst van Woord en Gebed. Elders leest u het In Memoriam van Lou. We wensen de familie, zijn zuster, broer en schoonzus en de neven en nichten troost en kracht toe.

Bij de diensten

Na Pinksteren gaat de kerk de rustige periode in. Dat wil zeggen dat geen bijzondere kerkelijke hoogtijdagen aanstaande zijn. Normaliter zou nu ook het winterwerk in de afronding zijn. Catechese en bijbelbijeenkomsten en kringen worden dan afgesloten en we zouden terugkijken op het winterseizoen vol activiteiten en bezigheden. Helaas hebben we in deze periode nauwelijks iets af te sluiten. Alle winterwerkactiviteiten waren abrupt gestopt vanwege de crisis, er was geen gelegenheid met elkaar wat af te sluiten en nog steeds zijn we terughoudend in het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. Het is met spijt en teleurstelling dat we ook

hebben besloten het aanstaande winterwerk niet met de bekende en zeer gewaardeerde startzondag te laten beginnen. Vast en zeker zullen in de herfst, in nu nog onbekende samenstelling, verschillende activiteiten worden gestart, maar nu reeds een commissie aan het werk te zetten die allerlei activiteiten gaat organiseren voor de startzondag leek te voorbarig. De startdienst is verplaatst naar de laatste zondag in september en de vorm en setting ervan zal nader worden gezien.

Ook de Clusterdienst die vanouds vast staat op de eerste zondag na Pinksteren gaat niet door! Terwijl deze zondag niet alleen vanwege de dienst maar ook vanwege de onderlinge ontmoeting erg gewaardeerd werd. We hopen dat volgend jaar de omstandigheden beter zullen zijn. Tenslotte hebben we met pijn in het hart moeten besluiten ook de Avondmaalsdienst te laten vervallen. Deze zou in een te vroeg stadium plaatsvinden in de fase waarin we nog maar aan het verkennen zijn hoe de diensten in aangepaste vorm doorgang kunnen krijgen. Het was te gecompliceerd om enerzijds de voorschriften serieus te nemen en anderzijds recht te doen aan de waardevolle inhoud van het sacrament als teken van gemeenschap en verbondenheid met elkaar en Christus. Het beleggen van diensten van het Sacrament kan natuurlijk niet eindeloos worden uitgesteld en we zullen ons beraden over de eerstvolgende gelegenheid in oktober.

In de kerk, van de kerk of bij de kerk?

Deze editie van Het Bakken staat vol met beraadslagingen, besluiten en mededelingen over het weer bemensen van de erediensten. Technische ins en outs leest u elders! Het kon echter niet uitblijven dat deze zaak ook in de prediking terug te horen is geweest. De gemeente komt in de gelegenheid te kiezen tussen het fysiek aanwezig zijn tijdens de erediensten of het meekijken in de huiskamer. Dat is voor velen een lastige afweging waarbij recht gedaan moet worden aan je eigen belang, het belang van de ander, de risico's en de meerwaarde. Zoals veelvuldig is herhaald: de kerkenraad treedt niet in de verantwoording van de gemeenteleden; mensen maken zelf hun keuze! Maar hoe doe je dat? We kunnen er niet omheen dat het wezen van de kerk de samenkomst is van de gemeente. Deze samenkomst is in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus en in de lijn van de geschiedenis van God en mensen; voor duizenden jaren roept God mensen

samen tot Zijn dienst. We lezen in de bijbel hoe er tijden kunnen zijn waarin wordt afgeweken van de traditionele dienst (tempeldienst, komst naar de synagoge en huissamenkomsten). De geschiedenis leert ons dat het kerkgebouw niet de enige plaats is waar de eredienst plaatsvinden kan. In de bijbel lezen we van huissamenkomsten, gebedsplaatsen aan de rivier en geloofsgesprekken in een wagentje. Daarnaast kennen we allen het verhaaltje van de gloeiende kolen (BBQ) waarvan eentje wordt afgezonderd en in de hoek gelegd en vervolgens uitdooft. Kortom de samenkomst is van groot belang!

Voor enkelen breekt de tijd aan om fysiek weer aanwezig te gaan zijn, daarmee wordt voor hen een pijnlijk gemis weggenomen. Er zal vreugde zijn om weer feitelijk naar Gods huis te gaan. Voor anderen geldt dat dit gemis nog even zal aandurven; voor hen zijn de omstandigheden nog niet optimaal genoeg en zij aarzelen! Dan geldt: niet doen! We zijn ons ervan bewust dat het verlangen er is om weer naar de kerk te kunnen gaan en we vertrouwen dat dit gemis in ons hart zal zijn als de omstandigheden het nog niet toelaten. Met de grootste dankbaarheid maken we (veelvuldig) gebruik van KerkTV en we hopen dat dit voor velen zo blijven mag en daarnaast in de toekomst de Here Zijn huis weer gevuld zal zien.

Pastoraat

Voorzichtig brengt de ds. zijn eerste pastorale bezoeken bij mensen thuis. Meestal rondom ernstige ziekte en overlijden. Daarbij overleggen we onder welke omstandigheden het bezoek plaatsvinden kan. U kunt zelf aangeven wat u daarbij verlangt of wenst. Aarzelt u niet contact op te nemen voor een bezoek of een gesprek zodat we in overleg een goede afspraak kunnen maken.

Psalm 122

Met collega's ds. Kok van de Gereformeerde Gemeente en pastor Lok van VEG Maranatha hebben we overlegd dat het als kerken op ons dorp passend zal zijn bij de eerste "bemenste" eredienst op 7 juni (D.V.) Psalm 122 vers 1 te zingen/lezen of spelen. Daarmee geven we in gemeenschappelijkheid en gedeelde dank getuigenis van onze vreugde dat God ons door de crisis leidt en ons vergunt de lofzang gaande te houden. Daarin belijden wij Gods

genade en trouw aan onze kerken en zijn we ons bewust als Kerk midden in Westkapelle te willen staan.

*Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.*

Psalm 122: 1 (berijming 1773)

MoriaTV Live

U hebt kunnen genieten van 10 afleveringen van MoriaTV Live. We waren begonnen als gezamenlijk idee om - gebruikmakend van de faciliteiten die we gekregen hebben - een TV uitzending te verzorgen voor het hele dorp. We zouden enkele gasten vragen, telefonisch en aan tafel, foto's tonen en muziek laten horen. Mede dankzij de tomeloze inzet van Jan Willem groeide de uitzending uit tot een breed bekeken programma waarin bijzondere en gewone mensen aan het woord kwamen en hun verhaal en deskundigheid deelden. Zowel binnen als buiten ons dorp en binnen en buiten de Moriakerk waren mensen bereid aan ons programma mee te werken. Mede daardoor kreeg het een veelzijdig publiek en stegen de kijkcijfers. We zijn dankbaar en tevreden dat het programma kon bijdragen aan een positief beeld naar ons dorp en onze kerkelijke gemeente en de mensen die zich eraan verbonden weten. We menen op deze manier een goed gerucht hebben verspreid. (Het blijft natuurlijk een wonderlijk gegeven dat we zowel tijdens de zondagse dienst als de vrijdagmorgen uitzending vele honderden mensen konden bereiken.) We danken de medewerkers en vrijwilligers die achter de schermen actief waren en de gasten die telkens weer enthousiast waren hun verhaal te doen. Met het

opstarten van de erediensten en het openstellen van Bij de Koster is de tijd gekomen om na de 10 afleveringen MoriaTV Live te stoppen.

Of we in de toekomst kans zien en gelegenheid hebben om nog eens terug te komen met wat afleveringen is bij het schrijven van Het Baken nog niet bekend, maar wie weet?

Ds. Peter van Bruggen



Verkiezing ambtsdragers

Ook dit jaar vraagt de kerkenraad u weer aanbevelingen te willen doen voor nieuwe ambtsdragers.

Er zijn geen ambtsdragers aftredend, maar we zoeken nog wel twee ouderlingen en een kerkrentmeester.

Om de werkdruk voor de huidige leden van de kerkenraad te verminderen is versterking van hun aantal zeker gewenst.

Wij doen dan ook een dringend beroep op gemeenteleden om zich voor één van deze ambten beschikbaar te stellen.

Hiernaast vindt u een formulier waarop u uw aanbevelingen kunt invullen. Voor de goede orde: alleen belijdende leden van de kerk kunnen tot ambtsdrager worden benoemd.

Mocht u geen formulier hebben ontvangen en toch aanbevelingen willen doen dan kunt u de scribe (telefonisch 0118 571552 of via de mail scribawestkap@outlook.com) vragen een exemplaar bij u in de bus te doen.

U wordt verzocht uw aanbevelingen, voorzien van naam, adres en handtekening, uiterlijk 1 juli 2020 in te leveren bij de scribe: Ria WillemseKaland, Jan Campertstraat 9, Westkapelle.

Indien u als echtpaar of partners gezamenlijk een formulier invult, dan wordt u verzocht ook beiden te tekenen. Uw aanbeveling zal dan tweemaal meetellen. Uiteraard kunt u ook apart aanbevelingen doen.

Mocht u zelf voor een ambt worden gevraagd dan verzoeken wij u dit ernstig in overweging te willen nemen.

De kerkenraad

FORMULIER VOOR HET DOEN VAN AANBEVELINGEN VOOR NIEUWE AMBTSDRAGERS 2020

Aanbevelingen voor het ambt van **ouderling**
(svp naam en adres invullen):

Aanbevelingen voor het ambt van **ouderling-kerkrentmeester**
(svp naam en adres invullen):

Naam:

Adres:

Handtekening:

Opstarten erediensten Moriakerk vanaf 7 juni met 30 kerkgangers

De kerkenraad heeft besloten om de erediensten opnieuw op te starten met een beperkt aantal kerkgangers. We volgen daarbij de voorschriften van het RIVM en de PKN.

Gemeenteleden die geen deel uit maken van de zogenaamde kwetsbare categorie worden uitgenodigd zich voor een bezoek aan de kerk aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 17.00 uur. Bij de aanmelding zal u worden gevraagd naar mogelijke gezondheidsklachten en het aantal personen waarmee u de kerk wenst te bezoeken. Vanuit het meldpunt worden de kerkgangers verdeeld over de komende erediensten. Als u zich aanmeldt wordt u dit meegedeeld.

Het maximumaantal aanwezigen beperkt zich tot maximaal 30 kerkgangers, tenminste tot 1 juli. Het meldpunt zal ervoor zorgen dat zoveel mogelijk gemeenteleden in de maand juni de gelegenheid wordt geboden ter kerke te gaan (Dit alles onder de 1,5 meter voorschriften.) Bij aankomst en vertrek houdt u zich aan de aanwijzingen van de kerkenraad met betrekking tot het plaatsnemen op daarvoor bestemde plaatsen, looproutes en uit- en ingangen van het gebouw.

Op het plein voor de ingang van de kerk worden vakken gemaakt waarin de kerkgangers zich kunnen opstellen voordat ze naar binnen mogen. De vakverdeling is per eenheid (individueel, paar, gezin, per woonadres). In de kerk zal, via het plakken van tape op de vloer, een looproute worden gemarkeerd. Bij binnenkomst worden bezoekers in de gelegenheid gesteld de handen te reinigen.

De collectezakken voor de eerste en tweede collecte staan op een statief. Beide collectes vinden plaats bij het uitgaan van de kerk. De noordzijde verlaat de kerk via de Nooduitgang. De zuidzijde via de hoofdingang. Samenzang tijdens de kerkdienst wordt afgeraden omdat dit een mogelijke besmettingsbron kan zijn.

De kindernevendienst gaat voorlopig niet door. Er is wel een kindermoment tijdens de dienst.

Jassen moeten meegenomen worden naar de zitplaats. Er worden geen gezangboeken neergelegd.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten. Deze ruimtes worden afgesloten.

De leestafel wordt niet gebruikt.

De kerkenraad draagt de verantwoording voor het voorgeschreven en ordelijk verloop van de eredienst. U bent zelf verantwoordelijk voor, en maakt de afweging of, de omstandigheden die voor u van toepassing zijn de ruimte geven voor een kerkbezoek. Houdt u er rekening mee dat de kerkdeuren 5 minuten voor aanvang van de dienst sluiten.

Voor informatie en aanmelding kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met de scriba van de kerkenraad mevrouw Ria Willemse, telefoon 0118 571552, mailadres scribawestkap@outlook.com.

Giften

We ontvingen in mei een gift voor de kerktelevisie van € 20,-. Ook hebben we nog een gift van € 10,- ontvangen.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Jaarrekening 2019 van de kerkrentmeesters en diaconie

Hierbij een samenvatting van de jaarrekeningen over 2019 van de Protestantse Gemeente Westkapelle en het college van diakenen. Wij stellen u in de gelegenheid om informatie in te winnen over de jaarcijfers. Voor (meer) informatie over de cijfers van de kerk kunt u een afspraak maken met secretaris Jan Willem Reijnierse van de kerkrentmeesters, tel. 0118-571844, e-mail westcape@zeelandnet.nl, van dinsdag 9 juni t/m dinsdag 16 juni a.s.

Voor (meer) informatie over de cijfers van de diaconie kunt u contact opnemen met de administrateur Wibo Verstraate tel. 06-22806517, e-mail weweve@zeelandnet.nl van dinsdag 9 juni t/m dinsdag 16 juni a.s. Daarna zal de kerkenraad de beide rekeningen definitief vaststellen en ondertekenen. Vervolgens worden ze ter controle gestuurd naar het Classicaal College voor de Behandeling van de Beheerszaken van de PKN (CCBB).

Het college van kerkrentmeesters en diakenen

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Baten			
Opbrengsten uit bezittingen	19.011	22.602	16.127
Bijdragen gemeenteleden	114.700	120.833	113.842
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	1.000	1.000	1.000
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves	-	93.108	3.300
Totaal baten	134.711	237.543	134.269
Lasten			
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	94.970	96.046	41.436
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	1.850	2.152	2.119
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	8.050	6.986	8.403
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	29.100	39.987	24.668
Salarissen (koster, organist e.d.)	3.300	3.614	3.547
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	6.300	5.542	4.610
Lasten overige eigendommen en inventarissen	50	599	47
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves	3.522	54.033	15.940
Totaal lasten	147.142	208.959	100.770
Resultaat verslagjaar	-12.431	28.584	33.499

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Baten			
Opbrengsten uit bezittingen	1040	387	245
Bijdragen gemeenteleden	13850	22.743	12198
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	-
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Totaal baten	14890	23.131	12443
Lasten			
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)	-	-	-
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)	13010	15.026	14358
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	1100	-	1012
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	-	-	-
Salarissen (koster, organist e.d.)	-	-	-
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	500	574	217
Lasten overige eigendommen en inventarissen	-	-	-
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves	100	2.005	1345
Totaal lasten	14610	17.605	15587
Resultaat verslagjaar	380	5.526	4490

Verantwoording collecten april 2020

1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in april op: € 943,00
 Een derde deel komt dus toe aan de diaconie en is € 314,33
 daarnaar overgemaakt.

Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) april 2020

5 april	Jeugdwerk JOP	€ 178,00
19 april	Kerkverwarming	€ 126,00
26 april	Onderhoud orgel	€ 194,50

Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

Collecte verantwoording april 2020 diaconie

9 en 10 april	Delta Indonesië	€ 94,00
12 april	KIA Kansarme kinderen	€ 267,50

Er komen nog steeds bedragen binnen ook voor deze collectes.

Als u nog wilt bijdragen graag datum en doel vermelden.

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Collectiedoelen in juni 2020

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

- 7 juni Eigen gemeente Geluidsinstallatie
- 14 juni Collecte Dorpskerken

Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?' Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

- 21 juni Werelddiaconaat Opvang ontheemden

Colombia - Opvang en hulp voor ontheemden

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.

- 28 juni Attenties fruit en bloemen

- 5 juli Diaconaat Vakantie kinderen in armoede

Vakantiepret voor kinderen in armoede

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we

diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

Activiteiten



Geen Goede Doelen Markt op 10 juli a.s.

Vanwege de bestrijding van verspreiding van het Corona-virus zal de Goede Doelen Markt die gepland was op vrijdag 10 juli a.s. niet door kunnen gaan. De opbrengst van ons kraam zou zijn geweest voor het ZWO-project van Kerk in Actie: 'de Delta voor Indonesië'.

Coronavirus in Indonesië

In Indonesië lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken en dat betekent geen geld en geen eten.

Voor bijna alle landen in de regio geldt dat ze relatief weinig inwoners testen. De aantallen besmette patiënten zullen dus vele malen hoger liggen dan de officiële cijfers. Er bestaan wel aanwijzingen dat het virus minder makkelijk overleeft in tropische temperaturen met een hoge luchtvochtigheid, maar voor harde conclusies daarover is meer onderzoek nodig.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sprak eerder zorgen uit over de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus in Zuidoost-Azië. Ook omdat deze landen bijna allemaal een zwakke gezondheidszorg hebben.
Bron: nos.nl

Onze partners in Indonesië houden hun hart vast voor het virus. Er worden allerlei maatregelen getroffen om het werk op een veilige manier door te kunnen laten gaan en hulp te bieden.

Welke hulp wil Kerk in Actie bieden in Indonesië?

uitdelen van voedsel en vitamines

- maken en uitdelen van mondkapjes
- uitdelen van hygiëne pakketten

- voorlichting geven over afstand houden, handen wassen, thuis blijven en mondkapjes dragen
- (desinfecterende) handzeep + water beschikbaar maken voor iedereen
- kerken ondersteunen in gemeente zijn, door middel van livestreams
- ruimte voor tijdelijke thuisquarantaine

Meer kunt u hierover lezen op de website van Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl.

Wilt u toch iets geven voor ons project in Indonesië? Een gift is zeer welkom, op rekeningnummer van de diaconie (zie de Colofon van dit Baken). Hartelijk dank!

Van de ZWO-commissie

Kerkopenstelling 2020

In overleg met het Moderamen van de P.G. Westkapelle zal de Openstelling Moriakerk met expositie 'Westkapelle en haar kerken, toen en nu' deze zomer i.v.m. de Covid-19 maatregelen, **niet door gaan**.

We schuiven de openstelling en expositie een jaar op, hopen dat het dan wel door kan gaan.

Commissie Openstelling Moriakerk



Ananias en Saffira

De discipelen van Jezus blijven na Pinksteren van Hem vertellen, in de tempel, in Jeruzalem, overal en aan iedereen die het horen wil. Ze zijn ook zoveel mogelijk bij elkaar, een grote groep van mensen die samen werken, samen bidden, en alles samen delen. Af en toe is er iemand die geld komt brengen, bijvoorbeeld na de verkoop van een stuk land of van een huis. Dat geld wordt dan gebruikt voor de dagelijkse behoeften, zoals eten en kleding. En het wordt onder allen verdeeld, niemand heeft zo aan iets gebrek. Het werk van de discipelen, die nu apostelen worden genoemd, kan zo door gaan, zonder dat ze zich druk hoeven te maken over de kosten en over hun inkomsten.

Een man die Ananias heet besluit, samen met zijn vrouw Saffira, ook een stuk grond te verkopen en het geld naar de apostelen te brengen. Ze houden echter een deel van de opbrengst achter voor zichzelf.

Mag dat dan niet? O, jawel. Het land was van hun beiden en ze mogen met het geld, dat de verkoop ervan heeft opgebracht, doen wat ze willen. Maar Ananias en Saffira doen net alsof het deel wat ze naar de apostelen brengen de hele opbrengst is. Het is niet hun bedoeling met hun gift een bijdrage te leveren aan Gods werk. Nee, ze geven het geld alleen om door de mensen geprezen te worden. De mensen moeten denken dat Ananias en Saffira heel vrijgevig en heel vroom zijn. In werkelijkheid zijn het leugenaars en ijdele mensen. Maar wie weet dat? Wie weet dat ze maar een deel van het geld aan de apostelen schenken? Niemand immers? Niemand? Als Ananias met het geld voor Petrus staat zegt deze: "Ananias, waarom heb je naar de Satan geluisterd? Waarom heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst achter te houden? Het stuk grond was van jou. Je had het niet hoeven te verkopen en



nu je dat wel hebt gedaan had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde?

Waarom heb je gedaan alsof je de hele opbrengst aan ons schenkt? Je hebt niet de mensen bedrogen, maar God zelf!" Ananias wordt bleek bij deze woorden. Hij wankelt, hij valt... Ananias is dood. Enkele mannen dragen zijn lichaam naar buiten en begraven hem.

Een paar uur later komt Saffira binnen. Ze weet nog van niets. En Petrus vraagt haar: "Vertel eens, Saffira, hebben jullie het stuk land voor dit bedrag verkocht?" Saffira antwoordt: "Ja, voor dit bedrag." Ze kan nog kiezen tussen de waarheid en de leugen, tussen het goede en het kwade. Maar ze kiest voor het bedrog. "Waarom hebben jullie dit gedaan?", zegt Petrus. "Jullie hebben tegen de Geest van God gelogen. Hoor, degenen die je man hebben begraven staan voor de deur. Ze zullen ook jou naar je graf dragen." Daarop zakt ook Saffira in elkaar, ook zij is dood. Ze wordt begraven bij haar man.

Iedereen die hiervan hoort schrikt heel erg. Dat is een zware straf! God wil geen valse vroomheid en oneerlijkheid in Zijn dienst. Maar Hij zegenet degenen die eerlijk en oprecht iets voor Hem willen doen, zonder daarbij in de eerste plaats aan zichzelf te denken.

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als U een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat U het juiste adres niet weet. We helpen U daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet U ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan zal vermelding daarvan zeker op prijs gesteld worden, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

SVRZ <i>Het Krekepad</i>	Krekepad 1 of 3	4361 JJ Westkapelle
SVRZ <i>Waterwel</i>	Agathastraat 26	4363 BD Aagtekerke
SVRZ <i>Simnia</i> , zorgcentrum	Simniapad 1	4357 HJ Domburg
SVRZ <i>De Brouwerij</i>	Tulpstraat 4	4371 EB Koudekerke
SVRZ <i>Ter Poorteweg</i>	Ter Poorteweg 29	4371 RM Koudekerke
<i>Admiraal De Ruyter</i> Ziekenhuis Vlissingen	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Zorgcentrum <i>Ter Reede</i>	Vredehoflaan 370	4382 CJ Vlissingen
<i>Admiraal De Ruyter</i> Ziekenhuis Goes	's Gravenpolderseweg 114	4462 RB Goes
<i>Emergis</i>	Oostmolenweg 101	4481 PM Kloetinge
SVRZ <i>'t Gasthuis</i>	Noordpoortplein 2	4331 RN Middelburg
Verpleegcentrum <i>Buitenrust</i>	Buitenruststraat 221	4337 EP Middelburg
Zorgcentrum <i>Eben-Haëzer</i>	Briandlaan 2	4334 GP Middelburg
Hof <i>Mondriaan</i>	Vrijlandstraat 28	4337 EE Middelburg
Hof <i>'t Seijs</i>	Griffioenstraat 40	4334 BK Middelburg
Zorgcentrum <i>Nieuw-Sandenburgh</i>	Sandenburghlaan 2	4351 RL Veere
<i>Admiraal De Ruyter</i> Ziekenhuis Zierikzee	Koning Gustaafweg 2	4301 NP Zierikzee
<i>Erasmus</i> Medisch Centrum	Dr. Molewaterplein 88	3015 GD Rotterdam
<i>Sophia</i> Kinderziekenhuis	Dr. Molewaterplein 40	3015 GD Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam	Schiedamse Vest 180	3011 BH Rotterdam
Universitair Ziekenhuis Antwerpen	Wilrijkstraat 10	2650 Edegem (België)

