

Bloemschikking

Pasen 12 april 2020



12 april Pasen

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven.

Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met z'n allen om die ruimte heen.



Want als er iets is opgestaan

Vannacht

Is het onze moed

Te doen als hij

Als iets is opgestaan

In deze vroege ochtend

Is het onze wil

Hem te volgen



Als er iets is opgestaan
Is het ons geloof
Dat het donker
Niet
Het laatste woord spreekt
Als er iets nieuw is deze dag
Is het onze liefde
Geboren uit hem
En bestemd voor de wereld.
Want als er iets is opgestaan
Is het ons antwoord op:

'Heb je mij lief?'

