

Bloemschikking

5e zondag 40-dagentijd 29 maart 2020



5^e zondag veertigdagentijd

Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven.

In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil.

De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer - we zien de rode rozen gesteund door de klimop, symbool van trouw en de roze wolk van graszaden - is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood.



WACHTEN OP EEN WONDER

Ik heb gehoord dat velen van jullie
zitten te wachten op een wonder,
een wonder dat ik jullie God,
de wereld zal redden.

Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag heb ik alles
uit handen gegeven.

Heel mijn schepping en mijn wondermacht
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.