

Protestantse gemeente Westkapelle



23e jaargang nr. 2
februari 2020

COLOFON Protestantse Gemeente Westkapelle

Predikant en Kerkenraad voorzitter	: ds. L.P.J. van Bruggen 4361 DG Westkapelle	Bellinkstraat 1 011885607 dspetervanbruggen@gmail.com
Scriba	: M.F. Willemse-Kaland 4361 DD Westkapelle	J. Campertstraat 9 0118571552 scribawestkap@outlook.com
Diaconie	: voorzitter Kobi Maranus 4361 AC Westkapelle secr. I. Maljaars-de Buck 4361 DA Westkapelle	Zuidstraat 20a 0118571544 wmaranus@zeelandnet.nl Torenstraat 32 0118572048 fammal@xs4all.nl
College van Kerkrentmeesters	: Voorzitter K. Minderhoud 4361 DA Westkapelle secr. J.W. Reijnierse 4361 CT Westkapelle wnd. secr. P. de Visser	Eva Besnyöstraat 4 0118571903 Torenstraat 33 0118571844 Koestraat 102 0118572369
Ledenadministratie	: A.P. van Sighem 4361 AW Westkapelle	d'Arke 9 0118571504
Boekhouder	: A.J. Minderhoud 4361 EG Westkapelle	Beatrixstraat 19
1^e contactpersoon koster	: J.W. Reijnierse	0118571844 westcape@zeelandnet.nl
2^e contactpersoon koster	: Piet de Visser danielle1devisser@gmail.com	0118572369
Beheerder gebouw 'Bij de koster'	: Christel Verhage-van Marion email info@bijdekoster.nl	0118571909
Collectebonnen	: J.L. van Sighem-Peene 4361 AW Westkapelle	d' Arke 9 0118571504
Autodienst	: Wim Hoogesteger	0651722074
Rek.nr. College van kerkrentmeesters	:	NL 57 RABO 03144.00.958
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle	:	NL 02 RABO 03144.13.588
Rek.nr. Prot. Gemeente Westkapelle, collectebonnen	:	NL 37 RABO 03144.36.723
Website	: http://www.pgwestkapelle.nl	
Drukwerk	: http://www.westcapemedia.nl	

Redactie : hetbaken@zeelandnet.nl

1 Marisca Kasse Beatrixstraat 61 4361 EG Westkapelle 0118625794
2 Ria Willemse-Kaland Jan Campertstr. 9 4361 DD Westkapelle 0118571552

kopij inleveren vóór de 20^e van iedere maand



“De pottenbakker en de ICT-er”

Lezen: Jeremia 18: 1-7

Een oud ambacht: Pottenbakker. In Westkapelle niet onbekend! Mooi is dat; dat we op het dorp herinnerd worden aan de manier waarop God met Zijn volk omgaat. De pottenbakker kent de eigenwijsheid en weerbarstigheid van de klei, maar verheugt zich tegelijk in de schoonheid en perfectie van het resultaat. Een pottenbakker kan mooie dingen maken; handig, bruikbaar en exclusief. Helaas zijn er steeds minder ambachten en is handwerk slechts nog folklore. Denk maar aan het handwerk dat verricht werd vanwege de Walcherse dracht. Het zijn nog slechts enkelingen die deze kunst verstaan. Als Jeremia ons God nog voorstelt als een handarbeider zouden we vandaag veel eerder denken aan een ICT-er. Hij of zij ontwikkelt software waarbij de programmering niet altijd direct tot het gewenste resultaat leidt. Ook de ICT-er kent het eindeloze proces van verbeteren en herstellen tot perfectie bereikt wordt. Ook de ICT-er levert schitterende, handzame en geavanceerde programmering die we - vaak zonder het te merken - dagelijks nodig hebben. Zorgelijk wordt het als geïnstalleerde software een eigen leven gaat leiden. In dat geval gaat de computer doen wat het kennelijk kan maar wat niet gevraagd of gewenst is. Iedereen kent de frustratie van een ongehoorzame PC die plotseling en ongevraagd programma's gaat openen of afsluiten. Vooral als waardevolle bestanden en systemen zijn opgeslagen leidt dat tot crisis. Voor velen van ons is het laatste redmiddel de aan-en-uit-knop. Dat hebben de pottenbakker en de ICT-er dan gemeen; de teleurstelling en frustratie als het niet loopt zoals het gewenst was. De pottenbakker neemt de klei van de schijf en begint opnieuw en de ICT-er trekt de stekker er uit. In beide situaties zullen de ambachtlieden zich hervatten, diep zuchten en weer opnieuw beginnen. Jeremia stelt ons de Here God voor in datzelfde voornemen. Ergens in het proces is er een keerpunt. Als lap- en verstelwerk niet meer bijdraagt aan een gewenst resultaat. God plakt niet eindeloos pleisters en smeert niet telkens een laagje stucwerk bij. Hij gunt Zijn

schepping ook vernieuwing en de mens een nieuwe start. Hij keert naar de aanvang terug en geeft de mensheid haar dromen weer; de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Terecht zijn grote zorgen over het voortbestaan van onze planeet; klimaatverandering en de scheve energiewinning putten de aarde uit. De vraag of de mens het proces kan keren of ook maar het minste kan herstellen lijkt geen antwoord te krijgen. Of de pottenbakker zijn skills zal aanwenden om nog te verbeteren of op Zijn tijd de klei opnieuw gaat vormen; wie weet het? Met diepe verwondering zie ik het geduld van de Pottenbakker, die met liefde de klei bewerkt en in Zijn hoofd de perfectie ziet van het komend resultaat. Hij verheugt zich nu al in wat het eenmaal zijn zal. En bij al het roepen en schreeuwen: “Het gaat niet goed!” blijft hij trouw en toegewijd met zijn sterke handen kneden om zacht en fijntjes de klei te vormen tot volmaaktheid is bereikt.

“Zoals klei in de hand van de pottenbakker;
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.” (Elly en Rikkert)



Datum	Tijd	Voorganger/bijzonderheden	Extra collecte
02-02	09.30	Ds. Van Bruggen, Gezinsdienst , m.m.v. kinderen van basisschool "De Lichtstraal" koffiedrinken na de dienst	Werelddiaconaat
09-02	09.30	Ds. Van Ginhoven, m.m.v. koor De Vlis-singers	Catechese en educatie
16-02	09.30	Ds. Van Bruggen	Werelddiaconaat
23-02	09.30	Ds. Van Bruggen	Diaconaat mensen zonder papieren, KiA
01-03	09.30	Ds. Van Bruggen, koffiedrinken na de dienst	Zending Golfstaten
08-03	09.30	Ds. Wouters	Missionair werk
11-03	19.00	Ds. Van Bruggen, Biddag	1e coll. Kerk, 2e coll. Voedselbank



Datum	Tijd	Wat	Waar
2-2	14.00 – 16.00	Wandeling door Middelburg o.l.v. Hans Corbijn van Wandelen op Walcheren. (info Programma Vorming en Toerusting 2019-2020)	Middelburg
6-2	14.45	Seniorenbijeenkomst Inloop vanaf 14.15 uur	WoZoCo
10-2	19.35	GGG	Noordkerkepad 37
27-2	19.30	Bijbelgespreksgroep	Bij de Koster
2-3	19.30	Vergadering Pastoraal Team	Consistorie
5-3	14.45	Seniorenbijeenkomst Inloop vanaf 14.15 uur	WoZoCo





Bedankjes

Het heeft ons heel goed gedaan dat wij zoveel medeleven hebben ontvangen bij het overlijden van Adrie.

Fijne gesprekken, aanwezigheid bij de uitvaart, zoveel kaarten.... dank voor al deze warmte.

Mede namens de kinderen,
Janny Lous

~~~~~

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, attenties en bezoeken die ik t.g.v. mijn 90e verjaardag mocht ontvangen. Nogmaals bedankt!

*Dina Lous*  
Molenwal 29

### In memoriam Cornelis (Niek) Verhage

Op dinsdag 3 december 2019 is overleden Niek Verhage, op de leeftijd van slechts 27 jaar. Hij is de tweede zoon van Piet en Christel, broer van Iman en Mart.

Hij is opgegroeid in Westkapelle. Na de lagere school is hij naar het VMBO in Middelburg gegaan en later naar de koksopleiding in Bergen op Zoom. In de vakanties, weekenden en later als (leerling)kok werkte hij bij verschillende horecabedrijven hier in het dorp.

Niek had soms een tomeloze energie en was daarin dan moeilijk bij te houden. Zo liep hij bijvoorbeeld de kustmarathon omdat hij dat ook wel een keer wilde doen. Hij was ondernemend, vol humor en nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid heeft hem helaas ook naar zijn verslaving gebracht.

Een verslaving die hem in eerste instantie rust bracht. In 2013 belandt Niek, na verschillende opnames in de Nederlandse verslavingszorg, in een kliniek in België. Hij pakt het goed op en besluit in België te gaan wonen en werken. Het heeft hem heel veel strijd gekost om de verslaving te overwinnen, helaas was na een aantal jaren de aantrekkingskracht hem toch te sterk. Sinds een aantal weken was hij weer in Westkapelle. Hij was vol plannen met zijn toekomst bezig. Verdrietig genoeg heeft het niet zo mogen zijn, als gevolg van hartfalen is hij plotseling overleden.

De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 9 december 2019 onder leiding van ds. Peter van Bruggen. "Een dappere strijder met een hart van goud" stond er op het kaartje dat bij zijn afscheid werd uitgereikt. Laat dat de herinnering zijn die iedereen die Niek gekend heeft, mag koesteren.

We wensen Piet en Christel, Iman en Mart, opa Dingeman en oma Sien veel sterkte, troost en nabijheid toe.

*Kees de Pagter*

## In memoriam Johanna Wilhelmina de Pagter-Minderhoud

Op 25 december 2019 is overleden ons gemeentelid Johanna Wilhelmina de Pagter-Minderhoud op de leeftijd van 87 jaar. Ze was het oudste kind van een boerenechtpaar. De boerderij stond aan de rand van het dorp. De kinderen hoefden nooit ver te lopen naar school of om met andere kinderen te spelen. In 1951 is ze getrouwd met Ko de Pagter. Ze gingen wonen in een noodwoning op het Noordervroon. In 1959 konden ze verhuizen naar Boekhoutstraat 13. Daar hebben ze goede jaren gehad. In 1959 hadden de mensen het nog niet zo breed. Daarom maakte ze in de zomer van haar huis een pension voor toeristen. Uit hun huwelijk kwamen drie kinderen voort: Daan, Kees en Hannie. Ze maakte het thuis gezellig voor haar man en kinderen. Ook als de kinderen vriendjes of vriendinnetjes meebrachten. 'Spruutjes ore boompjes', zo luidt een gezegde in ons dialect. Zo verging het ook haar kinderen. Die huwden of kregen een vriend en gingen het huis uit. Na een poosje kwamen er kleinkinderen die ze konden vertroetelen. Ieder om de beurt door opa of oma. Fietsen met opa. Een zak pelpinda's mee voor onderweg. Hutten bouwen op het zoldertje. Eten bij oma. De kleinkinderen mochten zelf de menukeuze bepalen. Tot haar man 10 jaar geleden ziek werd en zeven jaar geleden is overleden. Dat was een grote slag voor haar. Ze is er toch bovenop gekomen door het vele bezoek wat ze kreeg en de liefde van de kinderen. Iedereen was welkom, kreeg koffie, koek of sinaasappelsap. Ze deed graag boodschappen en hield zich dan tevens op de hoogte van de nieuwbouw of verbouw van huizen in het dorp. De laatste jaren ging ze naar de seniorenbijeenkomst in het Wozoco. Ze genoot van het zingen en het praatje met andere mensen tijdens het koffiedrinken. Ze heeft lang in gezondheid mogen leven. Veel mensen opgezocht en bemoedigd. Ze kreeg een aantal maanden geleden een kankerplek op haar been. Vanwege complicaties moest ze opgenomen worden in het Rotterdam UMC en volgde revalidatie in 't Gasthuis. Ze was sinds een paar dagen weer thuis, toen ze op 24 december werd getroffen door een hersenbloeding en opgenomen moest worden in het ADRZ in Goes. Daar is ze de volgende dag overleden. Op 30 december 2019 is ze na een herdenkingsdienst, geleid door ds. Van Bruggen, begraven op de begraafplaats bij de vuurtoren. De kerkenraad hoopt dat de familie en alle anderen die haar missen ook hoop en troost mogen putten uit het lied: JdH 33 "Daar ruist langs de wolken".

*Ad van Sighem*



### Onze zieken

In gedachten hebben wij de zieke gemeenteleden die met enige regelmaat op de ziekenbrief achter in de kerk met name genoemd worden. We leven mee met hen die in de afgelopen periode begonnen zijn aan chemokuren en daarvan de gevolgen en nare bijwerkingen moeten verdragen. Niet altijd zijn daarbij de vooruitzichten op herstel en genezing. We leven mee met hen die de focus hebben op het dragelijk maken en zich richten op kwaliteit van leven. Daarin maken mensen hun strijd en verdriet mee maar staan er niet alleen in. We bidden Gods nabijheid en troost toe en hoop voor de nabije toekomst. Gelukkig krijgen we ook berichten van herstel en verbetering; zelfs als een operatie betrekkelijk eenvoudig en routinematig lijkt te zijn kunnen complicaties optreden die invloed hebben op de revalidatie. Helaas gaat dat ook wel eens mis en blijkt ook onder onze gemeenteleden dat soms heel menselijke fouten kunnen worden gemaakt die ernstige gevolgen kunnen hebben. We wensen geduld en voorspoedig herstel. Ten slotte blijkt de mens aan slijtage onderhevig. Wij horen van nieuwe knieën, heupen en andere gerepareerde gewrichten; wat wonderlijk toch! Als na de operatie en enige weken of maanden van revalidatie de kracht terugkeert en daarmee de mobiliteit dan mag er dankbaarheid zijn dat het allemaal kan. In de aanloop van het aanstaande voorjaar wensen we aan allen die revalideren een goed herstel toe.

### Overleden

We realiseren ons dat de namen die wij in gedachten krijgen bij het lezen over zieken weldra de namen kunnen worden van hen die we gedenken bij de overledenen. Dat kan soms onverwacht en snel gaan. Het In Memoriam dat ter nagedachtenis wordt opgesteld is vaak niet een bron van nieuwe informatie maar wel stiltemoment om het leven van onze dierbaren nog eens te overdenken. Het lezen en delen van de woorden kan een gevoel van herkenning en verbondenheid geven. Als ook nu weer onze gedachten uitgaan naar hen in rouw bidden we troost toe en kracht. Daarnaast zijn we stil in het bewust-zijn dat wij allen eenmaal genoemd worden; zal het zijn in de hoop en het geloof "Veilig in Jezus armen."

## **Uitnodiging uit Mülheim**

Onze jongeren in de leeftijd rond 14-19 jaar zijn uitgenodigd om een Jeugdfestival mee te maken dat georganiseerd wordt door de Evangelisch Reformierte Kirche in het district van Mülheim. Enkele duizenden jongeren komen daar op af en ook een handje vol Wasschappelse jeugd mag er bij zijn. Dit zal plaatsvinden D.V. het weekend van 12 juni 2020. De partnergemeente Mülheim wil graag voor ons het jeugdcentrum inrichten voor verblijf of gastgezinnen aanbieden. De dagen dat we daar zijn uitgenodigd, verblijven we als gast. Tijdens dit festival worden enkele workshops, sports en concerts georganiseerd. Natuurlijk nemen we deze uitnodiging serieus en we gaan met onze jongeren overleggen wat de mogelijkheden zijn.

(<https://www.kirche-muelheim.de/service/jugendcamp-programmangebote-8173.php>)

## **Bij de diensten**

We waren blij en dankbaar getuigen te zijn geweest van de doop van Nina van Moolenbroek. In een mooie dienst met veel familie en vrienden werd deze jonge dame ten doop gehouden en kreeg de woorden mee uit 2 Petrus vers 8: "Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid." We wensen het gezin Van Moolenbroek en allen die ermee zijn verbonden vreugde en wijsheid bij het opvoeden van de kinderen in liefde en geduld en tot eer van God.

## **In beeld**

Het is goed dat de kerk op Westkapelle goed in beeld is. Niet dat we op de voorgrond moeten staan of in het centrum, maar wel zichtbaar in wat onze gemeente mag bieden aan de samenleving om ons heen. Onderdeel van deze beeldvorming zal ook de zondagse eredienst zijn welke tot voor kort slechts werd uitgezonden in geluid maar nu ook zal worden uitgezonden in beeld. Daarmee beweegt de Moriakerk mee in de ontwikkelingen die beschikbaar zijn om het evangelie hoorbaar en zichtbaar onder de mensen te brengen. We realiseren ons dat Jezus bij de mensen de ogen opende opdat zij konden zien. Het element van zien is dus belangrijk in de manier waarop we geloven en onze erediensten vorm geven. We verheugen ons in een groeiend aantal luisteraars waarvan er nu wekelijks tenminste 50 met ons zijn verbonden welke nu dus ook kunnen gaan meekijken.

## **Actie Kerkbalans**

Bij het uitkomen van het Baken is de eerste telling van de actie Vrijwillige Bijdrage geteld en naar wij hopen met positief resultaat. We kunnen er niet omheen dat ook onze gemeente de trend volgt zoals zichtbaar in de breedte van de PKN. Dat wil zeggen: minder leden brengen meer op. Deze trend is pas zorgwekkend als blijkt dat geen groei maar teruggang zichtbaar wordt en - zoals in veel situaties - het grootste deel van de bijdrage wordt opgebracht door het oudste gedeelte van de gemeente. We zijn voorzichtig in onze blijdschap dat in onze gemeente een redelijke balans lijkt te zijn. In vele opzichten mogen we als gemeente dankbaar zijn voor de middelen die beschikbaar zijn om ons kerkelijk leven in te richten en te bekostigen. Dat geeft ruimte om ook weer positief gestemd verder te gaan. Betrokkenheid op de gemeente wordt zichtbaar in de financiële draagkracht en in de geestelijke groei, in beide mogen we God danken voor Zijn zegen.

## **School en gezinsdienst**

Inmiddels zal bij het verschijnen van het Baken de school en gezinsdienst weer zijn geweest. Aan deze dienst ging ook dit jaar weer een flinke voorbereiding vooraf. Onze CBS De Lichtstraal vraagt elk jaar een leerkracht die in overleg gaat met de kerk; dit jaar was dat Meester Paul. Dat gaf leuke reacties onder de catechisanten die meester Paul allemaal kennen en zelf hebben meegemaakt. Dan waren dat niet alleen de jongere catechisanten! De voorbereiding was leuk, veel muziek en zoeken naar creativiteit, de voordracht van de kinderen rondom Bartimeus en de uitnodiging aan de bewoners van Wozoco. Ook dit jaar hopen we weer op een vruchtbare en prettige samenwerking met de school en we nemen ons voor er voor elkaar te zijn op ons dorp.

## **Groet**

Vanuit de pastorie wensen we ieder een mooi voorjaar (de narcissen en krokusjes zijn overal zichtbaar) en graag tot ziens in de kerk of op het dorp.

*ds. Peter van Bruggen*



## Kerktelevisie

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen en inmiddels in de kerk kunt zien is de apparatuur voor de kerktelevisie geïnstalleerd. Kerktelevisie is een uitbreiding van onze al jarenlange bestaande uitzendingen van de kerktelefoon. In het Baken van juni 2019 heb ik u uitvoerig op de hoogte gebracht van onze plannen. Nu de apparatuur is geplaatst is het tijd voor verdere uitleg.

### Waarom kerktelefoon of kerktelevisie?

We willen gemeenteleden maar ook niet-gemeenteleden die niet naar de kerk komen de mogelijkheid bieden om onze kerkdiensten mee te doen beleven. Door de gelden die vrijkwamen met het opheffen van de Stichting tot Evangelisatie in Westkapelle kregen we de mogelijkheid om zonder noemenswaardige kosten kerktelevisie te realiseren. Het aantal luisteraars (kerkdienst gemist 55 en kerktelefoon 12) bedroeg in 2019 gemiddeld per week 67. Dat is voor onze gemeente een hoog aantal. We verwachten, mede uit reacties van gemeenteleden, dat kerktelevisie zeker in een behoefte zal voorzien.

### Hoe zit het met de privacywetgeving?

Als kerk willen we het evangelie verspreiden, ook tot buiten onze kerkmuren.

Gevolg daarvan is dat je de kerkdiensten wilt uitzenden. De privacywetgeving biedt de mogelijkheid om, als het een gerechtvaardigd belang dient, geluids- en beeldopnames van onze kerkdiensten te verspreiden. In ons privacy-statement (zie onze website of op te vragen bij onze scriba) hebben we opgenomen dat er beeld- en of geluidsopnames worden gemaakt die door iedereen kunnen worden beluisterd of bekeken. Na een jaar worden de opnames verwijderd. Omdat er aan de zuidzijde geen camera hangt kunnen kerkgangers die niet in beeld willen komen daar plaatsnemen.

Ook komt er een bordje bij de ingang van de kerk zodat bezoekers weten dat er kerktelevisie-uitzendingen zijn.

Voor speciale diensten zoals een begrafenis of een huwelijksdienst wordt er aan de nabestaanden of het bruidspaar gevraagd of men wil dat dit wordt uitgezonden. Ook is het dan mogelijk om alleen het geluid, dus zonder de beelden, uit te zenden.

### Welke beelden worden er uitgezonden?

We denken op dit moment aan de volgende beelden:

Beelden van de voorganger, sprekers en kerkenraadsleden. Beelden van de beamer zodat de mensen thuis de liturgie kunnen volgen. Beelden van het kindermoment voor in de kerk. Beelden van projecten rondom christelijke feestdagen. Beelden van optredende koren. Beelden van de bloemschikking. Sfeerbeelden. Ook kunnen we het beeld van de camera's vertonen op de schermen in de kerk zodat het moment met de kinderen voor iedereen in beeld komt.

### Hoe ziet onze kerktelevisieinstallatie er uit?

We hebben de beschikking over een zeer geavanceerd systeem met twee volledig draaibare HD-camera's met een 20 x zoombereik. Deze camera's zijn halverwege de noordmuur en op de voorste pilaar richting preekstoel geplaatst. De bediening gaat met een aanraakscherm waarop vele posities van de camera's van tevoren zijn vastgelegd maar dat ook geheel naar wens kan worden aangepast. Het bedienen van de apparatuur door de leden van het Beamteam is een leerproces en het zal zeker in het begin niet perfect verlopen.

### Hoe zijn de uitzendingen te beluisteren en te bekijken?

Voor de kerktelefoon luisteraars blijft alles hetzelfde. Luisteren kan via de kastjes bij de mensen thuis, met een scanner en op de website zoals nu.

We blijven uitzenden via de website kerkdienst gemist.

### **www.kerkdienstgemist.nl**

Voor iedereen die de televisie-uitzendingen wilt volgen is er een internetaansluiting nodig en zijn er de volgende mogelijkheden:

**Met een tablet (iPad) of mobiele telefoon:** Er is een gratis app (speciaal programma) beschikbaar.

**Met een computer:** Ga naar de website: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en zoek Westkapelle op.

### Met een TV:

**Settop box:** Het is mogelijk een settop box (speciaal kastje) aan te sluiten dat via internet een verbinding maakt en dan het beeld op uw TV vertoont.

**Chromecast:** Een kastje dat draadloos de beelden van een tablet, mobiele telefoon of computer op de TV laat zien.

**Speciale HDMI kabel:** Kabel tussen de TV met HDMI aansluiting en een tablet, telefoon of computer.

### Met wie kan ik contact opnemen als het niet lukt om kerktelvisie thuis te bekijken?

Als u thuis de uitzendingen wilt bekijken en u komt er niet uit dan kunt u contact opnemen met Lou Toutenhoofd (571758), Joost Gabriëlse (572083) en Jan Willem Reijnierse (571844).

### Februari is de opstartmaand en heeft u vragen of reacties dan willen we dat graag van u weten!

Namens de kerkenraad,  
*Jan Willem Reijnierse*



### Verantwoording collecten december 2019

#### 1<sup>e</sup> collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)

Deze bracht in december op: € 1.540,64  
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie € 513,55  
en is daarnaar overgemaakt.

#### Niet Diaconale 2<sup>e</sup> collecten (uitgang) december 2019

08 december Kerkverwarming € 157,90  
15 december Ned. Bijbelgenootschap € 145,00  
22 december Onderhoud gebouwen € 219,60  
31 december Kerkverwarming € 127,35  
Iedereen die hier aan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!

### Verantwoording diaconale collectes december 2019

01 december Zeeland helpt Pakistan € 214,40  
15 december Noodhulp voor kamp Moria op Lesbos € 315,50  
23 en 24 december Kinderen in de knel € 679,29  
29 december Attenties, fruit en bloemen € 163,20  
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!

Via collecten in de kerk ondersteunt u het diaconale werk. Maar u kunt dit ook doen door een bedrag over te maken op het **IBAN-bankrekeningnummer** NL 02 RABO 0314 4135 88 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Westkapelle. Meer diaconale informatie vindt u op [www.pgwestkapelle.nl](http://www.pgwestkapelle.nl). Verder kunt u met enige regelmaat extra collecte-informatie in de Moriakerk zien op de beamers.



## Collectiedoelen in februari 2020

(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)

- 2 februari KIA Werelddiaconaat

### Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

- 9 februari Catechese en educatie

### Nederland - Relevant en modern trainingsaanbod

In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod.

Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een 'blended training' Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

- 16 februari Werelddiaconaat

### Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen

boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

- 23 februari Diaconaat

### Nederland - Hulp voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?

- 1 maart Zending Golfstaten

## Potgrondactie Plant een Bijbel 2020 – Bijbels voor vervolgte christenen

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organiseert ook dit jaar de potgrondactie Plant een Bijbel. Hiermee wil HVC christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, zoals hindoes en moslims. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan, Irak, Noord-Korea en China.

Voor elke twee zakken potgrond die worden verkocht, verspreidt HVC een Bijbel in één van bovenstaande landen.

U kunt t/m 29 februari a.s. potgrond bestellen via [www.planteenbijbel.nl](http://www.planteenbijbel.nl) en op D.V. zaterdag 21 maart 2020 (van 10.00-14.00 uur) afhalen bij de familie Hoogesteger, Bazienstraat 9.

Geen potgrond nodig, maar wel een Bijbel geven? Doneren kan ook via [www.planteenbijbel.nl](http://www.planteenbijbel.nl).

De Diaconie wil graag meewerken om deze actie tot een succes te maken. Helpt u ook weer mee?

Eén zak universele potgrond (voor binnen en buiten) van 40 liter kost € 4,50 en u kunt uw bestelling doorgeven d.m.v. de flyer die achterin de kerk ligt, telefonisch (bij Kobi: 0118-571544 of Wilma: 06-42827537) of via de mail: [dehoogjes@zeelandnet.nl](mailto:dehoogjes@zeelandnet.nl) of spreek ons gewoon even aan!

Voor vragen over deze actie kunt u ook bij Kobi of Wilma terecht.

"Wie heeft de wilde ezel de vrijheid gegeven, ja, wie heeft de banden van de ezel van de steppe geslaakt?" (Job 39:8). Het woord hier is arowd, dat spreekt van eenzaamheid. En de volgende verzen laten zien hoe onafhankelijk dit beest is (vv. 9-11). Toch is het de mens gelukt om hem te temmen en dat al heel vroeg in de geschiedenis. Ik meen hierin een beeld te zien van hoe God ons als eigenwijze mensen kan 'temmen' om Hem te dienen. En als wij onze medegelovigen zien bezwijken, dan moeten wij hen te hulp komen: "Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na" (Gal. 6:2).

### **Voorbeelden van Gods grote wijsheid: De Wilde ezel**

De ezel komt in de Bijbel veelvuldig als lastdier voor. Al in de tijd van Abraham maakten ezels deel van de menselijke rijkdom uit. De eerste vermelding vinden we in Genesis 12:16, waar Abraham van de Farao veel dieren krijgt: o.a. ezels en ezellen. Wat later in zijn leven zadelde Abraham zijn ezel om naar Moria te gaan en Isaak daar te offeren (Gen. 22:3). In het Nieuwe Testament zien wij de Here Jezus op een ezelin zitten, wanneer Hij Jeruzalem binnengaat om Zichzelf als volmaakt offer te laten brengen. De ezel was zodanig met de mens verbonden, dat er in de wet van Mozes zorg aan werd besteed. Je zou de ezel van je naaste niet begeren stond er in de tien geboden. En wanneer je een ezel in moeilijkheden zag, mocht je je er niet aan onttrekken: "Als u ziet dat een ezel of rund van een ander op straat onder zijn last bezwijkt, mag u niet werkeloos toezien. Help hem het dier weer op de been te krijgen" (Deut.

22:4). En dat gold net zo goed voor de ezel van je vijand! (Ex. 23:4-5). De ezel stamt af van de Afrikaanse wilde ezel, die nu met uitsterven wordt bedreigd. Alleen in het boek Job lezen wij over wilde ezels, en daar worden twee verschillende woorden voor gebruikt. "Balkt de wilde ezel bij het groene gras?" (Job 6:5). Het Hebreeuwse woord pereh betekent iets dat in het wild rent; hij zoekt voedsel ver van de mens. Hetzelfde woord gebruikt Job in figuurlijke zin, om het lot te beschrijven van de armen die onderdrukt worden (Job 24:2-5). En dan daagt God Job uit met de vraag:





### Jezus kiest zijn leerlingen

Aan het begin van Zijn leven als rabbi (dat betekent leraar) kiest Jezus een aantal mannen uit die als leerling met hem door het land zullen trekken. Hij zal ze alles wat ze van Hem en van zijn werk moeten weten leren en uitleggen. Later zullen ze dan Zijn werk overnemen en overal het verhaal vertellen van hun bijzondere leraar, die Gods Zoon is.

Hoe komt Jezus aan zijn leerlingen? In de meeste gevallen op een simpele manier. Ze komen zelf naar hem toe. Of ze worden door een van zijn eerste leerlingen bij Hem gebracht. Als Jezus hen aan ziet komen stelt Hij niet zichzelf voor, maar Hij vertelt juist wie de ander is. Jezus weet onmiddellijk met wie Hij te maken heeft. En als Hij vraagt: "Volg je mij?" dan laten ze alles achter en gaan ze met Jezus mee.

Dat doet ook Filippus. Net als Andreas en Petrus woont hij in de plaats Betsaida. Jezus heeft maar een paar woorden nodig om Filippus er van te overtuigen dat Hij de Messias is. Als Filippus vervolgens zijn vriend Natanaël tegenkomt, vertelt hij hem enthousiast het grote nieuws. "We hebben de Messias gevonden, over wie in de heilige boeken verteld wordt! Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!" Natanaël is niet zo gemakkelijk te overtuigen. "Uit Nazaret?", vraagt hij. "Kan daar iets goeds vandaan komen?" "Kom maar mee, dan zul je het zelf zien," zegt Filippus. Als Jezus Natanaël ziet aankomen zegt Hij: "Dat is nou een echte Israëliet, iemand die altijd eerlijk is." Natanaël is stomverbaasd. "Hoe weet u wie ik ben?", vraagt hij. Jezus antwoordt: "Voordat Filippus je van mij vertelde zag ik jou al zitten onder de vijgenboom." Nu weet Natanaël helemaal niet meer hoe hij het heeft. Deze man, die een volslagen onbekende voor hem is, weet dat hij bij zijn huis een vijgenboom heeft waaronder hij vaak in de schaduw zit om te bidden en na te denken over God, over Gods woorden en Gods beloften. En diep onder de indruk roept hij uit: "Meester, U bent echt de Zoon van God! U bent de koning van Israël!" "Geloof je in Mij omdat ik zei dat ik je onder een vijgenboom zag zitten?", zegt Jezus. "Je zult nog veel grotere wonderen zien!"

En die grote wonderen hebben Natanaël en de andere leerlingen gezien.

Ze hebben met Jezus door het land gereisd en ze hebben de wonderen gezien die Hij deed. Ze hebben de verhalen gehoord die Jezus vertelde en ze hebben gehoord hoe Hij Gods woorden uitlegde. Ze hebben gezien hoe Hij aan het kruis hing, maar ook dat Hij als de uit de dood opgestane Heer ineens bij hen stond. En tenslotte hebben ze gezien hoe Jezus terugging naar de hemel.

Ze kregen de opdracht om overal van Jezus te vertellen. En die opdracht hebben ze uitgevoerd!

Er loopt een man die helpers zoekt,  
Hij wandelt langs het water.  
Hij kent de mensen en hij roept:  
"Ga mee op weg naar later".

Jij daar, jij daar, ik kijk ook naar jou.  
Jij bent een kind van God, kom maar gauw!



## Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als U een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat U het juiste adres niet weet. We helpen U daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet U ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan zal vermelding daarvan zeker op prijs gesteld worden, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

### De adressen zijn:

|                                                 |                          |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| SVRZ <i>Het Krekepad</i>                        | Krekepad 1 of 3          | 4361 JJ Westkapelle  |
| SVRZ <i>Waterwel</i>                            | Agathastraat 26          | 4363 BD Aagtekerke   |
| SVRZ <i>Simnia</i> , zorgcentrum                | Simniapad 1              | 4357 HJ Domburg      |
| SVRZ <i>De Brouwerij</i>                        | Tulpstraat 4             | 4371 EB Koudekerke   |
| SVRZ <i>Ter Poorteweg</i>                       | Ter Poorteweg 29         | 4371 RM Koudekerke   |
| <i>Admiraal De Ruyter</i> Ziekenhuis Vlissingen | Koudekerkseweg 88        | 4382 EE Vlissingen   |
| Zorgcentrum <i>Ter Reede</i>                    | Vredehoflaan 370         | 4382 CJ Vlissingen   |
| <i>Admiraal De Ruyter</i> Ziekenhuis Goes       | 's Gravenpolderseweg 114 | 4462 RB Goes         |
| <i>Emergis</i>                                  | Oostmolenweg 101         | 4481 PM Kloetinge    |
| SVRZ <i>'t Gasthuis</i>                         | Noordpoortplein 2        | 4331 RN Middelburg   |
| Verpleegcentrum <i>Buitenrust</i>               | Buitenruststraat 221     | 4337 EP Middelburg   |
| Zorgcentrum <i>Eben-Haëzer</i>                  | Briandlaan 2             | 4334 GP Middelburg   |
| Hof <i>Mondriaan</i>                            | Vrijlandstraat 28        | 4337 EE Middelburg   |
| Hof <i>'t Seijs</i>                             | Griffioenstraat 40       | 4334 BK Middelburg   |
| Zorgcentrum <i>Nieuw-Sandenburgh</i>            | Sandenburghlaan 2        | 4351 RL Veere        |
| <i>Admiraal De Ruyter</i> Ziekenhuis Zierikzee  | Koning Gustaafweg 2      | 4301 NP Zierikzee    |
| <i>Erasmus</i> Medisch Centrum                  | Dr. Molewaterplein 40    | 3015 GD Rotterdam    |
| <i>Sophia</i> Kinderziekenhuis                  | Dr. Molewaterplein 40    | 3015 GD Rotterdam    |
| Oogziekenhuis Rotterdam                         | Schiedamse Vest 180      | 3011 BH Rotterdam    |
| Universitair Ziekenhuis Antwerpen               | Wilrijkstraat 10         | 2650 Edegem (België) |

