

Bloemschikking

6e zondag 40-dagentijd 14 april 2019

Thema: *Palmpasen*



6e zondag veertigdagentijd

Palmpasen



Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.



De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de “weg” en 4 flessen aan de andere kant.

In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

LIED 556:5 NLB

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
Waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
Vrede aan allen die uw naam verhogen:
Heden hosanna, morgen kruisig Hem!

